

Voorstelling Els Buitendijk

Camille Claudel

Zaterdag 29 september
De Kapel, Hilversum



Lezing Jolande Withuis

'Raadselvader'

Donderdag 27 september
Bibliotheek Eemnes



September 2018

't Gooi, Vecht, Almere
HUMANISTISCH
VERBOND

humanitas

Rondleiding Singer Museum

Laatste impressionisten

Donderdag 11 oktober
Laren



Gespreksgroep

'Praten over het levenseinde'

Oktober
'Witte kerk', Naarden



In dit nummer

Programma najaar 2018

Woensdag 12 september

Boekgroep 1 10

Woensdag 19 september e.v.

Socratisch gesprek, De Kapel, Hilversum 7

Woensdag 19 september

Boekgroep 2 10

Donderdag 20 september

20^e-dag-tafel Restaurant Puur schmaeck, Hilversum 4

Zondag 23 september, 12.00 uur

Vredeswandering Bussum-Naarden 4

Maandag 24 september, 14.30 uur

Humanistisch filosofisch café, Doppio, Hilversum 8

Dinsdag 25 september e.v.

Cursus 'Mens-zijn in de 21^e eeuw', Witte kerk Naarden 6

Donderdag 27 september

Lezing Jolande Withuis, Bibliotheek Eemnes 9

Zaterdag 29 september 15.30 uur

Voorstelling 'Camile Claudel', De Kapel Hilversum 5

Donderdag 11 oktober, e.v.

Gespreksgroep 'Praten over het levenseinde' 13

Donderdag 11 oktober 11.15 en 13.15 uur

Rondleiding Singer Laren 11

Donderdag 1 november

Lezing prof. Michiel Korthals, Brinkhuis Laren 12

Zaterdag 17 november

Festival van de dialoog, Apostolische Kerk, Hilversum 15

Dinsdag 20 november

20^e-dag-tafel Restaurant Zorba de Griek, Bussum 4

Verder in dit nummer

Humanitas Bestuur 17

Humanitas Even voorstellen: Richard Vervoort, Anja Simons, Silvana Sanches en Petra Roomer-Twisk, 18-21

Namen, adressen en telefoonnummers 22-23

In verband met de organisatie (zaal, catering) helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor de activiteiten via:

E-mail: humverbond.gooivechtmere@gmail.com

Telefoon (035) 624 58 01

Soms is de wereld om ons heen voortdurend in beweging en lijkt het of we ons zorgen moeten maken.

Een onberekenbare president in de USA, mannen (!) die graag dictator willen zijn en dan de rechterlijke macht maar aan hun laars lappen, in Turkije, in Polen, in Oostbloklanden.

Maar de geschiedenis leert ons ook dat alles morgen anders kan zijn.

Toen we het niet verwachten kwam er een Mandela in Zuid-Afrika, die mensen en groepen met elkaar verzoende.

Toen we het niet verwachten viel de muur in Berlijn en konden families en vrienden uit oost en west elkaar omhelzen.

Toen we het niet verwachten sloten Ethiopië en Eritrea vrede en omhelsden de leiders elkaar; een stukje woestijngrond en een stadje hadden in 20 jaar tienduizenden jonge levens gekost

Harari schrijft: 'We leven momenteel in de meest vreedzame periode uit onze geschiedenis. Tegenwoordig sterven meer mensen doordat ze te veel eten, dan door geweld en dat is een ongelooflijke ontwikkeling'.

De vele vrijwilligers van Humanitas werken op kleine schaal mee aan nieuwe kansen door hulp aan hen die het meest kwetsbaar zijn.

En met de lezingen en cursussen van het Humanistisch Verbond proberen we een poging te doen tot bewustwording hoe wij als mens in die wereld staan en welke bijdrage we kunnen leveren.

We bieden dan ook graag deze Humaniscoop met nieuwe gezichten van enthousiaste coördinatoren en met vele activiteiten ter lezing aan.

Ties Grijpstra

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen nemen aan een activiteit? Neem contact op met een bestuurslid van het HV!

De 20^e-dag-tafel

Het Humanistisch Verbond en Humanitas organiseren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen we graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken. We doen dat als vast ritme rond de 20^e dag van de oneven maanden. Deelnemers melden zich steeds aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen, minimaal zes personen. De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Donderdag 20 september

Restaurant 'Puur schmaeck'
Kampstraat 18, 1211 GE Hilversum,
3-gangenmenu € 29,75
Nabij station en parkeergarage 'Markt'

Dinsdag 20 november

Restaurant 'Zorba de Griek'
Wilhelminaplantsoen 3, 1404 JA Bussum

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

humverbond.gooivechtalmer@gmail.com
of telefoon 035-5267310 (Hans Afman)

Zondag 23 september Vredeswandeling Gooise Meren

Zondag 23 september 12.00 uur
Start/eindpunt: theater deMess,
Adriaan Dortsmanplein 1b, Naarden

We nodigen iedereen weer graag uit voor de Vredeswandeling, die op zondag 23 september weer in de vesting Naarden wordt gehouden. Het is een initiatief waarin het Humanistisch Verbond samenwerkt met kerken, de synagoge, moskeeën en andere organisaties.

Thema: 'Vrede maak je samen'

De wandeling start om 12.00 uur, met muzikale omlijsting, en wordt rond 13.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje.

Voorstelling Els Buitendijk

'Camille Claudel, in de schaduw van Rodin'

Zaterdag 29 september om 15.30 uur

De Kapel, 's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Vrije gift bij uitgang

I.s.m. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum



Els Buitendijk vertelt en speelt hierin de tragische levensgeschiedenis van deze Franse beeldhouwster, die leerlinge, collega en minnares was van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin.

Zij leefde van 1864 tot 1943, in een tijd dat het een schande was dat een vrouw beeldhouwster wilde worden. Dit was een mannenwereld en van vrouwenemancipatie had niemand nog gehoord.

Zij was een groot talent maar kreeg nooit de erkenning die zij verdiende. Toen ook Rodin haar, ondanks al zijn beloftes, in de steek liet, heeft zij dat niet kunnen verwerken. Zij trok zich terug uit de wereld en is uiteindelijk door haar familie krankzinnig verklaard en door hen in een inrichting geplaatst.



Aanmelding en/of informatie

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com
Telefoon (035) 624 58 01

Cursus Mens-zijn in de 21^e eeuw

Dinsdag 25 september, 2, 9, 16 oktober
van 19.00-21.30 uur

Witte kerk, Wilhelminalaan 15, 1411 EL Naarden
Prijs: € 70 (leden), € 120 (niet-leden), minima/
studenten € 60, leden met beperkt inkomen € 35

Wie ben ik, als mens, in de 21^e eeuw?
Media, markt en technologie veranderen je leven, je relaties met anderen en de natuur. Hoe blijf je je eigen, bewuste keuzes maken? In de cursus Mens zijn in de 21^e eeuw verzamel je in vier interactieve bijeenkomsten een berg nieuwe inzichten en een onbevangen blik op jezelf als mens in de 21^e eeuw.

In deze cursus onderzoeken we humanistische inspiratiebronnen en gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven. Door kennisoverdracht, reflectie en gesprek met docent en medecursisten staan we stil bij fundamentele vragen uit de 21^e eeuw en de actuele waarde van humanisme.

De cursus wordt gegeven onder leiding van ervaren docent Bas Nabers.



Bas Nabers:
‘Door onbevangen na te denken leren we veel over onszelf en de wereld waarin we leven. In deze cursus gaan we op zoek naar een eigentijds, gerevitaliseerd humanisme.’

Voorkennis is niet vereist. De cursusprijs is inclusief reader.

Aanmelden graag voor 18 september. Er is plaats voor maximaal 14 personen

Aanmelding en/of informatie:

www.cursushumanisme.nu

of

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Telefoon (035) 624 58 01

Frances Admiraal Kennismaken met Socratisch gesprek

Woensdag 19 september, 17 oktober, 14 november,
12 december, 9 januari en 6 februari
van 14.00-16.00 uur

De Kapel, 's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum
Prijs: € 42 (leden), € 54 (niet-leden) voor 6 bijeenkomsten

Een Socratisch gesprek is een filosofisch gesprek volgens de socratische methode, een dialoog op basis van samenwerking in de gespreksgroep. Het is een gezamenlijk zelfonderzoek aan de hand van een uitgangsvraag die als een rode draad door het gesprek loopt en die we koppelen aan een eigen ervaring. Vooroordelen zetten we opzij. Met een open mind gaan we het gesprek in.

Socrates ging het om zelfkennis, inzicht krijgen in je eigen aard, in de doelen en drijfveren van je handelen. Daar zal het in deze gesprekken ook om gaan. Kritisch kijken naar jezelf, reflecteren en openstaan voor inzichten van de anderen bieden je een bredere en diepere kijk op levensvragen. Wie zin heeft in verdieping, daar de rust en tijd voor neemt, is van harte welkom.

Aanmelding en/of informatie:

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Telefoon (035) 624 58 01

Betaling

Bijdrage van € 42,-/54,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'Socratisch gesprek'.

De ledenprijs van alle activiteiten geldt voor leden van Humanitas en van het Humanistisch Verbond

Humanistisch filosofisch café (max. 12 personen)

Maandag 24 september van 14.30-16.30 uur
Inloop vanaf 14.00 uur

Doppio-espresso

's Gravelandseweg 14, 1211 BS Hilversum
(achterzaal)

Geen kosten, koffie/thee wordt u aangeboden

Frances Admiraal en Ties Grijpstra willen tweemaandelijks op de laatste maandag van de oneven maanden een filosofisch café organiseren.

Een filosofische café is een ontmoetingsplaats voor mensen die antwoorden zoeken op vragen of uitgedaagd willen worden om na te denken over vragen die betrekking hebben op het menselijk bestaan.

Het café is bedoeld voor iedereen die wil nadenken, luisteren naar aanleiding van een thema, waarbij we de verbinding zoeken met de huidige samenleving. Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden is noodzakelijk.

Volgende data zijn

Maandag 26 november 2018

Maandag 28 januari 2019

Maandag 25 maart

Maandag 27 mei

Thema 24 september

Hoe blijven we in gesprek met andersdenkenden, kan filosofie helpen bij de aanpak van problemen daarbij? Wat is redelijk?

Thema 26 november

Moeten mensen werken voor hun geld of biedt een basisinkomen een mogelijkheid voor zingeving?

Aanmelden (noodzakelijk):

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Telefoon (035) 624 58 01

U kunt zich steeds per bijeenkomst aanmelden.

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van het Humanistisch Verbond of Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!

Lezing Jolande Withuis 'Raadselvader'

Donderdag 27 september van 20.00-22.00 uur
Bibliotheek Eemnes

Raadhuislaan 49b, 3755 HB Eemnes

Prijs: € 10 (leden), € 12,50 (niet-leden)

I.s.m. bibliotheek Gooi en Meer

Jolande Withuis is een dochter van de schaker B.J. Withuis. Ze studeerde sociologie/antropologie en later politicologie en geschiedenis.

Withuis heeft een biografie van prinses Juliana geschreven, *Juliana. Vorstin in een mannenwereld*. Deze werd geprezen, maar er bleek wel uit dat het huwelijk met prins Bernhard nog veel slechter was dan reeds werd aangenomen.

In 2018 kwam het boek *Raadselvader* uit. Daarin beschrijft Withuis het leven van haar vader, en communist Berry Withuis, en hoe de opvoeding het leven van de kinderen beïnvloedde. Withuis legt op pijnlijke wijze bloot hoe zijn dogmatische communisme een stempel drukte op het gezinsleven. 'Wij deden niet aan zoiets burgerlijks als emotionele bindingen tussen ouders en kinderen.' Met rake observaties schetst Withuis haar vader: een doorgewinterd communist bij wie het partijbelang voor alles ging. Van intimiteit of genegenheid in het gezin was geen sprake. Withuis beschrijft het allemaal op een onsentimentele manier, met ironie en onderkoelde humor. Maar ze blijft ook de dochter die tegen beter weten blijft hopen op ontlastende bewijzen. Pijnlijke vragen gaat ze niet uit de weg. Zou haar vader geweld hebben gebruikt als de communisten het voor het zeggen hadden gekregen? Ze kan het niet geloven. Of wil het niet geloven?

Jolande Withuis wordt geïnterviewd door Gerard Arninkhof, oud-presentator NOS-journaal

Aanmelden

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Telefoon (035) 624 58 01

Betaling

Bijdrage van € 10,-/12,50 storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'Withuis'.



Boekgroepen

Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroepen. Beide groepen hebben hun bijeenkomst in het kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, Hilversum. We zouden voor beide groepen graag enkele nieuwe deelnemers willen begroeten.

BOEKGROEP 1

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 is op woensdag 12 september om 20.00 uur. Besproken wordt 'Over het spoor' van Eva Keurris. Als u zin heeft om zich aan te sluiten, u kunt contact opnemen met: Heleen Kruys, telefoon 035 6210127.

BOEKGROEP 2

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 is op woensdag 19 september om 20.00 uur. We bespreken dan het boek 'Tjaikovskistraat 40' van Pieter Waterdrinker. Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com of 0610832198 (Ties).

Elkaar ontmoeten

Als vanouds elke eerste donderdagmorgen van de maand vanaf 11.00 uur koffie in

de HEMA te Hilversum

Zomaar voor een goed gesprek of een babbeltje met gelijkgestemden in een ongedwongen sfeer en onder het genot van een kopje koffie. U treft er altijd wel bekenden!
Aanmelden vooraf is niet nodig. U komt gewoon als u zin hebt. Wilt u toch eerst wat nadere informatie of liever geïntroduceerd worden, neem dan contact op met Jo Aapkes, telefoon (035) 525 70 65. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.



Rondleiding Singer Laren Laatste impressionisten

Donderdag 11 oktober om 11.15 én 13.15 uur
Singermuseum, Oude Drift 1, 1251 BS Laren
Prijs: € 7 (leden), € 10 (niet-leden)
Entree: met museumkaart € 3, anders € 15

Een tentoonstelling die is gewijd aan de kunstenaarsvereniging Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs (1900-1915) en daarmee aan de beroemdste en meest karakteristieke schilders van deze stroming in de Franse (en Europese) kunst. Deelnemende kunstenaars waren onder andere Henri Le Sidaner, Emile Claus, Gaston La Touche, Henri Martin en Frits Thaulow. Voortgekomen uit het symbolisme deelden zij een romantische visie, die zich uitte in een getrouwe weergave van mens, dier en natuur, maar met een ongrijpbare suggestie van iets diepers, een tragedie of mysterie. Daarom heten ze 'intimisten'. Het intimisme was de laatste grote Franse kunststroming die zich vol liefde aan de natuur wijdde. Bert van den Bosch leidt ons weer rond met een enthousiaste uitleg.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com
Telefoon (035) 624 58 01

Betaling

Bijdrage van € 7,-/10,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'Singer + voorkeur tijdstip (11.15 of 13.15)'.

Lezing Michiel Korthals 'Goed eten, filosofie van voeding en landbouw'

Donderdag 1 november om 20.00 uur

Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren

Prijs: € 7 (leden), € 10 (niet-leden)

I.s.m. de bibliotheek HLB

Nederland leest heeft in november als thema 'Voeding'. We starten op donderdag 1 november met een boeiende lezing van prof. Michiel Korthals, hij was hoogleraar toegepaste filosofie aan de universiteit van Wageningen.



Kan je door goed te eten de wereld redden?

Is het niet zo dat uitbuiting, extreem overgewicht, ondervoeding, hongersnood en grote milieuschade enkele gevolgen zijn van onze wijze van consumeren?

Draagt onze huidige manier van eten niet hieraan bij? Wat stoppen

we precies in onze mond? Dit zou toch anders moeten kunnen. Wat is de betekenis van goed eten?

In *Goed eten. Een filosofie van voeding en landbouw* behandelt Michiel Korthals deze vragen en ontwikkelt hij een model om de kloof tussen productie en consumptie te overbruggen. Directe verbindingen tussen voedsel en het dagelijks leven, de keuze van regionale verbanden boven de wereldmarkt, bevordering van voedselveiligheid en een eerlijker verdeling van aandacht voor voedingsstijlen staan daarin centraal.

Aanmelding en/of informatie

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Telefoon (035) 624 58 01

Betaling

Bijdrage van € 7,-/10,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'Korthals'.

Gespreksgroep 'Praten over het levenseinde'

Donderdag 11, 18, 25 oktober van 14.30-16.30 uur
'Witte kerk', Zaal 5

Wilhelminalaan 15, 1411 EL Naarden

Prijs: € 20 (leden), € 40 (niet-leden)

Bij veel ouderen leeft de behoefte om van gedachten te wisselen over het levenseinde in het algemeen en het zelfgekozen levenseinde in het bijzonder.

Dat zijn een gevoelige en complexe onderwerpen. Het blijkt lastig om alle facetten daarvan goed te overzien en weloverwogen keuzes te maken.

Wanneer is euthanasie mogelijk? Leidt stoppen met eten en drinken tot een humane dood? Kun je behandelingen weigeren als dat tot je dood leidt?

Het doel van de gespreksgroepen is het stimuleren van de eigen meningsvorming over het levenseinde. Het is zeker niet de bedoeling om de deelnemers een mening op te dringen. Deelname aan een gespreksgroep kan ertoe leiden dat de eigen mening wordt verdiept of wordt heroverwogen.

Waar nodig zal de gespreksbegeleider informatie over het zelfgekozen levenseinde inbrengen. Gestreefd wordt naar een open en vertrouwelijke uitwisseling van opvattingen en ervaringen.

Gespreksbegeleider

De gespreksgroepen worden begeleid door Wouter Beekman. Hij heeft tot voorkort als consultant van de NVVE ervaring opgedaan met zowel het begeleiden van gespreksgroepen als het ondersteunen bij levenseindevraagstukken.

Aanmelden en informatie

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Telefoon (035) 624 58 01

Aanmelden en informatie na 17 september

E-mail: wouter.beekman@hetnet.nl

Telefoon: (035) 695 08 52

Betaling

Bijdrage van € 42,-/54,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'Beekman'.

Kijkt u wel eens op Facebook?

Onze afdeling van het Humanistisch Verbond is sinds enige tijd op Facebook. Wij kunnen jullie zo naast de Humanscoop en mail nog beter bereiken.

De pagina is nog in ontwikkeling maar u kunt door ons te volgen en tips en adviezen te mailen.

U kunt rechtstreeks mailen naar:
humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Heeft u al Facebook of zou Facebook willen installeren maar u weet niet hoe?

Mail uw vragen over Facebook ook naar:
humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Misschien zoeken we u?

Bent u zeer bekend met Facebook en kunt u daarbij het bestuur helpen, meld u dan even bij Arjen Schouten, tel. 06-51647456

Humanistisch Verbond 't Gooi, Vecht, Almere op Facebook

**Ook onze afdeling gaat op Facebook.
Zo kunnen wij jullie naast de Humanscoop en mail nog beter bereiken.**

<https://www.facebook.com/Humanistisch-Verbond-t-Gooi-Vecht-Almere-1929953003923267/>



Festival Week van de dialoog Thema: 'Elkaar zien'

Zaterdag 17 november van 14.00-17.00 uur
Apostolische Genootschap
La Rivièrestraat 9, 1222 EP Hilversum

Voor de tweede keer organiseren we met vrijzinnige en humanistische organisaties een middag met muziek, discussie en creativiteit.



WWW.NEDERLANDINDIALOOG.NL

Na een plenaire bijeenkomst kunt u driemaal kiezen voor een activiteit rond het thema 'Elkaar zien, elkaar ontmoeten'. Samen praten in een kleine groep over een thema, maken van een lied of muziek beluisteren, een creatieve activiteit doen.

We hopen op veel positieve belangstelling, ook van 'humanisten' op deze bijzondere middag

Aanmelding en/of informatie

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com
Telefoon (035) 624 58 01

Oproep voor kleding

Als humanistisch geestelijk verzorger van de Penitentiaire Inrichting Lelystad voer ik gesprekken met gedetineerden en bied ik ondersteuning aan hun tijdens de detentie.

Een praktische vraag die zich ieder jaar voordoet, is de vraag naar mannenkleding. Het gaat hierbij om jassen, truien, shirts en vooral lange broeken, maar ook schoenen vanaf maat 42 voor mannen. Bel mij (telefoon 06 - 29 35 14 44) voor het afgeven van kleding.

Mailen kan ook: does—bootsma@versatel.nl of humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Vrouwen die in de penitentiaire inrichting in Nieuwersluis verblijven, hebben ook dringend behoefte aan kleding. Misschien wilt u dameskleding afstaan, schoon en heel, die worden opgehaald door Liesbeth Volmer, en zij brengt het naar Nieuwersluis. Telefoon: (035) 64 00 523.

Seniorenraad Gooise Meren

Het Humanistisch Verbond 't Gooi-Vecht-Almere is al vele jaren betrokken bij de seniorenraad van Gooise Meren door aanwezigheid van één of twee leden namens het verbond. De afgelopen jaren is dit gedaan door Ronald Kramer, hij wil daarmee nu stoppen en we bedanken hem zeer voor zijn inzet.

Een belangrijk aandachtspunt van de Seniorenraad is het gebied van zorg en welzijn gericht op senioren. De gemeente Gooise Meren heeft zelf geen specifiek seniorenbeleid. Het gebied van zorg en welzijn gericht op senioren krijgt vooral gestalte door de vele organisaties die op dit gebied op gemeentelijk, regionaal of landelijk niveau werkzaam zijn. De Seniorenraad heeft de afgelopen jaren veel aandacht gericht op het versterken van deze contacten.

Het betekent wel dat er nu een vacature is, wie van de leden uit Gooise meren wil zich daarvoor beschikbaar stellen?

Ik wacht graag uw aanmelding af, via de mail, humverbond.gooivechtalmer@gmail.com, maar u kunt me natuurlijk ook bellen voor informatie op (035) 624 58 01.

Ties Grijpstra

Seniorenmarkt

Op zaterdag 6 oktober wordt voor de vijfde keer een seniorenmarkt georganiseerd. Dit keer met als thema *Mantelzorg en Wonen*.

Het doel is senioren en mantelzorgers te informeren over knelpunten en oplossingen op het gebied van gezondheid, zorg, wonen en recreatie.

De seniorenmarkt biedt:

- een breed opgezette informatiemarkt
- workshops
- demonstraties van hulpmiddelen
- een serie lezingen over mantelzorg en wonen

Humanitas en het Humanistisch Verbond presenteren zich samen, ieder is welkom om met ons kennis te maken.

Met veel plezier kan ik jullie mededelen dat Asha Lotten zich voor onze afdeling gaat bezig houden met de Website/en de sociale media Facebook/Twitter/Linkedin. Zij is officieel onze webmaster en ik heet haar van harte welkom in onze afdeling.

Om haar functie naar behoren te kunnen uitoefenen, is input van bestuur, coördinatoren en leden noodzakelijk. Jullie kunnen haar bereiken via E-mail asha.lotten@gmail.com of via mobiel 06-19085775. Ook kan indien nodig een afspraak met haar gemaakt worden.

Er is wat wisseling van coördinatoren.

Jan de Leers (Thuisadministratie) heeft er voor gekozen om te stoppen als coördinator, het werk is moeilijk te combineren met zijn andere verplichtingen, hij blijft gelukkig wel vrijwilliger.

Zijn functie als coördinator wordt overgenomen door Anja Simons en Petra Twiske, die al vrijwilliger waren, en we wensen hen veel succes met deze taak. U kunt met hen kennis maken in deze Humaniscoop.

Aly Hekman heeft vijf jaar lang gewerkt als coördinator voor Vriendschappelijk huisbezoek en dat project behoorlijk zien groeien, mede dankzij haar geweldige inzet. We zijn haar dan ook veel dank verschuldigd.

Gelukkig is er ook voor haar een opvolger, Silvana Sanches, die met Richard Vervoort de coördinator wordt. We wensen hen veel succes, zij stellen zich in deze Humaniscoop aan u voor.

Marianne Dekker, al vier jaar een geweldige coördinator van Steun bij rouw, en Anneclaire Boots, enthousiast coördinator van Kindervakantieweken zullen in het najaar hun taak stoppen in verband met andere werkzaamheden. We nemen nog afscheid van hen met veel dank voor hun inzet.

Aan hun opvolging wordt gewerkt, als u een belangstellende kent, dan verneemt het bestuur dat graag van u.

Cor van der Voet, voorzitter

Richard Vervoort, coördinator Vriendschappelijk huisbezoek

Ik ben geboren in Nijmegen, woon samen met Wendelien in Bussum en ben 55 jaar oud. Ik heb 2 dochters die met hun partners in Apeldoorn woonachtig zijn. Ik ben 25 jaar HR manager geweest binnen diverse organisaties en bedrijfstukken op



management- en directieniveau. In 2010 heb ik het roer volledig omgegooid, ben gestopt met werken in loondienst en ben vrijwilligerswerk gaan doen binnen 2 verzorgingstehuizen waar demente ouderen woonden. Ik was in mijn ogen teveel werkzaam in directiekamers en vergaderruimten en verbaasde en ergerde mij aan politieke spelletjes en machtsmisbruik.

Zo gezegd, zo gedaan dus. Ik wilde vanaf dat moment alleen nog maar dingen doen waar ik plezier aan ontleen en waar ik iets kan betekenen voor mijn medemens. Omdat ik graag buiten actief ben en toch nog enige weekstructuur wilde hebben ben ik zo'n 3 jaar geleden bij Post.NL in dienst getreden als postbode en doe dat gemiddeld 12 uur per week. Daarnaast ben ik gitaarlessen gaan nemen en tokkel en speel dagelijks even.

Na mijn verhuizing in 2015 naar Bussum zag ik een advertentie van Humanitas vrijwilligers vriendschappelijk huisbezoek.

Ik ben echter nooit dat gaan doen omdat ik gevraagd ben om Coördinator vriendschappelijk huisbezoek te worden voor Gooische meren, Blaricum, Huizen en Laren. Dat doe ik nu enkele maanden en vind ik erg leuk om te doen. M.n. de 1 op 1 contacten met zowel deelnemers als vrijwilligers spreken mij erg aan

Naast Humanitas ben ik ook vrijwilliger bij ANBO, de algemene Nederlandse bond voor Ouderen. Daar verzorg ik de belastingaangifte van ouderen.

Daarnaast volleybal ik in competitieverband en ga ik graag op vakantie in binnen- en buitenland. In augustus staat er een rondreis Canada en cruise naar Alaska op het programma.

Samen met mijn collega coördinator Silvana Sanches gaan we er iets moois van maken, samen met alle vrijwilligers en deelnemers!

Anja Simons, coördinator Thuisadministratie

Mijn naam is Anja Simons. Oorspronkelijk kom ik uit Nijmegen en heb daar ook gestudeerd. Na mijn studie heb ik een aantal jaren in het buitenland bij een bank gewerkt. Uiteindelijk ben ik in Bussum beland. Ik heb een man, een dochter, drie zonen en twee honden. Ik ben bij Humanitas sinds het begin van dit jaar. Na de leerzame basistraining ben ik aan de slag gegaan als vrijwilliger bij de financiële Thuisadministratie. In april werd ik gevraagd om hier coördinator te worden. Omdat ik ook vrijwillig als rechtswinkelier



in een Rechtswinkel werk en op de diverse scholen en sportclubs van mijn kinderen heb ik het coördinatorschap als duobaan aanvaard met Petra Twisk. Samen met de andere coördinatoren koppelen wij de deelnemers aan een passende vrijwilliger maar we begeleiden ook onze

eigen deelnemers. Het werk is afwisselend daarom doe ik het met veel plezier. Je hebt te maken met veel verschillende mensen en het is fijn als het lukt orde in de financiële zaken van een deelnemer te kunnen scheppen.

Silvana Sanches, coördinator Vriendschappelijk huisbezoek



In 1954 ben ik geboren in Amsterdam. Van mijn 11^e tot mijn 19^e jaar heb ik in Suriname gewoond omdat mijn vader daar een baan kreeg. Een mooie en leerzame periode in mijn leven gezien de diversiteit aan culturen in dat land. Woon nu in Naarden met Barend en heb 1 dochter die in Utrecht woont.

Na de middelbare school heb ik de bibliotheek en documentatie opleiding gedaan en ben ik 14 jaar werkzaam geweest in dat vak. Eerst op de persafdeling van Elsevier en daarna in de bibliotheek van de HBO opleidingen Jeugdwelzijnswerk en Diëtetiek. Tijdens deze periode heb ik Pedagogiek gestudeerd met als afstudeerrichting Management.

Vervolgens ben ik bij de Provincie Flevoland terecht gekomen als hoofd van de bibliotheek. Dat heeft ongeveer 2 jaar geduurd. Ben toen gevraagd om de bibliotheek in te passen in een breder kader: Documentair informatie management. Dit houdt in dat de informatievoorziening binnen de organisatie gestroomlijnd moest worden. Hiertoe is een afdeling geformeerd, waar ik leidinggevende van ben geworden. Dat heb ik lange tijd gedaan tot 2013. Na vele reorganisaties is de functie opgeheven. Dat was jammer, maar bood mij ook weer een kans. Namelijk iets gaan doen wat mij altijd al had geboeid: Coachen! Tijdens mijn werk had ik al cursussen gevolgd in die richting en ben na het verliezen van mijn baan verschillende opleidingen gaan volgen teneinde mijn eigen coaching praktijk op te zetten. Een goede beslissing en ik haal hier heel veel voldoening uit.

Ook heb ik mij georiënteerd in het vrijwilligers werk. Heb een tijd bij de wereldwinkel Bussum gewerkt als vrijwilligers coördinator en geef nog steeds taallessen aan buitenlandse vrouwen 1 keer per week.

Toen zag ik een advertentie van Humanitas die een vrijwilliger zocht voor vriendschappelijk huisbezoek.

Ja, dacht ik, dat is wat voor mij. Echter nooit van gekomen, omdat ik gevraagd ben om coördinator vriendschappelijk huisbezoek te worden van Hilversum en Wijdmeren. Ook een leuke uitdaging om de match te maken tussen deelnemers en vrijwilligers en de 1 op 1 gesprekken vooraf.

Verder is reizen mijn lust en mijn leven. Zowel met ons camperbusje als grotere reizen buiten Europa. Mooie trips gemaakt. Afgelopen maand een mooie rondreis door Italië en in september staat Marokko gepland.

Ik zie er naar uit om, met mijn collega coördinator Richard Vervoort, bestuur Humanitas 't Gooi, de vrijwilligers en deelnemers, mooie gesprekken te voeren en matches te maken!

Petra Roomer-Twisk, coördinator Thuisadministratie

Al vanaf jongs af aan heb ik een fascinatie gehad voor mijn eigen financiële administratie. Het bracht mij rust, overzicht en orde. Het heeft mij dan ook altijd al aangegrepen dat mensen in mijn directe omgeving gefrustreerd raakten van geen grip meer te hebben op hun eigen geld. Het was voor mij niet meer dan normaal om familie en vrienden te helpen bij het op orde brengen van hun administratie.



Steeds vaker komt ook in de media naar voren dat zelfredzame mensen die in een stressvolle financiële situatie zitten, daardoor ineens niet meer zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dat raakt mij enorm.

Met dat gegeven en op een T-splitsing staande wat te doen met mijn werk/carrière; had ik besloten mij aan te melden als vrijwilliger bij Humanitas voor Thuisadministratie. Zodoende kan ik onderzoeken of dit onderwerp mij ook extern ligt, en niet alleen in de privésfeer. Vooralsnog kan ik beamen dat dit zo is. Het geeft mij een hoop energie om iets voor een ander te kunnen betekenen. Daarnaast verdiep ik mij continue in nieuwe materie en vergroot ik hierdoor mijn kennis. Onlangs ben ik gevraagd om als coördinator aan de slag te gaan. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. En ik ga dan ook met veel plezier aan de slag!

Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere

Bestuur

Ties Grijpstra, voorzitter

Eerste Nieuwstraat 55, 1211 JP Hilversum

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Betsy Ooms, secretaris

Telefoon: (036) 523 05 22

E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl

Arjen Schouten, penningmeester

Telefoon: 06 - 51 64 74 56

E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl

Hans Afman

Telefoon: (035) 526 73 10

E-mail: hbaafman@xs4all.nl

Leonore Meijboom

Telefoon: (0294) 26 19 24

E-mail: lameijboom@gmail.com

Jan Harmen Baljet

Telefoon: 06 - 25 09 79 03

E-mail: janharmenbaljet@hotmail.com

Raymond Middelveld

Telefoon (035) 694 98 48

E-mail: middelveld@hetnet.nl

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

IBAN: NL 31 TRIO 0198 3781 57

t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. 't Gooi, Vecht, Almere

Landelijk Bureau

www.humanistischverbond.nl

Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam

Kantoor: Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam

E-mail: info@humanistischverbond.nl

Telefoon: (020) 521 90 00

Humanistische uitvaartbegeleiding

Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding

7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (€ 0,15 p/m) of

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding,

Ambonplein 73, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.

Telefoon: (020) 521 90 11

E-mail: contact@humanistischeuitvaart.nl

Website: www.humanistischeuitvaart.nl

Humaniscoop – redactieadres

Jannie de Groot | Grafische vormgeving

Ruitersweg 101, 1211 KV Hilversum

E-mail: info@janniedegroot.nl

Meer informatie

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: humverbond.gooivechtalmer@gmail.com

Afdeling 't Gooi

Bestuur

Cor van der Voet, voorzitter

E-mail: v.d.voet@hotmail.com

Ties Grijpstra, secretaris

E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl

Alex Maas, penningmeester

E-mail: amaas001@gmail.com

Sebastiaan Cobelens, lid

Bart Heller, lid

Nathalie Niestad, lid

Hein Roters, lid

Websitemaster

Asha Lotten, asha.lotten@gmail.com

Projectcoördinatoren

Steun bij rouw: Marianne Dekker (coördinator), 06 - 35 11 81 84

Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97

Vriendschappelijk huisbezoek:

Silvana Sanches (coördinator), 06 - 35 11 81 93

Richard Vervoort (coördinator), 06 - 51 48 92 27

Thuisadministratie:

Knut Bouwman (coördinator), 06 - 35 12 05 90

Anja Simons (coördinator), 06 - 13 76 35 97

Petra Twisk-Roomer (coördinator), 06 - 14 77 03 07

Peter Scholze (coördinator), 06 - 35 11 79 90

Kindervakanties: Anne Claire Boots (coördinator), 06 - 35 11 93 62

Bureaucoördinator

Hein Roters

Kantoor: Willem Barentszweg 17 A

1212 BK Hilversum

Telefoon: (035) 628 60 93

E-mail: tgooi@humanitas.nl

IBAN: NL87 RABO 0393803066

t.n.v. Humanitas 't Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten

van Humanitas kunnen contact op nemen via:

Humanitas, afd. Almere/Zeevolde

Busplein 26, 1315 KV Almere

Telefoon: (036) 539 70 40

E-mail: almere@humanitas.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via:

Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Marshalllaan 289, 3527 TH Utrecht

Telefoon: (030) 252 40 30

E-mail: utrecht@humanitas.nl

Landelijk Bureau Humanitas

www.humanitas.nl

Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam

Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam

Telefoon: (020) 523 11 00

E-mail: info@humanitas.nl



Port Betaald

Humanistisch Verbond afdeling 't Gooi, Vecht, Almere | **Humanitas** afdeling 't Gooi

Gezamenlijk Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond en Humanitas

Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum