

Rondleiding

Fototentoonstelling Desiree Dolron

Donderdag 16 februari
Singer Laren



Lezing Joop van Velzen

‘Bach en zijn Mattheüspassie’

Maandag 13 maart
De Kapel Hilversum



Januari 2017

Het Gooi - Vecht - Almere
HUMANISTISCH
VERBOND

humanitas



Interview

Niek en Tilly de Waal

‘Een leven lang betrokken
bij mens en maatschappij’



Wij wensen u
een voorspoedig
nieuwjaar !

2016
17

In dit nummer

Programma voorjaar 2017

Maandag 16 januari Boekgroep Hilversum	7
Vrijdag 20 januari 20 ^e -dag-tafel: Restaurant 'Darya', Hilversum	4
Donderdag 26 januari, 9 februari, 16 en 30 maart Cursus Laurens ten Kate, De verbeelde 'God', de beeldende mens'	5
Donderdag 16 februari Rondleiding Singer Laren, Fototentoonstelling Desiree Dolron, 11.15 uur	6
Maandag 13 maart Lezing Joop van Velzen, Bach en zijn Mattheüspassie	7
Dinsdag 21 maart 20 ^e -dag-tafel: Restaurant 'Borobudur', Bussum	4
Dinsdag 7 en 21 maart, 4 en 18 april Introductiecursus Humanisme Almere	13
Verder in dit nummer	
Interview Niek en Tilly de Waal	8-10
Even voorstellen Alex Maas	11
Nieuws van 'VGH de Kapel'	12
Bestuur Humanistisch Verbond	13
Namen, adressen en telefoonnummers	14-15

In het voorjaar staat op het programma o.a.

Zaterdag 25 maart van 10.00-13.00 uur
Rondleiding tuin Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125, 1217 PK Hilversum

Maandag 3 april
Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond, Hilversum

Woensdag 5 april
Nieuweleden-bijeenkomst Witte Kerk
Wilhelminalaan 15, 1411 EL Naarden

In verband met de organisatie (zaal, catering) helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor de activiteiten via:

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Ben u ook zo boos? Woedend misschien?

Als je de kranten leest, het nieuws volgt, dan krijg je de indruk dat iedereen boos is, en dan vooral op de zogenaamde elite, op de rechters, op de door ons gekozen bestuurders.

Volgens de filosofe Martha Nussbaum is 'boos-zijn' dé manier om te bewijzen dat je een echte jongen bent. Toe maar! Maar al dat boos-zijn leidt tot een ontwrichting van de samenleving. Haar nieuwe boek gaat over woede en vergeving, en ze noemt namen als Mandela, Gandhi en Martin Luther King als voorbeeldfiguren, en ook Lincoln die opriep tot barmhartigheid voor iedereen.

Ik hoop dat zij ons blijven inspireren om te laten zien dat het anders kan.

Levinas, die als jood de oorlog heeft overleefd, roept op om de ander in de ogen te zien: *Het gelaat van de Ander* is een uitnodiging, om de ander echt te ontmoeten, en tot zorg voor de ander te zijn. *Het gelaat van de Ander* is een appel op mij.

Ik vind het heel verwarmend als ik zie hoeveel vrijwilligers, soms ook nog met een drukke baan, dit bij Humanitas in de praktijk brengen. **Daarmee en niet met boosheid wordt gewerkt aan een betere wereld.** rare zin!
Een compliment voor al die vrijwilligers.

Het Humanistisch Verbond heeft ook weer activiteiten en cursussen, ook die zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren, misschien helpt het een beetje, misschien hebt u wel tijd om mee te doen.

FILOSOFIEGROEP H'sum

Er is een filosofiegroep in Hilversum, die tweemaandelijks bij elkaar komt in de zalen van de Witte Kerk Naarden. De deelnemers doen voorstellen voor onderwerpen. In de groep is ruimte voor een of twee nieuwe leden.

Informatie bij Ties Grijpstra via e-mail
hv.gooialmere@upcmail.nl

De 20^e-dag-tafel

Het Humanistisch Verbond en Humanitas organiseren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen we graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken. We doen dat als vast ritme op de 20e dag van de oneven maanden. Deelnemers melden zich steeds aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen, minimaal zes personen. De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Vrijdag 20 januari (aanmelden voor 16 januari)

Afghaans restaurant 'Darya',
Havenstraat 75, 1211 KH Hilversum
(menu € 26,50, vegetarisch menu € 23,50),
lekker eten en prima bediening.
Parkeergarage Gooische Brink.

Dinsdag 21 maart (aanmelden voor 16 maart)

Restaurant 'Borobudur',
Stationsweg 36, 1404 AP Bussum
Indonesisch restaurant, heerlijke rijsttafels € 25,95.
Parkeren gratis.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Elkaar ontmoeten

Als vanouds elke eerste donderdagmorgen van de maand vanaf 11.00 uur koffie in

de HEMA te Hilversum

Zomaar voor een goed gesprek of een babbeltje met gelijkgestemden in een ongedwongen sfeer en onder het genot van een kopje koffie. U treft er altijd wel bekenden!

Aanmelden vooraf is niet nodig. U komt gewoon als u zin hebt. Wilt u toch eerst wat nadere informatie of liever geïntroduceerd worden, neem dan contact op met Jo Aapkes, telefoon (035) 525 70 65. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.

Cursus Prof. Laurens ten Kate

De verbeelde 'God', de beeldende mens

**Donderdag 26 januari, 9 februari, 16 en 30 maart,
van 20.00 - 22.00 uur**

De Kapel, 's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Prijs: € 40 (leden VGH en HV), € 50 (niet-leden)

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum en het Humanistisch Verbond 't Gooi organiseren opnieuw een cursus met Laurens ten Kate, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

In zijn cursus zal hij 20^e eeuwse denkers over religie en humanisme onder de loep nemen. Het moderne humanisme heeft een atheïstische kant, maar evengoed ging het boeiende verbindingen aan met de religieuze tradities die onze cultuur hebben beïnvloed.

In vier lezingen neemt Laurens ten Kate u mee en verdiepen we ons in denkers die over de spanningen en verbindingen tussen een geloof in de mens en een geloof in 'God' nieuwe inzichten ontwikkelden. Het zijn ook persoonlijkheden die zich hebben geëngageerd met de grote sociale en politieke problemen van hun eeuw. hun vraag is telkens dezelfde: betekent de dood van 'God' als symbool voor de moderne secularisering dat de wereld leefbaarder wordt? of zijn we juist toe aan de 'dood van de mens'? In de beelden die mensen zich van Goden en van mensen scheppen vinden we sporen van een antwoord.

- 26 januari: Karl Barth en de nacht van de wereld
- 9 februari: Emmanuel Levinas en de nomadische ethiek
- 16 maart: Muhammad Fadlallah en de goddelijke dialoog
- 30 maart: Ernst Bloch, Jürgen Moltmann: 'In het begin schiep God de hoop'

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Betaling

Bijdrage van € 40,- / 50,- storten op bankrekening
NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch
Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden, onder
vermelding van 'Lezing Ten Kate'.

(indien er data zijn waarop u niet kunt, schrijft u in voor 3 of 2 avonden en betaalt u € 37,50 of € 25)

Rondleiding Singer Laren Fototentoonstelling Desiree Dolron

Donderdag 16 februari om 11.15 uur

Oude Drift 1 1251 BS Laren

Prijs: € 6 (leden HV), € 10 (niet-leden),

Entree met museumkaart € 3, anders € 15



Desiree Dolron, Xteriors II, Kodak Endura Print, 2001-2015

Desiree Dolron is een van de beroemdste fotografen van Nederland. In Laren zijn foto's van haar beroemde reisreportage over religieuze rituelen uit verschillende landen te zien. Maar ook schilderachtige portretten, met gezichten zo breekbaar als porselein, mysterieuze onderwaterfoto's. Dolron stuurt haar licht en modellen zo dat haar beelden soms associaties oproepen met schilderijen uit de kunstgeschiedenis. Zij bedient zich daarbij van een zeer herkenbaar en eigen handschrift en verlegt de grenzen van wat er technisch mogelijk is binnen de fotografie. Resultaat is een verstilde wereld, die bestaat uit zorgvuldig opgebouwde scènes, bijna perfect gecomponeerd.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon (035) 624 58 01

Betaling

Bijdrage van € 6,- / 10,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden, onder vermelding van 'Dolron'.

Lezing Joop van Velzen Bach en zijn Mattheüspassie

Maandag 13 maart, van 20.00 - 22.00 uur

De Kapel, 's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Vrije gift

De 'Mattheüs Passion' van Johann Sebastian Bach, is een door velen als het prachtigste muziekstuk op aarde gezien. Daarom dus een boeiende sessie met achtergrondinformatie over de 'Mattheüs Passion' van Johann Sebastian Bach!

Gedurende een presentatie geeft muziekhistoricus Joop van Velzen van het Larense 'Music in Life' uitgebreide en verhelderende achtergrondinformatie: hoe is dit prachtige meesterwerk vocaal en instrumentaal opgebouwd, waarom maakt het op zo vele mensen vaak een verpletterende indruk en wat heeft Johann Sebastian Bach specifiek bedoeld met zijn instrumentatie en al die koren en aria's?

Deze lezing verzorgen wij i.s.m. de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.



Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon (035) 624 58 01

BOEGROEP Hilversum

De volgende bijeenkomst is op maandag 16 januari, in kantoor Humanitas, Willem Barentszweg 17^a en gaat over het boek 'Spaar de spotvogel' van Harper Lee.

Op dit moment is de groep vol en is er een wachtlijst; als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u contact opnemen met:

Heleen Kruys, telefoon (035) 621 01 27.

Bij voldoende belangstelling wordt op de maandag een 2^e groep gestart.

zijn. 'De Ligt vertelde mijn vader dat hij al vóór de oorlog met Jaap van Praag plannen had gesmeed tot de oprichting van het verbond. Maar ondanks zijn vriendschap met Bart is mijn vader geen lid geworden.' Voor Cor Schimmel was het HV te elitair. 'Niks voor de gewone arbeider, zei hij. En daar had hij wel een beetje gelijk in.' Tilly zelf had trouwens geen geld voor lidmaatschap. Pas in 1951 kwam het ervan. 'Ik was net getrouwd. Als gehuwd onderwijzeres kreeg je toen meteen je ontslagbrief op de mat.' Tijd om de steven te wenden. Ze schreef zich in voor het HV. In het begin kwam ze terecht bij een discussieclubje van jongeren in Amsterdam. 'Daar heb ik veel geleerd. Elke bijeenkomst hadden we een ander thema, dat we om beurten moesten voorbereiden. zo leerde je argumenteren en nadenken over diverse actuele onderwerpen.' Niek en Tilly vervulden beiden verschillende bestuursfuncties in plaatselijke afdelingen, maar daar lag niet echt hun hart. Dat van Tilly ging pas sneller tikken nadat zij de opleiding tot geestelijk raadvrouw had gevolgd bij het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI) in Den Haag. 'Ik heb eerst humanistisch vormingsonderwijs gegeven en heb daarna ruim zes jaar gewerkt als raadvrouw in een Haags verpleeghuis. Ze vroegen mij een gespreks-groep met alzheimer-patiënten en dementerenden te begeleiden. Op een gegeven moment ben ik begonnen met 'geleide fantasie'. We gingen in gedachten samen de ijsbaan op, maakten een gefantaseerde wandeling in het bos. En ineens deed iedereen actief mee. Het werkte en het mooie was, dat de deelnemers zich die fictieve uitjes later herinnerden.'

Tilly was tot voor deelneemster aan het Humanistisch Vredesberaad, nu is ze actief bij het Nivon. 'Ik heb onlangs verteld over de voetsafari die Niek en ik hebben gemaakt in Zambia.' Haar man doet het wat rustiger aan, het zicht en het lopen worden slechter. Maar de eerste donderdag van de maand gaan ze stevast samen naar de Hema, voor de koffie-ochtend van de plaatselijke HV-afdeling. 'Het is nog maar een clubje van zes', zegt Niek. 'Als er acht komen zijn het er veel. Zoveel praten doen we niet meer. We zijn allemaal ouder en we zitten gewoon bij elkaar. Dat kan ook!'

Jos De Ley

Alex Maas

bestuurslid/penningmeester

Hallo, ik ben Alex Maas en dit jaar ben ik het bestuur komen versterken als Penningmeester. Waarom? Omdat ik de grondslag en aanpak van Humanitas een warm hart toedraag en ik mij graag samen met anderen wil inzetten voor mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken.



Gelukkig kom ik terecht in een organisatie die goed draait en financieel gezond is. Er is een gestage en beheerste groei van de activiteiten en dit maakt duidelijk dat we op de goede weg zijn. Vanuit mijn rol binnen het bestuur wil ik hier graag de komende tijd een bijdrage aan leveren. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag en werk daar aan projecten op gebied van ICT en informatievoorziening. Samen met mijn vrouw en 2 zonen woon ik in Kortenhoeve en in het overige deel van mijn vrije tijd speel ik graag tennis en golf of stap ik op de fiets of motor voor een tocht in onze mooie omgeving.

Kapelnieuws

Naast de lezing over de Mattheuspassie organiseert 'VGH de Kapel' nog twee muzikale lezingen die we graag aankondigen:



Donderdag 19 januari

'Stembevrijding' door Joke Baardman

Bij stembevrijding gaat het niet om hoe het zingen klinkt, maar hoe het voelt.

In beweging, houding, tempo en via je stem.

Zingen en voelen zijn nauw verbonden.

Klanken, al dan niet in combinatie met woorden, geven uiting aan gevoelens.

Maandag 13 februari

'Invloed van muziek op het brein'

door dr. Hans Carpay, neuroloog in Tergooi

Muziek is een universele taal. Op elke leeftijd en ongeacht waar we vandaan komen. Muziek doet iets met ons zonder dat we dat hoeven te leren.

Hoe komt dat? Wat is het effect van muziek op ons brein? Ook wordt specifiek ingegaan op de invloed van muziek op onze gezondheid.

Plaats

De Kapel

's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Entree vrij, vrije gift

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen nemen aan een activiteit? Neem contact op met een bestuurslid van het HV!

Introductie cursus 'Humanisme'

Dinsdag 7 en 21 maart, 4 en 18 april

van 19.30-22 uur

**Locatie: Buurtcentrum 't Kardoes,
G. Suurhoffstraat 45, 1314 NR Almere**

**Prijs: € 65 (leden hv), € 95 (niet-leden),
€ 32,50 (laag inkomen/ studenten)**

Docent: Peter de Wit, Hum. geestelijk verzorger.

Wat vind ik waardevol? En hoe kom ik daarachter? In de Introductie cursus Humanisme maakt u in vier interactieve avonden kennis met de rijkdom van het humanisme. De humanistische traditie komt tot leven door inleidingen, presentaties, filmpjes en teksten. Hoe sta ik in de wereld? Hoe maak ik mijn keuzes? Hoe ziet mijn ideale leven eruit? Als deze vragen u bezighouden, stap dan in de rijke humanistische traditie. Deze vragen houden de mens immers al eeuwen lang bezig. Van Socrates tot Foucault allemaal hebben zij naar antwoorden gezocht. Door hiervan kennis te nemen en er met elkaar over te praten, vindt u uw eigen antwoorden.

In vier cursusavonden geeft docent Peter de Wit, inzicht in de ideeëngeschiedenis van het humanisme.

Aanmelden (voor 1 maart 2017) of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon (035) 624 58 01

Bijdrage van € 30,-/45,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden, onder vermelding van 'Introductie cursus Humanisme'.

Het Gooi - Vecht - Almere
HUMANISTISCH
VERBOND

Bestuur

Het bestuur organiseert diverse activiteiten, waaraan leden kunnen deelnemen. Om meer zicht te krijgen op de behoefte van de leden, welke leden af en toe willen deelnemen aan een activiteit, of daarvoor geen belangstelling hebben, willen we vanaf half januari een klein onderzoekje doen. Leden kunnen daarin ook aangeven aan welke activiteiten ze zouden willen deelnemen, of suggesties doen. Het onderzoek wordt schriftelijk of per mail uitgevoerd door Sylvia de Kubber. Zij is docent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Afdeling 't Gooi, Vecht, e.o.

Bestuur

Ties Grijpstra, voorzitter
Eerste Nieuwstraat 55, 1211 JP Hilversum
Telefoon: (035) 624 58 01
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Betsy Ooms, secretaris
Telefoon: (036) 523 05 22
E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl

Hans Afman, penningmeester
Telefoon: (035) 526 73 10
E-mail: hbafman@xs4all.nl

Leonore Meijboom
Telefoon: (0294) 26 19 24
E-mail: lameijboom@gmail.com

Jan Harmen Baljet
Telefoon: 06 - 25 09 79 03
E-mail: janharmenbaljet@hotmail.com

Raymond Middelveld
Telefoon (035) 694 98 48
E-mail: middelveld@hetnet.nl

Arjen Schouten
Telefoon: 06 - 51 64 74 56
E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
IBAN: NL 31 TRIO 0198 3781 57
t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. 't Gooi, Vecht, e.o.

Landelijk Bureau

www.humanistischverbond.nl
Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
Kantoor: Weteringschans 259, Amsterdam
E-mail: info@humanistischverbond.nl
Telefoon: (020) 521 90 00

Humanistische uitvaartbegeleiding

Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (€ 0,15 p/m) of
Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding,
Weteringschans 259, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.
Telefoon: (020) 521 90 11
E-mail: contact@humanistischeuitvaart.nl
Website: www.humanistischeuitvaart.nl

Humaniscoop – redactieadres

Jannie de Groot | Grafische vormgeving
Ruitersweg 101, 1211 KV Hilversum
E-mail: info@janniedegroot.nl

Meer informatie

Telefoon: (035) 624 58 01
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Afdeling 't Gooi e.o.

Bestuur

Cor van der Voet, voorzitter
E-mail: v.d.voet@hotmail.com
Ties Grijpstra, secretaris
E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl
Alex Maas, penningmeester
E-mail: amaas001@gmail.com
Sebastiaan Cobelens, lid
Ron van Eeden, lid
Bart Heller, lid
Janine Rijkse, lid, pr-zaken
E-mail: janinerijkse@gmail.com
Trudy Timmer, lid

Projectcoördinatoren

Steun bij rouw: Marianne Dekker (coördinator), 06 - 35 11 81 84
Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97
Vriendschappelijk huisbezoek:
Aly Hekman (coördinator), 06 - 35 11 81 93
Carla Schütt (coördinator), 06 - 51 48 92 27
Thuisadministratie:
Knut Bouwman (coördinator), 06 - 35 12 05 90
Manja Dorlandt (coördinator), 06 - 35 11 79 90
Willem van der Veer (coördinator), 06 - 13 76 35 97
Mail: ta.tgooi@humanitas.nl
Kindervakanties: Anne Claire Boots (coördinator), 06 - 35 11 93 62

Bureaucoördinator

Hein Roters
Kantoor: Willem Barentszweg 17^A
1212 BK Hilversum
Telefoon: (035) 628 60 93
E-mail: tgooi@humanitas.nl
IBAN: NL87 RABO 0393803066
t.n.v. Humanitas 't Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten
van Humanitas kunnen contact op nemen via:
Humanitas, afd. Almere/Zeevolde
Busplein 26, 1315 KV Almere
Telefoon: (036) 539 70 40
E-mail: almerzeewolde@humanitasmail.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via:
Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Lek en Weide,
Marshalllaan 289, 3527 TH Utrecht
Telefoon: (030) 252 40 30
E-mail: utrecht@humanitasmail.nl

Landelijk Bureau Humanitas

www.humanitas.nl
Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam
Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam
Telefoon: (020) 523 11 00
E-mail: info@lb.humanitas.nl



Port Betaald



Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum

Het Humanistisch Verbond afdeling 't Gooi, Vecht, e.o. | **Humanitas** afdeling 't Gooi e.o.

Gezamenlijk Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond en Humanitas