

Film, met discussie

‘Mijn zoon is een jihadist’

Woensdag 11 oktober
Filmhuis Bussum



Rondleiding

‘Schoonheid te koop’

Donderdag 27 oktober
Singer Laren



September 2016



Lezing

Dr. Herman Pleij

Woensdag 16 november
Bibliotheek Loosdrecht



Interview

Rob Vos

Humanistisch raadsman
over aanvaarding
en creativiteit



Gezamenlijk Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond en Humanitas

HUMANISTISCH VERBOND

In dit nummer

Programma najaar 2016

Maandag 12 september

Boekgroep Hilversum 9

Zondag 18 september

Vredeswandeling Bussum/Naarden 3

Dinsdag 20 september

20^e-dag-tafel: Restaurant 'Shanti', Hilversum 4

Woensdag 28 september, 12, 26 oktober en 9 november

Cursus Laurens ten Kate, 'De vraag naar de mens' 5

Dinsdag 4 oktober

Lezing Aafke de Groot, 'Omgaan met dementie' 9

Dinsdag 11 oktober

Film Duivelse dilemma's 6

Donderdag 27 oktober

Rondleiding Singer Laren 7

Maandag 7 november

Engelse leesgroep Hilversum 6

Dinsdag 8 november

Lezing Bert Keijzer & Anton van Hooff, Laren 9

Woensdag 16 november

Lezing Herman Pleij, Loosdrecht 11

Vrijdag 18 november

20^e-dag-tafel: Restaurant 'De Gasterije', Bussum 4

Verder in nummer

Verslag Excursie Landgoed 'Berg en Vaart' 11

Interview Rob Vos, Humanistisch raadsman over
aanvaarding en creativiteit 12

Even voorstellen Janine Rijksen 17

Namen, adressen en telefoonnummers 18-19

**In verband met de organisatie (zaal, catering)
helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor
de activiteiten via:**

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon (035) 624 58 01

Steeds meer ouderen blijven langer in hun eigen huis wonen. Dat vraagt echter om meer zorg-op-maat. Vrijwilligers van Humanitas krijgen steeds meer te maken met ouderen, die gaan dementeren. En natuurlijk hebben ook familieleden, vrienden van die ouderen daarmee te maken. Daarom organiseert Humanitas een avond waarop een specialist ouderengeneeskunde en andere deskundigen informatie geven over omgaan met dementie. Iedere belangstellende heten we daar graag welkom. Meer hierover leest u op pagina 9.

Verder geeft de nieuwe hoogleraar aan de UVH Laurens ten Cate een boeiende cursus over de actualiteit van het humanisme.

En dan zijn er weer interessante lezingen, excursies, leesgroepen en een vredeswandeling. En de film met discussie over het actuele thema van jihadistische jongeren bevelen we ook van harte aan.

Kortom: hebt u tijd en zin, meldt u aan!

Ties Grijpstra

Vredeswandeling Bussum/Naarden Thema: 'Op zoek naar wat ons bindt'

**Zondag 18 september om 12.00 uur
Start Comeniusstandbeeld (naast de Grote
Kerk, Naarden)**

In tijden van onrust, terrorisme, vluchtelingen heeft een groep van levensbeschouwelijke instellingen in Bussum-Naarden (kerken, synagoge, moskee, vrijmetselaars, Humanistisch Verbond) het initiatief genomen om een vredeswandeling te organiseren.

We roepen humanisten en anderen graag op om mee te doen loop mee om te praten over vrede. Vrede inspireert. Vrede verbindt. Praat met mensen die je mogelijk nog niet kent over wat ons bindt.

De wandeling door de vesting wordt omringd met voordrachten en afgesloten in het Oude Stadhuis. Iedereen is zeer welkom!

De 20^e-dag-tafel

Het Humanistisch Verbond en Humanitas organiseren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen we graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken.

We doen dat als vast ritme op de 20^e dag van de oneven maanden. Deelnemers melden zich steeds aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen, minimaal zes personen. De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Dinsdag 20 september (lekker Indiaas eten) (aanmelden voor 17 september)

Restaurant 'Shanti',
Havenstraat 36, 1211 KM Hilversum
(parkeren garage Gooise Brink)

Vrijdag 18 november (de 18^e, dus niet op zondag, aanmelden voor 16 november)

Restaurant 'De Gasterije',
Vlietlaan 52, 1404 CD Bussum (menu € 25,50)

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Elkaar ontmoeten

Als vanouds elke eerste donderdagmorgen van de maand vanaf 11.00 uur koffie in

de HEMA te Hilversum

Zomaar voor een goed gesprek of een babbeltje met gelijkgestemden in een ongedwongen sfeer en onder het genot van een kopje koffie. U treft er altijd wel bekenden!

Aanmelden vooraf is niet nodig. U komt gewoon als u zin hebt. Wilt u toch eerst wat nadere informatie of liever geïntroduceerd worden, neem dan contact op met Jo Aapkes, telefoon (035) 525 70 65. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.

Lezingen dr. Laurens ten Kate,
hoogleraar UvH

'De vraag naar de mens, de mens als vraag'

Woensdag 28 september, 12 en 26 oktober en 9 november, van 20.00 – 22.00 uur

Zaal Witte Kerk, Wilhelminalaan 15, 1411 EL Naarden
Prijs: € 50 (leden), € 60 (niet-leden)



Vier lezingen over de geboorte en de actualiteit van het humanisme.

In deze serie van vier lezingen bestuderen we de geschiedenis van een spannende en onverwachte verbinding: die tussen humanisme en religie. Het is een oude geschiedenis, die terug-

gaat tot de Klassieke Oudheid, en die dus zo'n 25 eeuwen beslaat. Hedendaagse wetenschappers noemen dat de 'axiale tijd'.

De axiale periode of spiltijdperk is de periode van 800 v. Chr. tot 200 v. Chr. waarin radicale culturele veranderingen. Het geloof in de mens en het afscheid van de goden zijn in het humanisme van Aristoteles, maar ook in het geloof van Mozes opgekomen. We vinden dat in de moderne tijd bij de verkondiger van de dood van God, Nietzsche en Schleiermacher. Hoe gaan we om met nieuwe religies in onze geseculariseerde rechtsstaat? Hoe begroeten we de vluchteling, hoe staan we in een globaliserende wereld?

Het geheel wordt geïllustreerd met veel beeld en muziek. Als literatuur kan gebruikt worden:
L. ten Kate, M. Poorthuis (red.),
25 Eeuwen theologie.



Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Bijdrage van € 50,-/60,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden, onder vermelding van 'Lezing Ten Kate'.



Film 'Duivelse dilemma's'

'Mijn zoon is een jihadist'

Met discussie o.l.v. Reine Rek

Woensdag 11 oktober om 20.00 uur

Filmhuis bovenzaal, Brediusweg 1, 1401 AA Bussum

Prijs: € 5 (leden hv), € 7 (niet-leden)

Een vader probeert wanhopig te voorkomen dat zijn geradicaliseerde zoon vertrekt naar Syrië. Mag hij zijn zoon verraden om zijn martelaarsdood te voorkomen? Wat moet je doen als je zoon radicaliseert en als jihadist naar Syrië wil vertrekken? Sluit je hem op? Geef je hem aan bij de politie? Of ben je te laat als het eenmaal zo ver gekomen is?

De avond wordt ingeleid door Reine Rek, humanisticus, en na de film leidt zij de discussie.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon (035) 624 58 01

Nieuw in Hilversum: Engelse leesgroep

Vanaf november begint er een Engelse leesgroep o.l.v. Sarah Talbot, docent Engels bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij is lid van het Humanistisch Verbond en zou het leuk vinden als er wat enthousiaste leden zouden zijn, die hiervoor belangstelling hebben.

De eerste bijeenkomst wordt op maandag 7 november om 19.30-21.00 bij de docent thuis gehouden.

Het boek wat dan wordt besproken is *Mothering Sunday* van Graham Swift.

Bel voor informatie

Telefoon (035) 772 02 11

of mail Sarah.talbot@chello.nl

Rondleiding Singer Laren

Kunsthandel Buffa: 'Schoonheid te koop'

Donderdag 27 oktober om 11.15 uur

Oude Drift 1 1251 BS Laren

Prijs: € 6 (leden HV), € 10 (niet-leden),

entree met museumkaart € 3, anders € 15

De Amsterdamse kunsthandel Frans Buffa en Zonen speelt tussen 1791 en 1951 een belangrijke rol op het gebied van de internationale prenten- en schilderijenhandel. Onder de leiding van diverse eigenaren, bestaat de kunsthandel ruim 150 jaar.

**Kunst, commercie en
vriendschap**

De tentoonstelling toont een overzicht van 150 jaar kunsthandel en geeft inzicht in de dagelijkse gang van zaken in een kunsthandel. De kunstwerken lichten allen een eigen detail over de geschiedenis van de kunsthandel uit. De diversiteit aan relaties tussen de kunsthandelaar en zijn kunstenaars, klanten en mecenasen lopen als een rode draad door de tentoonstelling.

Bert van den Bosch, onze vaste rondleider is op 27 oktober weer present om ons rond te leiden in Singer.

De tentoonstelling is van 10 september t/m 8 januari 2017.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon (035) 624 58 01

Bijdrage van € 6,-/10,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden, onder vermelding van 'Singer Laren'.



George Hendrik Breitner, Staand naakt, 1893

Lezing Bert Keizer & Anton van Hooff

Goed leven – goed sterven. Zijn artsen nodig voor euthanasie?

Dinsdag 8 november, van 20.00 – 22.00 uur

Brinkhuis Laren

Prijs: € 7,50 (leden), € 10 (niet-leden)

In een afwisseling van korte betogen en gelegenheden tot discussie zullen beide inleiders allerlei aspecten van het goede sterven (= euthanasie) aan de orde stellen. Bert Keizer, bekend door boeken als *Vroeger waren we onsterfelijk; de troost van filosofie, literatuur en geneeskunde* (2016) en door zijn wekelijkse columns in *Trouw*, reflecteert vanuit zijn ervaring als arts in een verpleeghuis en bij de Levensindekliniek over de morele problemen die de moderne beheersing van het stervensproces stelt.



Anton van Hooff, voorzitter 2009-2015 van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856) en auteur van onder meer *Sterven in stijl. Leven met de dood in de klassieke oudheid* (2015) laat zien hoe de voorchristelijke wereld van de oudheid met

eigendoding omging en wat daarbij de rol van artsen was. Moet de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding niet worden afgeschaft, in het belang van mensen met een doodswil? Welke rol moeten artsen in dit proces spelen?

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon (035) 624 58 01

Bijdrage van € 7,50/10,- storten op bankrekening nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden, onder vermelding van 'Lezing Bert Keizer & Anton van Hooff'.

Humanitas 't Gooi organiseert:

Lezing Aafke de Groot,
specialist ouderengenees-
kunde

Omgaan met dementie

Dinsdag 4 oktober om 20.00 uur

'De Kapel',

's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Entree gratis

M.m.v. Dera van der Leij, casemanager en vragen aan:
Jolanda Villerius, humanistisch geestelijk verzorger
Inovum

Vertegenwoordiger van King Arthurgroep

Vertegenwoordiger van Alzheimercafé

Het aantal dementerende ouderen groeit, en ze wonen steeds meer nog zelfstandig. Hoe moeten we daarmee om gaan.

Aafke de Groot is specialist ouderengeneeskunde, maar ook als docent verbonden aan de Vrije Universiteit, waar zij artsen en studenten les geeft. Bovendien doet ze onderzoek naar patiënten die de overgang mee maken van ziekenhuis naar een revalidatiecentrum.

Ze zal in haar lezing bezig zijn met vragen als:

- wat is dementie
 - hoe herken je dementie
 - hoe ontvang je signalen op wat betreft dementie en hoe reageer je erop
 - waar moet je heen als de problemen groter worden
- Aafke wordt ondersteund door een casemanager, Dera van der Leij; zij is speciaal deskundig op het gebied van thuisbegeleiding.

Na de pauze is het ruimte genoeg vragen te stellen in een forumdiscussie met de vijf deskundigen.

Boekgroep Hilversum

De volgende bijeenkomst is op maandag 12 september, en gaat over het boek van Connie Palmén *Jij zegt het*. Op dit moment is de groep vol en is er een wachtlijst; als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u contact opnemen met: Heleen Kruys, telefoon (035) 621 01 27. Bij voldoende belangstelling wordt op de maandag een 2^e groep gestart.

Lezing Dr. Herman Pleij

Democratie – maar welke soort dan?

Woensdag 16 november, van 20.00 – 22.00 uur

Bibliotheek, Tjalk 41, 1231 TT Loosdrecht

Prijs: € 6 (leden), € 10 (niet-leden)



Nederland is gezegend met een getrapte democratie: wij kiezen degenen die voor ons kiezen. Ze krijgen onze stem op grond van een partijprogramma. En doen ze het niet goed, dan stemmen we hen weer weg. Directe democratie, die zich vooral bedient van

volksreferenda maar ook allerlei ambten rechtstreeks door het volk laat kiezen, is hier nooit populair geweest. Gelukkig maar. Politici verwerven zich kiezers met beloften en gunsten in ruil voor steun. Daarbij kan veel geld over tafel gaan, bijvoorbeeld om campagnes te financieren. In Amerika is men daar tamelijk open over: een donatie van een paar miljoen om een president te lanceren wordt algauw beloond met een ambassadeurschap in een klein land. Nog steeds vindt een grote meerderheid in Nederland dat zoiets niet hoort te kunnen. Echt gevaarlijk kan het worden als er referenda afgedwongen en gehouden worden over zaken van wezenlijk belang. Hysterische volksmennerij haakt in bij populistische bewegingen, die in de regel een nationalistisch programma hebben met in de marge racistische trekken – en in ieder geval oogkleppen. In dat opzicht kan het uitreden van Engeland uit de EU hopelijk fungeren als een les in wat stompzinigheid kan aanrichten – niet alleen voor Engeland zelf, maar ook voor Europa en de wereld. Maar waar komt dat getrapte model binnen de Nederlandse democratie eigenlijk vandaan? En hoe gaan wij met populisme om?

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon (035) 624 58 01



Verslag Excursie Ankeveen Landgoed ‘Berg en Vaart’

Op 14 juli werd door een groep van 17 man een bezoek gebracht aan de buitenplaats Vaart en Berg in 's Graveland. Deze kleine buitenplaats, met een L-vormige structuur, wat op zich al heel bijzonder is, werd gebouwd in 1779 en is momenteel in het bezit van de familie Greve. Niet veel buitenplaatsen zijn nog in particulier bezit. Excursies naar Berg en Vaart worden slechts met mondjesmaat toegestaan.

De heer en mevrouw Greve verzorgden zelf de rondleiding over hun buitenplaats. Stilgestaan werd bij de historie van de buitenplaats, opvallende kenmerken (lengte assen, doorkijkjes, etc.) en de prachtige tuin (ruim 1 hectare) onderverdeeld in compartimenten zoals bijvoorbeeld de rozentuin en de orangerie. De voortuin is à la Française en de achtertuin is gebaseerd op een ontwerp van Mien Ruys. Iedereen was onder de indruk van de harmonie tussen huis en tuin, de verschillende plantensoorten, de doorkijkjes naar het zod van Ankeveen maar ook onder de indruk van de zorg, liefde en deskundigheid waarmee deze buitenplaats nog steeds wordt verfraaid.

Het echtpaar Greve geeft duidelijk alle tijd aan het onderhoud van de buitenplaats. Volgens de heer Greve gaat het er ook om de schoonheid hiervan laten zien. Tot slot werd in de wintertuin nog een drankje genuttigd. Het bezoek aan deze buitenplaats is zeker voor herhaling vatbaar.

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van het Humanistisch Verbond of Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!

Interview Humanistisch raadsman Rob Vos over aanvaarding en creativiteit
‘Er is een gemis aan rituelen rondom de laatste levensfase’

Vanaf zijn tiende wilde hij al kunstenaar worden. Utrechter Rob Vos (1968) groeide op in ‘een milieu van afvallige christenen op zoek naar nieuwe zingeving’. Zijn vader was journalist en Robs ouderlijk huis was gevuld met boeken en muziek. Op vakantie werden musea en kerken afgestruind op zoek naar kunst en cultuur. ‘Openheid, ontplooiën en ontdekken waren de sleutelwoorden in ons gezin’, zegt hij. ‘Die houding vormde de basis voor mijn blik op de wereld.’

Rob Vos volgde de lerarenopleiding tekenen en schilderen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, maar zijn hart lag niet bij het onderwijs. Dus ging hij naar de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en werd beeldend kunstenaar. Dat beroep oefende hij zo’n dertien jaar uit tot hij in 2004 besloot ‘iets anders te proberen’. Op aanraden van zijn vrouw, die destijds geestelijk verzorger was bij defensie, volgde hij de opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en er ging een wereld voor hem open. ‘Als kunstenaar beschouw je de wereld om je heen, maar je maakt er niet echt deel van uit. Je ben doorgaans alleen in je atelier. Ik wilde meer in die wereld staan, kortom mijn bakens verzetten.’ Rob voegde de daad bij het woord en werd in 2011 geestelijk verzorger in de opnamekliniek Rivierduinen in Leiden. In 2013 veranderde hij van standplaats en ging als humanistisch raadsman aan de slag bij het ziekenhuis Tergooi, locatie Hilversum.

Op zijn werkkamer hangt een grote foto van een sculptuur gemaakt door Henk Visch van een liggende figuur zonder armen, die op de linkerknie een zeilscheepje balanceert. ‘Het symboliseert voor mij de zoektocht naar de balans in het leven en de raadselachtigheid van het bestaan. Het is mijn Leitmotiv’, legt hij uit. ‘One world leads to another, is de titel. Anders gezegd, als het je lukt het scheepje aan te



Henk Visch - One world leads to another (2000)

blazen (en veel anders kan de armloze persoon niet) kun je in een andere wereld terecht komen. De persoon hangt als het ware in de pijn, maar er is altijd nog dat sprankje hoop dat het hem lukt. Precies dat beeld gebruik ik in mijn werk vaak als metafoor.’

Het leven is niet altijd even simpel en daar weet Rob Vos als humanistisch raadsman in een ziekenhuis waarin veel oude mensen met ernstige gezondheidsproblemen zijn opgenomen, van mee te praten. ‘Voor een gebroken been kom je tegenwoordig niet meer in het ziekenhuis. De patiënten hier zijn vaak diep in de tachtig en als blijkt dat hun situatie zo zorgwekkend is dat ze niet meer naar huis kunnen, staat hun leven op z’n kop.’ Vos ondersteunt als humanist de eigen regie, maar beseft dat niet iedereen daar zonder meer

‘Kwetsbaarheid is lastig in ons bestaan’

toe in staat is. ‘We worden inmiddels geacht lang aan het stuur te staan en thuis te blijven wonen, maar we kunnen dat in de meeste gevallen slechts als onze omgeving, het sociaal netwerk, de nodige ondersteuning biedt. Eigen regie gaat dan samen met afhankelijkheid. Probleem is echter dat die maatschappelijke structuren niet meer zo sterk zijn; er bestaan veel losse verbanden.’

‘Er heerst tegenwoordig een groot optimisme ten aanzien van de medische wetenschap. We zijn geneigd ▶



om direct overal oplossingen voor te zoeken, de techniek staat voor niks.' Maar we vergeten, volgens Vos, dat die oplossingen niet altijd toepasbaar zijn. 'Op je tachtigste ben je kwetsbaar, en kwetsbaarheid is lastig in ons bestaan. Ouderen moeten afstand nemen van de stroom die het leven twintig eerder voor hen nog had. Het is een vorm van tragiek waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, het gaat door alle religies en levensbeschouwingen heen.'

'Wat je dan merkt, is dat wij geen rituelen meer hebben rondom de laatste levensfase. We leven niet in een cultuur die daar veel aandacht aan besteedt en mensen leert om zich voor te bereiden op het einde. Bij een goede levenskunst hoort ook een goede stervenskunst. Carlo Leget, hoogleraar palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek, schreef er een boek over. Eindigheid krijgt de laatste tijd gelukkig wel meer aandacht, bijvoorbeeld in televisieprogramma's.'

Terug naar de manier waarop Rob Vos als beeldend kunstenaar omging met de realiteit. Ook in zijn huidige werk speelt creativiteit een grote rol. 'Het gaat om de vraag hoe je je bestaan vormgeeft in een tijd van crisis. Ik heb geen vaste richtlijnen in dit vak, wel richting. Het is net als bij schilderen vaak getob en een kwestie van gelaagd werken. Je moet het doen met wat je tegenkomt, daar stem je dan je interventiemethode op af. Dat kan zijn door samen met de patiënt naar muziek te luisteren, een balans te vinden in het leven (is ook: ordening aanbrengen), soms bepaalde zaken af te sluiten, een schakelpunt zoeken naar een nieuwe manier van leven, grenzen verleggen (is ook: nieuwe ruimten verkennen).'

Leren omgaan met beperkingen en ouderdom is een niet alleen een proces van aanvaarding, maar vergt ook creativiteit van de betrokkene. 'Mensen zitten met ernstige lichamelijke problemen, soms met gevoelens van afkeer van hun eigen lichaam. Dan is het een hele stap om een andere manier van leven te vinden. Daar is inventiviteit en veerkracht voor nodig. Toch lukt het veel patiënten. Ik ben verbaasd over de veerkracht die velen nog hebben, en de interne krachtbronnen die ze ondanks alles weten aan te boren. Ik vraag mensen in nood regelmatig 'hoe pakte u dat nou vroeger aan als zich een probleem voordeed?' en merkwaardigerwijs weten ze dat vaak wél. 'Probeer het dan nu weer', zeg ik dan. Het maakt in ieder geval dat ze opnieuw gaan nadenken over de manier waarop ze vroeger problemen overwonnen hebben.' Ook humor kan voor wat lucht zorgen in zo'n gesprek, leert de ervaring. 'Bij iemand die ligt te piekeren hoe het verder moet, kan de opmerking 'en dan ligt u lang naar dat lelijke systeemplafond te kijken' een lach uitlokken, die ruimte kan bieden aan andere perspectieven.' Vos verwijst tot slot naar de denkbeelden van de filosoof Cornelis Verhoeven, die hem als raadsman van pas komen. 'Hij stelt dat 'verwondering ervoor zorgt dat je wordt overgeleverd aan de dingen'. Die houding verschaft openheid, het opschorten van oordeel of momenten van niet oordelen en ontvankelijkheid. Telkens als ik bij een patiënt binnenkom is dat een nieuwe ontmoeting, een blanco moment. De betekenis moet nog plaatsvinden, die geef je er samen aan. Dat doe je soms door afstand te nemen en samen ergens bij stil te staan, ook bij de ellende van het leven. We willen graag meteen een antwoord zoeken of een remedie vinden. Maar soms is het even troostrijk om net zo onmachtig naast iemand te zitten als diegene zelf.'

Jos De Ley

Boekgroep Weesp/Muiden

We willen graag peilen of er belangstelling bestaat voor het oprichten van een boekgroep in Weesp/Muiden en omgeving.

Wie daaraan mee wil doen kan zich melden bij hv.gooialmere@upcmail.nl of bij Leonore Meijboom, telefoon (0294) 261 924, e-mail: lameijboom@gmail.com

Filosofisch Café Socrates bij Humanitas in Almere

Filosofisch café is gestopt

Na elf jaar wordt de activiteit Filosofisch Café Socrates bij Humanitas Almere beëindigd. Eén maal per maand kon ieder die interesse had vrij binnenlopen om deel te nemen aan een filosofisch gesprek naar aanleiding van een van de vragen die de deelnemers van de avond inbrachten. Dat leverde vaak levendige gesprekken op waarin het niet ging om antwoorden te vinden maar eerder om nieuwe kanten aan het onderwerp te ontdekken. Een geslaagde avond was als deelnemers met meer vragen naar huis gingen dan dat ze gekomen waren.

Zo werden verschijnselen als ambitie, verantwoordelijkheid, de ziel en democratie onderzocht. Niet altijd leverde dat geslaagde gesprekken op. Het kon er wel eens chaotisch aan toe gaan. De meest vruchtbare avonden waren die waarin de tijd genomen werd elkaars beweringen kritisch te bevragen en te onderzoeken.

Het afgelopen jaar is gezocht naar manieren om de diepgang van de gesprekken te vergroten. Dat bleek niet eenvoudig. Geconstateerd werd dat de avonden minder aantrekkelijk leken voor nieuwe deelnemers. Toen we vaststelden dat de gesprekken vaak langs ingesleten patronen verliepen, constateerden we dat ze niet meer aan de doelstelling van filosofische verdieping voldeden.

Een aantal vaste deelnemers heeft met pijn in het hart afscheid van de vaste maandelijkse zondagavond-activiteit genomen. Deze activiteit van Humanitas is gestart door Jaap Bosscha, die tien jaar de leiding had. Bij het tienjarig jubileum is daar uitgebreid door Humanitas bij stilgestaan. Het afgelopen jaar zijn we bij toerbeurt als moderator opgetreden. De moderator treedt in een filosofisch café op als leider van het gesprek zonder er inhoudelijk een stempel op te drukken. Wij hebben de avonden met plezier geleid.

Nico Sjerps en Kees Kok

humanitas

Even voorstellen

Janine Rijkse

Bestuurslid Pers & Publiciteit

‘Het roer moet om.’ Dat voelde ik 3 jaar geleden. Zo gezegd, zo gedaan.

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat ik vorig jaar mijn baan heb opgezegd omdat ik meer tijd wilde vrijmaken voor mijn creatieve kant. Begin 2014 ben ik daarom begonnen met de opleiding tot Coupeuse (kleermaker) en hoop ik ooit mijn eigen atelier te starten.

Daarnaast heeft mijn wens om meer te betekenen voor Mens & Maatschappij mij ertoe aangezet op zoek te gaan naar een vrijwilligersfunctie bij een maatschappelijk betrokken instelling in de regio. En dat is gelukt! En ook nog in mijn vakgebied. Ik heb HBO-communicatie



gestudeerd en kijk terug op een jarenlang ervaring als marketing communicatieadviseur, dus Pers & Publiciteit is mij niet vreemd. Ik voel veel betrokkenheid voor de missie en visie van Humanitas en ik hoop te kunnen bijdragen aan het realiseren van haar doelen.

In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan sport (ik wandel graag, doe aan fitness en golf) en ik zit natuurlijk veel achter de naaimachine. Mijn man en ik hebben samen 5 kinderen en wij wonen in Naarden.

Afdeling 't Gooi, Vecht, e.o.

Bestuur

Ties Grijpstra, voorzitter
Eerste Nieuwstraat 55, 1211 JP Hilversum
Telefoon: (035) 624 58 01
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Betsy Ooms, secretaris
Telefoon: (036) 523 05 22
E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl

Hans Afman, penningmeester
Telefoon: (035) 526 73 10
E-mail: hbaafman@xs4all.nl

Leonore Meijboom
Telefoon: (0294) 26 19 24
E-mail: lameijboom@gmail.com

Jan Harmen Baljet
Telefoon: 06 - 25 09 79 03
E-mail: janharmenbaljet@hotmail.com

Raymond Middelveld
Telefoon (035) 694 98 48
E-mail: middelveld@hetnet.nl

Arjen Schouten
Telefoon: 06 - 51 64 74 56
E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
IBAN: NL 31 TRIO 0198 3781 57
t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. 't Gooi, Vecht, e.o.

Landelijk Bureau

www.humanistischverbond.nl
Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
Kantoor: Weteringschans 259, Amsterdam
E-mail: info@humanistischverbond.nl
Telefoon: (020) 521 90 00

Humanistische uitvaartbegeleiding

Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (€ 0,15 p/m) of
Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding,
Weteringschans 259, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.
Telefoon: (020) 521 90 11
E-mail: contact@humanistischeuitvaart.nl
Website: www.humanistischeuitvaart.nl

Humaniscoop – redactieadres

Jannie de Groot | Grafische vormgeving
Ruitersweg 101, 1211 KV Hilversum
E-mail: info@janniedegroot.nl

Meer informatie

Telefoon: (035) 624 58 01
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Afdeling 't Gooi e.o.

Bestuur

Cor van der Voet, voorzitter
E-mail: v.d.voet@hotmail.com
Ties Grijpstra, secretaris
E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl
Sebastiaan Cobelens, penningmeester
Ron van Eeden, lid
Bart Heller, lid
Janine Rijkssen, lid, pr-zaken
E-mail: janinerijkssen@gmail.com
Trudy Timmer, lid

Projectcoördinatoren

Steun bij rouw: Marianne Dekker (coördinator), 06 - 35 11 81 84
Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97
Vriendschappelijk huisbezoek:
Aly Hekman (coördinator), 06 - 35 11 81 93
Carla Schütt (coördinator), 06 - 51 48 92 27
Thuisadministratie:
Knut Bouwman (coördinator), 06 - 35 12 05 90
Manja Dorlandt (coördinator), 06 - 35 11 79 90
Willem van der Veer (coördinator), 06 - 13 76 35 97
Mail: ta.tgooi@humanitas.nl
Gezinsproject Like: Marien Troost (coördinator), 06 - 35 12 05 91
Kindervakanties: Anne Claire Boots (coördinator), 06 - 35 11 93 62

Bureaucoördinator

Hein Roters
Kantoor: Willem Barentszweg 17 A
1212 BK Hilversum
Telefoon: (035) 628 60 93
E-mail: tgooi@humanitas.nl
IBAN: NL87 RABO 0393803066
t.n.v. Humanitas 't Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten
van Humanitas kunnen contact op nemen via:
Humanitas, afd. Almere/Zeevolde
Busplein 26, 1315 KV Almere
Telefoon: (036) 539 70 40
E-mail: almerezeewolde@humanitasmail.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via:
Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Lek en Weide,
Marshalllaan 289, 3527 TH Utrecht
Telefoon: (030) 252 40 30
E-mail: utrecht@humanitasmail.nl

Landelijk Bureau Humanitas

www.humanitas.nl
Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam
Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam
Telefoon: (020) 523 11 00
E-mail: info@lb.humanitas.nl



Port Betaald

Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum

BOESZIJMWBH

Gezamenlijk Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond en Humanitas

Het Humanistisch Verbond afdeling 't Gooi, Vecht, e.o. | Humanitas afdeling 't Gooi e.o.