

HUMANITATSCOOP

Gezamenlijk Mededelingenblad **September 2014**

Het **Humanistisch Verbond** afdeling 't Gooi, Vecht, e.o. | **Humanitas** afdeling 't Gooi e.o.



Programma najaar 2014	4
De 20 ^e -dag-tafel	5
Introductie cursus 'Humanisme'	6
Documentaire 'Marc Chagall'	7
Excursie Singer: 'Raoul Dufy'	8
Cursus 'Spinoza'	9
Lezing Jan Keij: 'Opvoeden volgens Nietzsche'	10
Lezing & concert Louis Levelt, piano en Bert Schalkx, zang	11
Lezing Mariët Meester: 'Hollands Siberie'	12
Humanisme wereldwijd	13
Filosofisch Café Socrates bij Humanitas in Almere	14
Kindervakantieweken	15
Bestuur Humanitas	16
Even voorstellen Patricia Sprokel, Stefan Krijnen en Monique Jager	16
Verslag Vijfdaagse vakantieweek van Humanitas	18
Elkaar ontmoeten in Hilversum	23
Boekgroep Hilversum	23
Nivon bijeenkomsten	24
Namen, adressen en telefoonnummers	26/27

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen nemen aan een activiteit? Neem contact op met een bestuurslid van het HV!



humanitas

De Humaniscoop is een gezamenlijke uitgave van
Het Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, e.o.
Humanitas Afdeling 't Gooi e.o.

Bijdragen voor de Humaniscoop in de vorm van tekst, foto's, tekeningen, etc. zijn altijd welkom.

Het volgende nummer verschijnt in januari 2015.

Sluitingsdatum voor kopij is woensdag 10 december 2014.

Redactieadres

Jannie de Groot | Grafische vormgeving
Ruitersweg 101, 1211 KV Hilversum
E-mail: info@janniedegroot.nl

Meer informatie

Telefoon: (035) 624 58 01
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Leden van humanistische organisaties hechten aan vrijheid van meningsuiting en eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig is dit over het algemeen in ons land en in Europese landen goed geregeld. De laatste tijd echter blijkt dit absoluut geen algemeen goed, zeker niet in landen waar moslims de meerderheid hebben. Een vrouw in Soedan die zich door haar huwelijk tot het christendom bekeert wachtte met haar kind de gevangenis. Christenen, joden, yezidi's in Irak hebben in ISIS-kringen recht op marteling en de doodstraf. Kerken en synagogen worden aangevallen of mogen niet worden gebouwd.

Vaak horen we niet hoe het niet-gelovigen vergaat. Imad Iddine Habib woont in Marokko. Hij is als goed moslim opgevoed, maar in de puberteit slaat de twijfel toe. Hij mag echter geen vragen stellen, en moet zich maar aanpassen aan de gemeenschap, meedoen aan de ramadan en aan de dagelijkse gebeden. Nu zegt hij dat hij niet meer gelooft, religie als autoriteit niet accepteert, en hij noemt zich seculier humanist. Welkom in onze kringen, maar over hem is in het liberale (?) Marokko wel de fatwa uitgesproken, en bij zijn familie en vrienden is hij niet meer welkom.

Een kritische denker is nu eenmaal een gevaar in de samenleving. Humanistische organisaties zijn dus dringend nodig om een ander geluid te laten horen, dat van de vrijheid om je eigen mening te ontwikkelen.

Inmiddels bieden wij in deze Humaniscoop weer allerlei activiteiten aan voor hen die daarvoor belangstelling en tijd hebben.

In de afgelopen jaren hebben we tweemaal een excursie georganiseerd naar Veenhuizen, met daarbij een lezing van Mariët Meester. Veenhuizen is misschien wel een mooi voorbeeld hoe in een besloten gemeenschap verpleegden/gedetineerden en bewoners tot op zekere hoogte met elkaar omgingen. Mariët heeft daarover nu een nieuw boeiend boek geschreven en ik nodig een ieder dan ook graag uit voor haar lezing in december.

Ties Grijpstra

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 18 januari 2015 van 15.00-17.00 uur
'De Kapel', 's Gravelandseweg 144, Hilversum

In de volgende Humaniscoop, die begin januari zal verschijnen, wordt de invulling van de middag bekend gemaakt.

Programma najaar 2014

Maandag 15 september

Boekgroep

Zaterdag 20 september

20^e-dag-tafel: Taj Mahal Bussum

Maandag 22 & 29 september / 6 & 20 oktober

Introductiecursus 'Humanisme', de Kapel, Hilversum

Donderdag 25 september

Documentaire over Marc Chagall, de Kapel, Hilversum

Vrijdagochtend 10 oktober

Rondleiding Singer Laren, 'Raoul Dufy'

Dinsdag 28 oktober, 4 & 11 november

Cursus 'Spinoza', Witte kerk, Naarden

Maandag 10 november

Lezing Jan Keij over 'Nietzsche', Laren

Vrijdag 14 november

Louis Levelt en Bert Schalkx, de Kapel, Hilversum

Maandag 17 november

Boekgroep

Donderdag 20 november

20^e-dag-tafel: Puur Smaeck, Hilversum

Donderdag 11 december

Lezing Mariet Meester over 'Hollands Siberie', Huizen

Zondagmiddag 18 januari

Nieuwjaarsreceptie HV & Humanitas,
de Kapel, Hilversum

**In verband met de organisatie (zaal, catering)
helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor
de activiteiten via:**

hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

**Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor
niet-leden van het Humanistisch Verbond of
Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!**

De 20^e-dag-tafel

Het Humanistisch Verbond en Humanitas organiseren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten en om elkaar te leren kennen.

We doen dat als vast ritme op de 20^e dag van de oneven maanden.

Deelnemers melden zich steeds aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen

De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Zaterdag 20 september

Restaurant Taj Mahal (Indiaas)

Herenstraat 1

1404 AH Bussum (aanmelden voor 18 september)

Donderdag 20 november

Restaurant 'Puur smaeck'

Kampstraat 18-20

1211 GE Hilversum (menu € 27,75),

vlakbij station en parkeergarage Silverpoint

(aanmelden voor 18 november)

Aanmelden (noodzakelijk) of informatie

hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Zaterdag 13 september Vrijwilligersmarkt

Op zaterdag 13 september staan Humanitas en het Humanistisch Verbond weer met een gezamenlijke kraam op de Groest in Hilversum. We willen daarmee duidelijk laten zien dat we in het Gooi actief zijn, en misschien leidt het tot het inschrijven van nieuwe leden of vrijwilligers. Uiteraard hebben we daarbij hulp nodig, misschien wil jij ook wel twee uurtjes in de kraam staan?

Aanmelden

tgooi@humanitas.nl of

hv.gooialmere@upcmail.nl

Vermeld erbij of je ons van 10.00-12.00,

van 12.00-14.00 of van 14.00-16.00 uur wilt helpen.

Introductiecursus 'Humanisme'

Maandag 22 & 29 september, 6 & 20 oktober
van 19.30-22.00 uur Max. 15 personen (vol is vol)

Locatie: de Kapel

's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Prijs: € 65 (leden HV/NPB), € 95 (niet-leden),

€ 32,50 (studenten)

Wat hebben humanistische filosofen ons te zeggen?
De cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd
is in humanisme en filosofie.

Leer stoïcijns te zijn met Seneca, het geheim van een
goed gesprek met Socrates, verstandig genieten met
Epicurus, lief te hebben met Erich Fromm en kritisch
te blijven met Hannah Arendt. Naast een introductie
in de humanistische denkwereld biedt de introductie-
cursus 'Humanisme' gelegenheid tot ontdekkingen,
gesprekken en oefeningen.

In vier cursusavonden geeft docent Silvia Benschop,
aan de hand van schilderijen, foto's en filmpjes inzicht
in de ideeëngeschiedenis van het humanisme. In het
verleden werd verschillend gedacht over mens, maats-
chappij en wereld. In de cursus wordt er gekeken hoe
deze humanistische denkbeelden bruikbaar zijn voor
ons huidige leven, hier en nu.

Waarom? Omdat er niets menselijker is dan levens-
vragen te stellen: hoe sta ik in de wereld? Hoe maak
ik mijn keuzes? Wat is goed en wat minder goed? Wat
vind ik waardevol? Inzicht in humanistische bronnen
en de oefeningen die deze cursus biedt, geven houvast
en inspiratie in de zoektocht naar antwoorden op deze
levensvragen.

Aanmelden (voor 10 september) of informatie

hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Bankrekening NL28 INGB 0000 6025 65

t.n.v. Hum. Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden

Documentaire 'Marc Chagall'

Donderdag 25 september van 20.00-22.00 uur

Locatie: de Kapel,

's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Prijs: € 4 (leden), € 6 (niet-leden)



Voor de Chagall-liefhebbers: na de gedichtenavond
in mei hebben we een vervolg toegezegd. We laten de
documentaire zien 'Chagall de schilder met het hoofd
in de wolken', waarin onder andere interviews met de
schilder en ondersteund door mooie muziek.

Chagall is zich pas op latere leeftijd gaan verdiepen
in het maken van gebrandschilderde ramen. Na de
pauze willen we graag daarvan een impressie geven,
en natuurlijk lezen Maria Prill en Ties Grijpstra weer
enkele gedichten voor.

Aanmelden (bij voorkeur) of informatie

hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Excursie Singer: 'Raoul Dufy'

Vrijdag 10 oktober

Aanvang 11.15 uur Max. 15 personen (vol is vol)

Locatie: Singermuseum

Oude Drift 1, 1251 BS Laren

Prijs: € 6 (leden), € 10 (niet-leden) & entree € 15 of
MJK € 3



Interior with Indian woman, 1930

Voor het eerst in bijna 60 jaar presenteert Singer Laren het veelzijdige oeuvre van de Franse kunstenaar Raoul Dufy (1877-1953). Kort na 1900 behoorde Dufy tot de meest toonaangevende avant-gardisten in Parijs. Aanvankelijk geïnspireerd door het impressionisme, sloot hij zich aan bij de fauvisten, en experimenteerde hij met het kubisme. Later ontwikkelde hij zijn eigen stijl, gekenmerkt door een uitgesproken kleurrijk palet en dynamische lijnvoering. Levensgenieter Dufy verbeeldde het onbezorgde mondaine leven van paardenrennen, zeilregatta's, opera en casino's. Naast schilder was Dufy een belangrijk ontwerper van keramiek en textiel. Hij drukte zijn stempel op de modewereld van de eerste helft van de 20ste eeuw. De expositie van Dufy presenteert meer dan honderd schilderijen, tekeningen, aquarellen, stofontwerpen en jurken.

Bob van den Berg geeft ons weer een deskundige rondleiding.

Aanmelden (noodzakelijk) of informatie

hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Bankrekening NL28 INGB 0000 6025 65

t.n.v. Hum. Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden

Cursus 'Spinoza'

Dinsdag 28 oktober, 4 & 11 november

van 19.30-22.00 uur Max. 26 personen (vol is vol)

Locatie: de Witte kerk

Kon.Wilhelminalaan 15, 1411 EL Naarden

Prijs: € 35 (leden), € 50 (niet-leden)

Na het succes van de inleidende Spinozacursus voor het Humanistisch Verbond 't Gooi in het voorjaar, zal Miriam van Reijen in het najaar van 2014 opnieuw een Spinozacursus geven. Deze cursus bouwt enerzijds voort op de voorgaande, maar is ook heel goed te volgen voor nieuwe deelnemers.

In de cursus staat een thema centraal dat niet alleen voor Spinoza zelf in zijn *Ethica* de kern van zijn filosofie uitmaakt, maar ook in het alledaagse leven van het grootste belang is: hoe word je van een mens die een slaaf is van de passies (en dus volgens Spinoza passief is, oftewel een lijder) een mens die vanuit inzicht zelf het initiatief neemt (en dus volgens Spinoza actief is, oftewel een leider).

In de eerste bijeenkomst staat Spinoza's mensbeeld centraal: de mens is onderdeel van de alomvattende natuur, en volgt altijd de natuurwetten. De mens is een strikte eenheid van lichaam en geest, een denkend en (zelf)bewust lichaam, maar... zonder vrije wil. Hier raakt Spinoza aan een teer punt, maar wel hoogst actueel, in de hersenwetenschappen en in de filosofie, en in de discussie over het al of niet bestaan van een menselijke vrije wil.

In de tweede bijeenkomst staat een ander 'modern' thema centraal: de menselijke emoties. Pas sinds kort een thema waar ook filosofen zich mee bezig houden, maar in de 17^e eeuw had Spinoza daar al een tot in de details uitgewerkte filosofie over, die nog steeds standhoudt. Zijn opvatting is bovendien nog heel praktisch en toepasbaar voor iedereen. Spinoza's ideale mens is wijs, actief, sociaal, vrij en gelukkig. Deze moderne en ook humanistische idee van 'levenskunst' is onderwerp van de derde bijeenkomst.

Leidraad bij deze cursus is het laatste boek van Miriam van Reijen: *Spinoza in bedrijf: van passie naar actie* (Uitg. Klement, 2013), waarin naast de inleidende uitleg ook de meest toegankelijke teksten van Spinoza zelf over dit thema zijn opgenomen.

Aanmelden (voor 10 oktober) of informatie

hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Bankrekening NL28 INGB 0000 6025 65

t.n.v. Hum. Verbond afd. 't Gooi, Vecht, e.o., Naarden

Lezing Jan Keij: 'Opvoeden volgens Nietzsche'

Of: hoe een mens wordt wat hij is!

Maandag 10 november van 20.00-22.00 uur

Locatie: Brinkhuis

Brink 29, 1251 KT Laren

Prijs: € 5,50 (leden HV), € 8,50 (niet-leden)

'Wees een man en volg mij niet na, – maar jezelf! Maar jezelf!'

Nietzsche wordt vaak vanwege zijn wat stoer klinkende idee van de wil tot macht neergezet en getypeerd als een negatieve, nihilistische denker. Jan Keij zal echter aangeven dat Nietzsche de HUMANE denker is die de mensheid wil emanciperen, dat wil zeggen aanzetten tot een onafhankelijk, zelfstandig leven. Hij zal daarbij allerlei misverstanden en vooroordelen (zoals over de wil tot macht, en Nietzsche en het nazisme) recht zetten

Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij verzorgt diverse bijscholingscursussen voor huisartsen, specialisten, maatschappelijk werkers en therapeuten. Hij schreef onder andere de boeken *Zekerheid over onzekerheid* (Elsevier, 2000), *De filosofie van Emmanuel Levinas* (2006, 4^e druk 2009) en *Nietzsche als opvoeder, of: hoe een mens wordt wat hij is* (2011, 2^e druk 2012). Zijn laatste boek stamt uit 2012 en is getiteld *Levinas in de praktijk* (2012, 2^e druk 2012).

Aanmelden

hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 6245801

Lezing & concert

Louis Levelt, piano en Bert Schalkx, zang

Liedkunst bij Brahms en Schumann

Vrijdag 14 november van 20.00-22.00 uur

Locatie: de Kapel

's-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Prijs: € 5 (leden HV), € 8 (niet-leden)

Eind 2013 vertolkten Louis Levelt en Bert Schalkx liederen van diverse componisten, waaronder Franz Schubert. Louis Levelt hield daarbij een inleiding over de geschiedenis van de liedkunst.

Een fraai programma, dus alle reden om deze bevlogen musici nog een keer terug te vragen. Op 14 november 2014 staan de liederen van Johannes Brahms en Robert Schumann op het programma, Louis zal met het hem kenmerkende enthousiasme weer de nodige wetenswaardigheden vertellen, niet alleen over beide componisten maar ook over de vaak beroemde tekstdichters en teksten, en vervolgens zal de muziek uitgevoerd worden. Op het programma staan ook enkele werken voor piano solo. Hebt u het concert van 2013 gemist, dan krijgt u nu een herkansing. En degenen die er vorig jaar wel bij waren, zijn ongetwijfeld zo enthousiast geworden dat zij Louis en Bert graag nog een keer willen zien en horen optreden in de intieme ambiance van de Hilversumse Kapel, waar kamermuziek zo goed tot zijn recht komt. Kortom, reserveer uw kaarten op tijd.

Aanmelden en/of informatie

hv.gooialmere@upcmail.nl of telefoon (035) 624 58 01

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen nemen aan een activiteit? Neem contact op met een bestuurslid van het HV!

Lezing Mariët Meester: 'Hollands Siberie'

Donderdag 11 december van 20.00-22.00 uur

Locatie: Bibliotheek

Plein-2000 nr. 1, 1271 KK Huizen

Prijs: € 5,50 (leden hv), € 10 (niet-leden)

Door het 'Pauperparadijs' van Susanne Jansen is de strafkolonie Veenhuizen nogal bekend geraakt. Mariët Meester echter, schrijfster van zowel fictie als non-fictie groeide op in die gevangenskolonie als dochter van het schoolhoofd.



Ze maakte veel trektochten langs Roma-families in Roemenie en schreef daarover, maar de laatste jaren heeft ze zich verdiept in het leven in Veenhuizen. Ze schreef over Veenhuizen al eerder 'De eerste zonde' en 'Koloniekak', die een prachtig beeld geven van het samenleven van gedetineerden en bewoners in dit gevangenisdorp naar aanleiding van gesprekken met oud-bewakers en veel onderzoek..

Op 11 september presenteert ze haar nieuwe roman, 'Hollands Siberie': Veenhuizen was altijd een bijzondere gemeenschap waarin gedetineerden en dorpsbewoners deels samen leefden en valt nu geheel onder Rijksmonumenten. 'Hollands Siberie' speelt zich af tussen 1936 en 1950 in Veenhuizen, destijds 'het slechtste dorp van Nederland'. Het is een scabreus verhaal over de opkomst en ondergang van de pastoor die alleen 's nachts zichzelf kan zijn en zich gaandeweg van het geloof afkeert en zich meer humanist voelt. Het wordt ongetwijfeld een spannend verhaal, ondersteund door

Aanmelden en/of informatie

hv.gooialmere@upcmail.nl of telefoon (035) 624 58 01

Humanisme wereldwijd

Afgelopen augustus is het World Humanist Congress in Oxford gehouden. Een recordaantal van 1.000 humanisten uit 63 landen kwam daar bijeen. Een indrukwekkend congres met staande ovaties voor dappere humanisten uit landen waar je niet zomaar humanist kunt zijn. En met de vraag: 'Is er iets mis met de islam?'

Tijdens het congres, met als hoofdthema de vrijheid van denken en expressie, keert de groei van het islamisme voortdurend terug. Indrukwekkend is het optreden van de Iranese Maryam Namazie. Met flinke boosheid laat ze het congres weten dat atheïsten/humanisten moeten ophouden agressief te reageren op het moment dat ze islamkritiek leveren. Ze windt zich op over de pogingen verzachtende verklaringen voor terroristisch gedrag te vinden en verscheurt demonstratief de ISIS vlag.

Een voormalig recruitant van de islamistische groep Hizb ut-Tahrir verwoordt eenzelfde geluid. Deze groep wil via militaire coups het Kalifaat vestigen. Inmiddels is hij 'bekeerd' tot een democratisch humanisme en adviseert overheden over de radicale islam. Het zijn vooral moslims zelf die onder de politieke islam te lijden hebben. En het zijn op het congres moslims en voormalig moslims die oproepen de opkomst van de intolerante politieke islam serieuzer te nemen.

In 2017 is het volgende congres, in Sao Paulo, je kunt erbij zijn...

Oproep voor kleding

Als humanistisch geestelijk verzorger van de Penitentiaire Inrichting Lelystad voer ik gesprekken met gedetineerden en bied ik ondersteuning aan hun tijdens de detentie.

Een praktische vraag die zich ieder jaar voordoet, is de vraag naar kleding. Het gaat hierbij om jassen, truien, shirts en vooral lange broeken, maar ook schoenen en dergelijke voor mannen! Bel mij (telefoon 06 - 29 35 14 44) of Ties Grijpstra (telefoon 035 - 624 58 01) voor het afgeven van kleding.

Mailen kan ook: does—bootsma@versatel.nl

Met hartelijke groeten en dank,

Jan van der Does

Filosofisch Café Socrates bij Humanitas in Almere

Initiatief van Humanitas afdeling Almere/Zeevolde (sinds 2004). Iedereen welkom.

Een plaats voor 'trage vragen'

Deelnemers nemen hun ('levens') vragen mee en de aanwezigen bepalen samen welke vraag of vragen die avond aan bod komen. Steeds wordt de dialoog gezocht en het debat voorkomen.

De gespreksleider treedt als moderator op en zorgt ook dat de aandacht evenwichtig wordt verdeeld.

Locatie:

Humanitas Almere Stad - Busplein 26 - TopTower - 1^e etage (bereikbaar met lift) Vlakbij het station Almere Centrum (navigatie kies Schoutstraat).
Let op: de ingang is aan de spoorzijde.

Als vanouds komen we elke 2^e zondag van de maand bijeen van 20.00 - 22:00 uur.
Zaal open om 19.30 uur. Entree is gratis.
Moderatoren: Kees Kok en Jaap Bosscha

De bijeenkomsten in 2014 zijn op:

14 september
12 oktober
9 november
14 december

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Humanitas
Telefoon (036) 548 64 49
Mobiel Jaap Bosscha 06 - 24 55 48 19
E-mail: j.bosscha@humanitas.nl

Jaap Bosscha en Kees Kok



Rabo & Kindervakantieweken

Elk jaar worden in de Wieringermeer kindervakantieweken georganiseerd door Humanitas. Deze zijn bestemd voor kinderen uit gezinnen of tehuizen die op geen enkele wijze anders op vakantie kunnen gaan, vaak uit kwetsbare opvoedingssituaties en financiële belemmeringen..

Dit jaar is de nieuwe coördinator, Jolanda Hagen, erin geslaagd om tien kinderen vanuit onze afdeling zo'n vakantie aan te bieden.

Dinsdag 1 juli was er een bijzondere bijeenkomst in Laren, uitgaande van de Rabobank. Die bank sponsort elk jaar het vrijwilligerswerk van diverse instellingen, na raadpleging van de leden.

Zo waren er nu onder andere de imkervereniging, de dierenambulance, een jeugdproject van Versa, een zorgboerderij en dus ook Humanitas. Het aanhoren van de enthousiaste verhalen van de vrijwilligers van al die organisaties is fantastisch om te beluisteren.

Van de Rabobank ontvingen wij een cheque van € 5.000,- wat ons de kans geeft om de kindervakantieweken te organiseren. We bedanken de Rabobank Laren e.o. dan ook zeer hartelijk voor hun bijdrage. (Ties Grijpstra)

Rabobank

Bestuur Humanitas

De bureaucoördinator Brigitte van Delden heeft aangegeven te willen stoppen. We bedanken haar voor haar inzet in het afgelopen jaar.

In de vacature bureaucoördinator hebben we inmiddels Patricia Sprokel kunnen benoemen, en daar zijn we blij mee, want zij is toch de spin in het web van de organisatie.

We merken steeds weer dat Humanitas in 't Gooi te weinig bekendheid geniet. Het bestuur wil dan ook graag aandacht besteden aan een actuele website, sociale media, benutten van nieuwe communicatiemogelijkheden.

Intussen zijn we erin geslaagd om voor de beoogde achtste bestuursfunctie PR-zaken een deskundig iemand te benoemen in Stefan Krijnen.

Renate Vogel is al vele jaren actief als coördinator *Steun bij rouw*, maar heeft gemeld dat ze per 1 januari gaat stoppen in verband met haar vele andere activiteiten zoals pleegzorg. We zijn er gelukkig in geslaagd om in Monique Jager een enthousiaste opvolger te vinden, Renate draagt haar taak in de komende maanden over.

We heten Patricia, Stefan en Monique zeer welkom in ons midden, zij stellen zich in deze Humaniscoop aan u voor.

Even voorstellen:

Patricia Sprokel

Na beëindiging van een jarenlange fulltime baan als financieel medewerker en het uit huis vliegen van mijn drie (bijna) volwassen kinderen heb ik sinds een aantal maanden behoorlijk wat vrije tijd.



Omdat ik deze vrije tijd graag nuttig wil besteden ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Al snel kwam ik bij Humanitas terecht.

Bij Humanitas heb ik het gevoel toch mijn steentje aan de maatschappij bij te kunnen dragen. Als bureaucoördinator ondersteun ik andere hardwerkende vrijwilligers en dat doet mij erg goed. Het is erg mooi om te zien hoe de Humanitas vrijwilligers mensen een helpende hand toereiken, ik ben dan ook erg blij dat ik daar vanaf nu aan mee kan werken!

Stefan Krijnen



In het dagelijks leven ben ik al meerdere jaren werkzaam als freelance Business Development Manager & E-Business Consultant en ga ik Humanitas 't Gooi ondersteunen als bestuurslid PR & Communicatie. De functie combineert mijn kennis van de (online) communicatiemogelijkheden en mijn afgeronde opleiding HBO Maatschappelijk Werk & Dienstverlening.

Ik hoop dat ik met deze kennis samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers een meer dan positieve bijdrage kan leveren aan het (her)kenbaar maken van de activiteiten en mogelijkheden van Humanitas 't Gooi. Wat mij vooral aanspreekt in de doelstelling en projecten van Humanitas is dat de eigen verantwoordelijkheid niet uit handen wordt genomen. Als je op een punt in je leven komt dat even niet gaat zoals je het graag zou willen, is het fijn om te weten dat er vrijwilligers zijn die je kunnen en willen bijstaan om samen de kracht en mogelijkheden in jezelf te vinden om zelfstandig verder te kunnen gaan.

Monique Jager



Mijn naam is Monique Jager. Ik woon in Huizen, met mijn dochter van 15 jaar. Ik heb lang gewerkt in het welzijnswerk, in de geestelijke gezondheidszorg en als reïntegratiecoach. Daarin begeleidde ik mensen die langdurig werkloos waren terug naar de arbeidsmarkt.

Al een tijdje had ik de wens te gaan starten met vrijwilligerswerk om iets te kunnen bieden aan mensen die steun nodig hebben in een moeilijke periode in hun leven. Dit in een fijne organisatie, met vrijwilligers. Humanitas past daar helemaal bij!

Inmiddels heb ik de eerste inwerkperiode als coördinator *Steun bij Rouw* achter de rug. Humanitas doet het goed, er komen regelmatig aanmeldingen. Hoe eenvoudig het misschien ook lijkt, iemand die er voor jou is en die naar je luistert, is zo belangrijk.

Steun bij Rouw kan nog groeien: er kunnen meer mensen meedoen en ook het samenwerken met andere organisaties kan verder uitgebouwd worden. Ik heb er echt zin in hier samen met de vrijwilligers de schouders onder te zetten!



Reisverslag Vijfdaagse vakantieweek Ootmarsum van 30 juni t/m 4 juli

Maandag 30 juni

In Gooiers Erf maak ik de hereniging mee van een aantal vakantiegegers die al jaren mee gaan met de Humanitas vakantieweek. Ook ontdek ik een aantal nieuwe gasten. Gelijk is er een klik en er heerst een gezellig sfeertje. Om 10.00 uur vertrekt de bus van Eemlandreizen nadat alle bagage, inclusief rollators, zijn ingeladen. We rijden een stukje snelweg om vervolgens na de plaats Voorthuizen, de provinciale weg te nemen. De buschauffeur is Ed een trouwe bekende en nog steeds weet hij veel te vertellen en de mooiste binnenweggetjes te vinden. Op de Veluwe, tussen Udel en Hoog Soeren, rijden we ineens heel langzaam en stoppen we zelfs. Ed heeft wilde zwijnen in het vizier. Nieuwsgierig tuurt iedereen door de ramen en ja hoor. Grote dikke zwijnen met enkele jongen. Zelfs een paar maal achter elkaar komen we ze tegen, heel bijzonder want zelfs Ed heeft er nog nooit zoveel gezien in één rit. We vervolgen onze weg en lunchen in Eerbeek in restaurant Heideroosje. Een geweldig



uitgebreide tafel doet je het water in de mond lopen. We eten veel te veel maar ach het is vakantie toch? Via Markelo en Oldenzaal komen we om 15.00 uur aan in Ootmarsum. Het Stadshotel draagt dezelfde naam en we worden daar vriendelijk ontvangen. Al gauw heeft iedereen de koffer uitgepakt en de benen gestrekt op het terras... lang leve de vakantie! Die avond zie ik alleen maar gelukkige gezichten tijdens het diner. Ben zo benieuwd wat deze dagen ons zullen brengen.



Dinsdag 1 juli

's Morgens ontdek ik, samen met een paar andere gasten, het stadje Ootmarsum. De markt wordt bezocht en op het plein van de kerk kijk ik met verwondering naar een stenen beeldengroep van acht excentrieke kerels in lange jas met rare hoed. Het verhaal er achter is; Ootmarsum heeft de traditie dat acht vrijgezelle jongemannen, inwoner van de stad en rooms-katholiek, de rol van organisator van het paasfeest vier jaar lang zullen vervullen. Vanaf de eerste zondag na carnaval tot het paasweekend lopen deze 'Poaskearls' regelmatig stoïcijns rond en verklappen niets van wat er gaat gebeuren tijdens het paasfeest. Het beeld is een blijvende herinnering aan deze traditie.

Na de lunch bezoeken we het Oranje Museum in Diepenheim. Daar krijgen we een leuke uitleg van de herkomst van veel oranje curiosa, zoals herinnerings- en herdenkingsborden, tegeltjes, glazen, schilderijen, wandkleden en boeken over het koningshuis en hun telgen. Om de cultuurhistorie van de omgeving in ere te houden herbergt het museum ook Twents boeren antiek zoals kabinetten met traditionele inhoud, kasten met porselein, knipmutsen en linnengoed. Eén van de pronkstukken van het museum is een antieke schouw met een tegeltableau van de beeltenissen van Willem van Oranje, zijn zoon Prins Maurits en Koningin Beatrix.

Het was een leerzame excursie en voldaan komen we weer terug bij het hotel. Die avond wordt het laat want er blijken allerlei gezelschapsspelen te liggen in de gezellige huiskamer. Niemand wil vroeg naar bed... Waarom zou je ook... het is toch vakantie?

Woensdag 2 juli

Ik word gewekt dooreen stralende zon en geniet op het terras van wat tijdschriften en de krant.

Diezelfde middag vertrekken we met wat nerveuze trekjes op de gezichten naar een spannende excursie. We gaan namelijk een huifkartocht maken en voor mij is dat heel wat jaren geleden. Bij het zien van de twee grote zwarte Friese paarden, kijk ik toch even



bedenklijk. Wat zijn die beesten groot! Eenmaal in de comfortabele huifkar, met zachte kussentjes, laat ik alle zorgen van mij afglijden en geniet van het Twentse coulisselandschap. De paardenmenner op de bok legt uit dat het halfopen landschap, door de beplanting en bebouwing, het aanzicht van een toneel met gordijnen/coulisse heeft gekregen. Twente staat bekend om deze mooie inkijkjes. Op het terras van paviljoen 't Lutterzand, met het schitterde uitzicht

over het Dinkellandschap, worden de gebruikelijke ijssorbets genuttigd. Met verbazing kijk ik hoe het naar binnen wordt gewerkt. Maar dan denk ik ... moet kunnen het is vakantie.

Op de terugweg nemen 2 gasten plaats op de bok, een hele ervaring voor ze. Terug in de plaats Beunigen stappen we weer in de bus, rijdend langs het kasteel van Singraven en de oudste watermolen van Nederland langs het riviertje de Dinkel, terug naar het hotel. Moe en voldaan bereiden we ons voor op wederom een heerlijk diner met aansluitend een bingoavond. Grappig is dat de bingo zó wordt gespeeld dat iedereen een klein prijsje heeft op het eind.

Donderdag 3 juli

Het al weer donderdag, wat gaan de dagen snel. Een aantal vakantiegasten zijn niet zo goed ter been maar daar weten onze vaste begeleidsters Tiny en Lidy wel raad mee. Een meegenomen rolstoel brengt om beurten wat mensen naar het stadje. Een winkeltje, het postkantoor en een terrasje is dan meestal de bestemming. Een aantal mensen gaan zelfstandig op pad, er is veel te bekijken in het mooie stadje met zijn oude stadskern. Na de lunch wordt er een groepsfoto gemaakt door de eigenaren van het hotel, 1-2-3 allemaal lachen ... klik. Dat lachen is niet moeilijk want volgens mij heeft iedereen het naar de zin. Niet veel later gaan we weer op pad met Ed voor een mooie rondrit door het achterland en ook nog een stukje Duitsland. Ed vindt het altijd een sport om weggetjes te rijden waarvan iedereen denkt ... dat kan niet ... daar past de bus niet door! Maar de doorgewinterde Ed weet wel wat hij doet en het is altijd weer een verrassing waar we terecht komen, heel leuk.

Plots staan we voor de Manderveense aardbeienboerderij. Een uitspanning waar de heerlijkste aardbeien worden gekweekt, verkocht en gegeten. Uiteraard komen de sorbets weer voorbij maar ook gebak, puur vruchtensap en aanverwante artikelen kan je er kopen. Uitrusten in de heerlijke zon ... een echte vakantie. Eenmaal terug in het hotel worden we verrast. De gemaakte groepsfoto ligt voor iedereen naast het bord, een leuk gebaar. Maar de dag is nog niet voorbij, er staat ons nog een verrassing te wachten. Na het diner worden we door Tiny en Lidy gesommeerd mee te komen. Het kostte wat moeite iedereen daar te krijgen maar uiteindelijk zitten we allemaal midden in het stadje, in restaurant van de Maas, om een fantastische boerendansavond mee te maken.

Een programma met 14 dansen, afgewisseld met liedjes en voordrachten en een uitleg van de kleder-

dracht van de streek. Tussendoor wagen enkele gasten zich op de dansvloer. Het is al laat als het bed wordt opgezocht. Wat een leuke afscheidsavond.

Vrijdag 4 juli

Op de laatste ochtend is het altijd een drukte van belang. Koffers weer naar beneden, rollators in het gareel, de drankrekening betalen en natuurlijk afscheid nemen en het bedanken van het personeel. Als de hele bus weer is volgepakt rijden we al zwaaiend weg. Zoals gewoonlijk nooit direct rechtstreeks naar huis, nee we hebben nog een hele dag voor de boeg. Via mooie weggetjes bekijken we vanuit de verte in het dorpje Latrop, een vakwerkschuurtje waar een 300 jaar oude boom door het dak heen groeit. Een bakspieker genoemd. We kunnen er niet dichtbij komen want het geheel staat op privé terrein maar er worden foto's



van gemaakt. Er zijn deze week trouwens veel foto's gemaakt en die zullen op de reünie, op een groot scherm allemaal terug te zien zijn. Ik verheug mij daar nu al op. Na een fantastische lunch in restaurant de Kroon in Hellendoorn, vervolgen we de weg om later die middag neer te strijken bij de kersenboomgaard van de fam. Rhijnstein. Gewoon langs de weg staat een grote kraam met omheen tafeltjes en stoeltjes. Je krijgt er koffie of thee en een schaalje kersen. Bij de kraam zelf koopt bijna iedereen de net geplukte kersen. Beladen met zakken vol fruit voor het thuisfront, rijden we naar ons laatste adres voor het afscheidsdiner. In restaurant De Klaveet in Achterveld worden alle activiteiten van deze reis nog eens besproken. Met volle magen, glunderende oogjes en een hoofd vol met herinneringen rijden we Hilversum weer binnen.

Een laatste kop koffie in Gooiers Erf, een hand, zwaai of een zoen. Een heerlijke vakantie, dus volgend jaar weer doen!

Een medereiziger

Elkaar ontmoeten

Als vanouds elke eerste donderdagmorgen van de maand vanaf 11.00 uur koffie in

de HEMA te Hilversum

Zomaar voor een goed gesprek of een babbeltje met gelijkgestemden in een ongedwongen sfeer en onder het genot van een kopje koffie. U treft er altijd wel bekenden!

Aanmelden vooraf is niet nodig. U komt gewoon als u zin hebt. Wilt u toch eerst wat nadere informatie of liever geïntroduceerd worden, neem dan contact op met Jo Aapkes, telefoon (035) 525 70 65. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van het Humanistisch Verbond of Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!

Boekgroep Hilversum

De eerstvolgende bijeenkomst is maandag 15 september.

We bespreken dan *Twee broers* van Jhumpa Lahiri.

De daaropvolgende samenkomst is op maandag 17 november.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en worden gehouden bij een van de deelnemers thuis.

Als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u contact opnemen met:

Heleen Kruids, telefoon (035) 621 01 27



Nivon bijeenkomsten

Zonder tegenbericht worden alle binnenbijeenkomsten in Wijkcentrum Riebeeck gehouden.

Van Riebeeckweg 50 te Hilversum.

Ingang aan de linkerzijde van Gooierserf.

Bus 3 Connexion stopt voor de deur.

Zaal open 10.00 uur, dan drinken we koffie.

Begin programma 10.30 uur.

Programma najaar:

Zondag 7 september

Nico Brandon met een Volksmuziek programma.

Zondag 28 september

Peter Paul de Baar met een lezing over Theo Thijssen.

Peter Paul de Baar is hoofdredacteur van Ons Amsterdam en een groot fan van Theo Thijssen.

Zondag 28 oktober

Sjoertje van Huiden komt met een inleiding over de demonisering van de politieke partijen.

Zondag 23 november

Stannie Vester zal haar uitgestelde inleiding over de ontwikkeling van wandtapijten tot autonome kunstwerken houden.

Zondag 21 december

Jan Willem Stutje houdt een lezing over Domela Nieuwenhuis, 'De Verlosser'. Domela Nieuwenhuis is een van de bekendste figuren uit de vroeg socialistische beweging. Hij werd gehaat door de heersende klasse, maar talloze arbeiders in het noorden en westen van het land zagen in hem de man die hun ellendige bestaan zou kunnen verlichten.

Buitenbijeenkomsten zijn:

Zondag 14 september

Een bezoek aan kasteel Sypesteijn in Loosdrecht. We verzamelen om 12.45 uur bij kasteel Sypesteijn. Voor auto's is daar wel parkeerplaats te vinden.

Fietsers verzamelen om 12.00 uur bij station Hilversum Zuid en fietsen onder leiding van Joop Terwoert naar Sypesteijn.

Voor museumkaarthouders is de tentoonstelling plus rondleiding gratis, anders is het € 8,-

Zondag 12 oktober

Een bezoek aan het Theo Thijssen museum in Amsterdam. De toegangsprijs is € 3,-.

- Vertrek Station Hilversum, spoor 4, 10.45 uur, aankomst Amsterdam 11.20 uur

- Vertrek vanaf Amersfoort 10.56 uur, aankomst 11.20 uur

Zaterdag 8 november

I.v.m. het feit dat er op zondag geen bussen rijden is de wandeling naar het Koos Vorrinkhuis onder leiding van Joop Terwoert op zaterdag.

Bij slecht weer even contact opnemen met Joop Terwoert (035 - 621 17 97)

Zondag 7 december

Bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam voor de foto-expositie *Modern times*. We brengen we een bezoek aan de nieuw geopende vleugel van het Rijksmuseum.

Met *Modern Times* organiseert het Rijksmuseum daar voor het eerst een overzicht van zijn collectie Twintigste Eeuwse fotografie. In deze tentoonstelling worden vierhonderd foto's getoond waaronder werk van wereldberoemde fotografen als Man Ray, Laszlo Moholy-Nagy en Helen Levitt. Een buitenkansje voor fotoliefhebbers om deze schitterende foto's nu allemaal bij elkaar te zien.

Voor mensen met museum jaarkaart gratis, anders € 17,50

- Vertrek Station Hilversum 10.45 uur, spoor 4, aankomst Amsterdam 11.20 uur

- Vertrek Amersfoort 10.56 uur, aankomst 11.20 uur

Meer informatie en/of aanmelding

Tilly de Waal

E-mail: tnwaal@hetnet.nl en telefoon (035) 621 58 17

Afdeling 't Gooi, Vecht, e.o.

Bestuur

Ties Grijpstra, voorzitter
Telefoon: (035) 624 58 01
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Marjon Ragetlie, secretaris
Wegastraat 14, 1223 CP Hilversum
Telefoon: (035) 685 66 41
E-mail: mragetlie@xmsnet.nl

Hans Afman, penningmeester
Telefoon: (035) 526 73 10
E-mail: hbafman@xs4all.nl

Betsy Ooms
Telefoon: (036) 523 05 22
E-mail: betsy.ooms@hetnet.nl

Leonore Meijboom
Telefoon: (0294) 26 19 24
E-mail: lameijboom@gmail.com

Jan Harmen Baljet
Telefoon: 06 - 25 09 79 03

Raymond Middelveld
Telefoon (035) 694 98 48

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

IBAN: NL 28 INGB 0000 602565

t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. 't Gooi, Vecht, e.o.

Landelijk Bureau

www.humanistischverbond.nl
Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
Kantoor: Weteringschans 259, Amsterdam
E-mail: info@humanistischverbond.nl
Telefoon: (020) 521 90 00

Humanistische uitvaartbegeleiding

Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (€ 0,15 p/m) of
Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding,
Weteringschans 259, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.
Telefoon: (020) 521 90 11
E-mail: contact@humanistische uitvaart.nl
Website: www.humanistischeuitvaart.nl

Geestelijke verzorging

Voor informatie: Marjon Ragetlie
Telefoon: (035) 685 66 41, na 20.00 uur

Afdeling 't Gooi e.o.

Bestuur

Cor van der Voet, voorzitter
Ties Grijpstra, secretaris
Sebastiaan Cobelens, penningmeester
Joop Adolfse, lid
Ron van Eeden, lid
Bart Heller, lid
Trudy Timmer, lid
Stefan Krijnen, lid

Projectcoördinatoren

Steun bij rouw: Monique Jager, 06 - 35 11 81 84
Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven
Vriendschappelijk huisbezoek (coördinator):
Aly Hekman, 06 - 35 11 81 93
Thuisadministratie:
Sandra Verstoep (coördinator), 06 - 13 76 35 97
Bert van Dam (coördinator), 06 - 35 11 79 90
Miriam Martens (coördinator), 06 - 35 11 93 62
Mail: Ta.tgooi@humanitas
Vakantiereis (i.s.m. Gooiers Erf): Tiny van de Heuvel
Kindervakanties: Jolanda Hagen, 06 - 36 40 28 01

Bureaucoördinator

Kantoor: Willem Barentszweg 17A
1212 BK Hilversum
Telefoon: (035) 628 60 93
E-mail: tgooi@humanitas.nl
IBAN: NL 87 RABO 0393 803066
t.n.v. Humanitas 't Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten van Humanitas kunnen contact op nemen via:
Humanitas, afd. Almere/Zeevolde
Busplein 26, 1315 KV Almere
Telefoon: (036) 539 70 40
E-mail: almerzeevolde@humanitasmail.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via:
Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Lek en Weide,
Marshallaan 289, 3527 TH Utrecht
Telefoon: (030) 252 40 30
E-mail: utrecht@humanitasmail.nl

Landelijk Bureau Humanitas

www.humanitas.nl
Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam
Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam
Telefoon: (020) 523 11 00
E-mail: info@lb.humanitas.nl

FRANMAWUHS COOP

Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum

