

*Elkaar ontmoeten*

## 20<sup>e</sup>-dag-tafel

Vrijdag 20 januari in Bussum en  
maandag 20 maart in Naarden



*Solovoorstelling*

## Harpert Michielsen: 'Hoezo Spinoza'

Vrijdag 31 maart  
Hilversum



## Januari 2023

't Gooi, Vecht, Almere

**HUMANISTISCH**  
VERBOND

humanitas



*Rondleiding*

## 'Kees van Dongen, de weg naar succes'

Dinsdag 14 en 21 maart  
Singer Laren



Humanistisch Verbond  
en Humanitas

## Nieuwe vrijwilligers zich voor



---

# In dit nummer

## Programma voorjaar 2023

<b>Vrijdag 20 januari 18.30 uur</b>	
20 <sup>e</sup> -dag-eettafel, Borobudur, Bussum	4
<b>Maandag 30 januari 14.30 uur</b>	
Humanistisch Filosofisch café, 30ML, Hilversum	5
<b>Dinsdag 14 maart 11.00 uur</b>	
Rondleiding Singer Laren: Kees van Dongen	9
<b>Dinsdag 21 maart 11.00 uur</b>	
Rondleiding Singer Laren: Kees van Dongen	9
<b>Maandag 20 maart 18.30 uur</b>	
20 <sup>e</sup> -dag-eettafel, 't Hert, Naarden	4
<b>Maandag 27 maart 18.30 uur</b>	
Humanistisch Filosofisch café, 30ML, Hilversum	5
<b>Vrijdag 31 maart 20.00 uur</b>	
Voorstelling Harpert Michielsen	6-7
<b>Te verwachten: vrijdag 12, 19, 26 mei, 2 juni</b>	
Cursus Bas Nabers: Ethiek van een wilde aarde	

---

### Verder in dit nummer

Boekgroepen	8
Humanistisch Verbond Bestuur	10
Humanistisch Verbond Even voorstellen	11
Humanistisch Verbond Meerjarenbeleidsplan	17
Humanitas Bestuur	12
Humanitas Even voorstellen	13-15
Namen, adressen en telefoonnummers	18-19

### Aanmeldingen

De procedure voor aanmelding voor een activiteit of cursus is als volgt:

1. eerst even aanmelden  
via de mail: hv.gooialmere@upcmail.nl  
of eventueel telefonisch: 06 – 10 83 21 98
2. u krijgt dan een bevestiging (of bericht dat het volgeboekt is)
3. na de bevestiging kunt u betalen voor de activiteiten waar dit nodig is:

**NL 31 TRIO 0198 3781 57**

t.n.v. Humanistisch Verbond, Gooi Vecht Almere  
Onder vermelding van de cursus/activiteit

---

Het jaar 2022 is voorbij.

Een jaar waarbij vooral het woord 'crisis' werd geplakt op alles waarover we ons zorgen zouden moeten maken, en waarvoor we steeds moeilijker een oplossing konden vinden.

Ik wens u een goed jaar 2023, waarin we de moed en de hoop niet laten varen. Waarin we zover het in onze persoonlijke mogelijkheden ligt meewerken aan oplossingen.

We kunnen daarbij misschien veel leren van Jan Terlouw, die zich op zijn hoge leeftijd inzet en met voorstellen blijft komen.

In een interview zegt hij dat pas in de zestiger jaren er wetten kwamen voor water-, bodem-, en luchtverontreiniging. Het gevolg was dat er vissen, vogels en planten terugkeerden. We hebben het dus geweten, maar de mensen begrepen nog steeds niet dat de destructie van de natuur zo nabij was. Hij heeft nu zijn boek 'Wankele wereld' geschreven als waarschuwing: mensen weet wat er aan de hand is, het is nog niet te laat. Je kunt je leefwijze veranderen, je kunt de politiek beïnvloeden door je stemgedrag.

In zijn boek doet Terlouw een bevlogen oproep om beter voor onze aarde te zorgen! In de novelle, lezen we hoe de hoofdpersoon zich aanvankelijk laat leiden door de aangename verlokkingen van de welvaart, maar langzaam maar zeker tot het besef komt dat hij kan bijdragen aan een betere wereld door er zelf verstandiger mee om te gaan.

Het Humanistisch Verbond stelt op haar website: *We hebben een nieuw perspectief nodig: een andere manier van kijken naar onze aarde. Wij noemen dat ecohumanisme. Ecohumanisme stelt de mens niet boven de natuur, maar ziet de mens als onderdeel van de natuur. Dit brengt automatisch een verantwoordelijkheid met zich mee. Goed zorgen voor de aarde gaat verder dan goed zorgen voor de mens. Wij willen uit de kracht van de mens putten om verantwoordelijk om te gaan met de aarde.*

Daaraan zullen we ook als afdeling aandacht besteden.

Ties Grijpstra

---

## De 20<sup>e</sup>-dag-eettafel

Het Humanistisch Verbond en Humanitas organiseren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen we graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken. We doen dat als vast ritme rond de 20e dag van de onevenmaanden. Deelnemers melden zich steeds aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen, het gaat door bij minimaal zes personen. De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

### **Vrijdag 20 januari**

Restaurant 'Borobudur'

Starionsweg 36, 1404 AP Bussum

Indonesisch, rijsttafel etc. (betaald parkeren tot 21.00 uur)

### **Maandag 20 maart**

Restaurant 't Hert

Cattenhagestraat 12, 1411 CT Naarden

### **Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie**

hv.gooialmere@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98

---



## Humanistisch Verbond 't Gooi, Vecht, Almere op Facebook

Ook onze afdeling staat op Facebook.  
Zo kunnen wij jullie naast de Humanscoop  
en mail nog beter bereiken.



[https://www.facebook.com/  
Humanistisch-  
Verbond-t-Gooi-Vecht-  
Almere-1929953003923267/](https://www.facebook.com/Humanistisch-Verbond-t-Gooi-Vecht-Almere-1929953003923267/)

Heeft u al Facebook of zou Facebook willen  
installeren maar u weet niet hoe?

Mail uw vragen over Facebook naar:  
[hv.gooialmere@upcmail.nl](mailto:hv.gooialmere@upcmail.nl)

### **Misschien zoeken we u?**

Bent u zeer bekend met Facebook en kunt u  
daarbij het bestuur helpen, meld u dan even  
bij: [hv.gooialmere@upcmail.nl](mailto:hv.gooialmere@upcmail.nl)

# Humanistisch filosofisch café (max. 12 personen)

**Plaats: Coffee 30ML (zaal achterin)  
's Gravelandseweg 14, 1211 BS Hilversum**

We organiseren tweemaandelijks op de laatste maandag van de oneven maanden een humanistisch filosofisch café.

Een filosofische café is een ontmoetingsplaats voor mensen die antwoorden zoeken op vragen of uitgedaagd willen worden om na te denken over vragen die betrekking hebben op het menselijk bestaan.

Het café is bedoeld voor iedereen die wil nadenken, luisteren naar aanleiding van een thema, waarbij we de verbinding zoeken met de huidige samenleving.

De toegang is gratis.



**Maandag 30 januari 14.30-16.30 uur  
(aanmelden vanaf 16 januari)**

**Thema: Democratie**

Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur, gaan we in het filosofisch café met elkaar in gesprek over het thema Democratie.

Aanvaarden wij de gespletenheid die kenmerkend is voor de moderniteit: de kloof tussen hoe de dingen zijn en hoe ze zouden moeten zijn, tussen macht en recht?

**Maandag 27 maart (aanmelden vanaf 13 maart)**

**Thema wordt in de nieuwsbrief bekend gemaakt.**

**Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie**

E-mail: [hv.gooialmere@upcmail.nl](mailto:hv.gooialmere@upcmail.nl)

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden is noodzakelijk.



## *Solovoorstelling* **Harpert Michielsen: 'Hoezo Spinoza'**

**Vrijdag 31 maart om 20.00 uur**

**De Kapel**

**'s Gravelandseweg 144, Hilversum**

**Prijs: € 12,50 (leden), € 15 (niet-leden)**

*Het is belangrijk het menselijk handelen niet te bespotten, niet te betreuren, niet te veroordelen, maar te begrijpen.*

Spinoza wordt in Nederland omarmt als de ultieme 'denker des vaderlands'. Maar wat weten we eigenlijk van hem? Wie was die man en wat is zijn gedachtegoed? Waarom is hij juist nu belangrijk? Hoezo Spinoza?

In zijn werk *Ethica*, eigenlijk een ondoordringbaar zelfhulpboek *avant-la-lettre*, beschrijft Spinoza met wetenschappelijke precisie hoe we het hoogste geluk kunnen bereiken. Maar hij laat ons ook achter met vragen. Wat bedoelt hij nou precies?

De antwoorden van Spinoza kunnen ons richting en troost bieden. Hij weet immers wat het betekent om in isolement te leven; in 1656 werd hij door de Portugees-Israëlitische Gemeente uit de joodse gemeenschap verstoten. Hij leefde, als tweede generatie immigrant, tussen twee culturen en overleefde twee pestepidemieën. Spinoza vond waardigheid en vrijheid in zichzelf. In zijn werk legt hij uit hoe we ons hoofd niet op hol moeten laten brengen door angst en woede, hoe we onszelf kunnen bevrijden van ons streven naar geld, roem en status. Hij vertelt ons

---

hoe we gelukkig kunnen worden door dit juist niet meer na te streven, maar door tolerant, begripvol en tevreden te zijn met het hier en nu.

Harpert Michielsen is zelf geen filosoof, maar theatermaker, waardoor hij het werk van Spinoza bekijkt als een nieuwsgierige leek. Hij neemt het publiek mee in een wonderlijke ontdekkingsstocht door het leven en denken van deze nieuwe Nederlander uit de 17e eeuw. Harpert Michielsen studeerde in 1998 af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Daarvoor studeerde hij drie jaar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

### **Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie**

E-mail: [hv.gooialmere@upcmail.nl](mailto:hv.gooialmere@upcmail.nl)

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Bijdrage van € 12,50/15,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, vermelding van 'Spinoza'.

---

In de Humaniscoop maken we steeds vaker gebruik van een QR-code.

De QR-code (Quick Response code) is een streepjescode die je kunt scannen met gebruik van de camera op je smartphone of tablet.

Je mobiele toestel stuurt je middels een link naar de desbetreffende pagina. Zo kun je snel meer informatie vinden over een onderwerp.

Dit zijn de QR-codes naar de webpagina's van het Humanistisch Verbond en Humanitas, afdeling 't Gooi en omstreken.



't Gooi, Vecht, Almere  
**HUMANISTISCH**  
VERBOND



humanitas

---

# Boekgroepen

Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroepen.

## BOEGROEP 1

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 is op woensdag 8 maart; dan wordt besproken 'De grond onder onze voeten' van Jesus Carrasco. Zij komen bijeen bij één van de deelnemers. Als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u contact opnemen met: Heleen Kruys, telefoon 035 – 621 01 27. Er is een wachtlijst.



## BOEGROEP 2

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 is op woensdag 18 januari om 20 uur. We bespreken dan 'De overlevenden' van Alex Schulman. De bijeenkomst is in het kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, Hilversum. Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met tegrijpstra@upcmail.nl of 06 – 10 83 21 98 (Ties). Er is een wachtlijst.





---

## Rondleiding 'Kees van Dongen, de weg naar succes'

**Dinsdag 14 maart om 11.00 uur**

**Dinsdag 21 maart om 11.00 uur**

**Singermuseum**

**Oude Drift 1, 1251 BS Laren**

**Entree met museumkaart gratis, anders € 17,**

**Rondleiding € 7 (leden), € 10 (niet-leden)**

Hoe lukt het de jonge kunstenaar Kees van Dongen om door te breken in Parijs en in korte tijd uit te groeien tot één van de meest beroemde kunstenaars van de twintigste eeuw?

Het is een van de publieksliefelingen van Singer Laren: 'Het blauwe hoedje' van Kees van Dongen (1877-1968). Anna Singer krijgt het doek cadeau als dank voor haar geldelijke steun ten tijde van de Van Dongen-tentoonstelling in 1937.



'Let maar op, ik ga beroemd worden.' Deze van ambitie doordrenkte woorden zijn afkomstig van de jonge kunstenaar Kees van Dongen. De tentoonstelling belicht het prille begin van Van Dongens loopbaan en zijn doorbraak in Parijs kort na 1900.

Kees van Dongen behoort tot de voorhoede van Nederlandse kunstenaars die rond 1900 artistieke vernieuwing zoeken in Parijs. Daar omarmt hij de avant-garde. In 1905 nodigt Picasso hem uit om een atelier in het Bateau-Lavoir te betrekken.

Hij begint als anarchistisch tekenaar en debuteert als schilder bij Galerie Vollard. Al snel volgt zijn doorbraak in Parijs. In zijn atelier naast de Folies-Bergère maakt hij als eerste kunstenaar gebruik van elektrisch licht. Een hoogtepunt in zijn oeuvre vormt het gebruik van onnatuurlijke en vervreemdende kleuren.

De rondleiding wordt weer verzorgd door Else Rosenboom.

**Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie**

E-mail: [hv.gooialmere@upcmail.nl](mailto:hv.gooialmere@upcmail.nl)

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Bijdrage van € 7,-/10,- storten op bankrekening

NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch

Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, vermelding van 'Singer' en de gekozen datum.

Onze penningmeester Arjen Schouten is verhuisd naar het mooie dorp Alphen in de Betuwe. Als bestuurslid blijft hij op afstand mee denken, en ook zijn taak als penningmeester blijft hij doen en dat vinden we zeer verheugend.

Ons bestuurslid Raymond Middelveld heeft afgelopen maand afscheid genomen. We danken hem zeer voor de periode van plm. vijf jaar dat hij mee heeft gedaan aan onze organisatie.

Ook Helma Ketelaar heeft besloten om niet door te gaan met het bestuurslidmaatschap, we danken haar voor haar inbreng.

Gelukkig is Lique Jobben bereid gevonden om het bestuur te versterken en zij stelt zich in op deze pagina voor.

Ook Winneke Kornet heeft zich als nieuw bestuurslid beschikbaar gesteld.

Voor het bestuur is het van belang om voldoende mensen te hebben om mee te denken en de verschillende activiteiten te kunnen blijven organiseren. We zijn dus blij met Lique en Winneke en wensen hen een plezierige tijd bij ons toe.

Ties Grijpstra,  
voorzitter.



## **Even voorstellen** Lique Jobben – bestuurslid

Mijn naam is Lique Jobben en ik woon sinds 2000 met veel plezier in Weesp. Ondertussen met man, twee kinderen en een hond. Daarvoor heb ik in Amsterdam gestudeerd, en mijn kinder- en jeugd jaren heb ik doorgebracht in Sneek. Ik werk momenteel bij de Bibliotheek in Amersfoort waar ik projectleider Digi-Taalhuis ben. Hiervoor werkte ik bij de Bibliotheek Gooi en meer, waar ik Ties heb leren kennen.

Ik ben al geruime tijd lid van het Humanistisch Verbond en als er een interessante activiteit was waar ik heen kon, dan ging ik graag. Zo was ik in juni 2022 aanwezig bij de algemene ledenvergadering waar het nieuwe meerjarenbeleidsplan werd gepresenteerd. Een plan wat mij zeer inspireerde! Na afloop van die bijeenkomst heb ik Ties een mail gestuurd om te informeren naar de mogelijkheden bij het lokale bestuur van het Humanistisch Verbond.

Ik zou mij graag willen inzetten om bijvoorbeeld de nieuwe programmalijs ecohumanisme lokaal vorm te geven. Met mijn 44 jaar ben ik de jongste van het stel en ik hoop hiermee ook een invalshoek mee te nemen die verrijkend voor onze afdeling is.

Het bestuur van Humanitas 't Gooi heeft twee coördinatoren voor het project 'Steun bij verlies en rouw' benoemd. Zoals reeds gemeld zijn het Anneke Malferink en Simona Wagner geworden. Zij stellen zich in de Humaniscoop aan u voor en we wensen hen veel plezier in de functie als coördinator 'Steun bij verlies en rouw (SVR)'

Cor van der Voet,  
voorzitter

## Humanitas 't Gooi op Facebook en Instagram

Humanitas 't Gooi heeft sinds kort eigen pagina's op Facebook en Instagram. Wij gaan nu wekelijks communiceren door middel van het plaatsen van Posts over al onze activiteiten op beide platformen en het voeren van advertentiecampagnes.

Om succes te hebben is het zaak om zoveel mogelijk volgers te gaan krijgen. Wij willen daarom vragen, mocht je een Facebook en/of Instagram-account hebben, onze pagina's te gaan volgen. De te volgen pagina's zijn:



[www.facebook.com/humanitastgooi](https://www.facebook.com/humanitastgooi)



[www.instagram.com/humanitastgooi](https://www.instagram.com/humanitastgooi)

Vervolgens zou het fijn zijn wanneer je een bericht van Humanitas 't Gooi te zien krijgt deze te liken en delen. Op deze manier zorgen we er met z'n allen voor dat onze berichten beter verspreid worden en hopelijk bij de juiste mensen terecht gaan komen, zij het potentiële vrijwilligers maar zeker ook potentiële deelnemers.

---

## **Even voorstellen** Anneke Malferink – coördinator Steun bij verlies en rouw

Ik ben Anneke en sinds september 2022 coördinator Verlies en Rouw bij Humanitas.

Net zoals zovelen heb ik ook met allerlei vormen van verlies te maken gehad, waardoor ik op verschillende momenten in mijn leven een rouwproces heb doorgemaakt. Meerdere keren heb ik afscheid moeten nemen van dierbare naasten. Ik heb het grote voordeel gehad dat ik op deze momenten van verlies begripvolle mensen om mij heen had, mensen met aandacht en geduld en vooral een luisterend oor. Mensen die er voor mij waren op de momenten dat ik het nodig had.

Ik realiseer me dat niet iedereen dat geluk heeft. De ondersteuning die onze vrijwilligers van Verlies en Rouw hen kunnen bieden zijn bijzonder waardevol en betekenisvol. Als ervaringsdeskundigen willen zij hun eigen ervaringen inzetten om de ander te helpen. Zij weten uit eigen ervaring wat het kan betekenen wanneer een onomkeerbare verlies ervaring op je pad komt.

In mijn rol als coördinator en samen met mijn collega wil ik er staan voor onze vrijwilligers, hoop ik het vrijwilligers team uit te kunnen breiden en het verder op de kaart zetten van de verschillende vormen van verlies.

---

## **Even voorstellen** Simona Wagner – coördinator Steun bij verlies en rouw

Alles waar het woord ‘Human’ in voorkomt heeft al vanaf jonge leeftijd mijn belangstelling gehad.

Het begon rond mijn twintigste, ik werd lid van het Humanistisch Verbond.

Om diverse redenen is deze betrokkenheid een aantal jaren op de achtergrond geraakt. Inmiddels heb ik het lidmaatschap en de activiteiten die daaruit voortvloeien zoals filosofie lezingen en cursussen weer opgepakt.

Van omroep Human werd ik lid zodra deze het licht zag. Later volgde ik de nieuwbrief van de Universiteit voor Humanistiek.

De sociaal-maatschappelijke activiteiten van Humanitas hield ik regelmatig in gedachten teneinde er later als vrijwilliger ‘iets’ mee te doen.



Inmiddels is die fase aangebroken. Ik ben 64 jaar.

Tot mijn veertigste heb ik gewerkt bij diverse organisaties als communicatie-coördinator. Daarna heb ik mijn wens gerealiseerd om eigen baas te worden.

Dat heeft geresulteerd in het opzetten van een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in dementiezorg.

Dat was circa 17 jaren geleden vrij bijzonder in de zorgbranche voor zorg aan huis.

Inmiddels is dementiezorg een meer erkend specialisme onder andere door de inzet van casemanagers dementie en tehuizen voor dementiezorg.

Mijn zorgbureau Senioren Zorg Plan was gevestigd in Amsterdam zuid en heb ik vijf jaren geleden overgedaan aan een zorgcoöperatie.

Ik besloot opnieuw te gaan studeren. Op mijn 59e ben ik begonnen aan de opleiding HBO-Verpleegkunde. Maart jongstleden ben ik afgestudeerd.

---

Na zoveel jaren met een studie bezig geweest te zijn, kwam er een fase voor mij: 'Wat nu'?

Ik wilde mijn geluk zoeken door zinvol bezig te zijn, 'van betekenis te zijn', zoals ook psychiater Dirk de Wachter vertelt in een mooi interview over troost, in de nieuwsbrief van Human december jl..

Het hectische bestaan als ondernemer in de zorg had ik inmiddels achter me gelaten.

Toen ik in het lokale krantje van Bussum het profiel las voor coördinator Steun bij Rouw en Verlies aarzelde ik geen moment en heb ik direct gereageerd.

Ik heb persoonlijke ervaringen met verlies, rouw en het daarbij behorende verdriet. Dit vul ik aan met de ervaringen die ik professioneel heb opgedaan als manager van mijn zorgbureau en de stages tijdens mijn verpleegopleiding.

Naast het vrijwilligerswerk voor Humanitas werk ik inmiddels ook als vrijwilliger op een kinderboerderij omdat ik dol op dieren ben. Daarnaast ben ik als ZZP'er nog op bescheiden schaal werkzaam als verpleegkundige in de ouderenzorg.

Samen met collega coördinator Anneke kijk ik uit naar een waardevolle en zinvolle periode bij Humanitas.



---

## ‘Ik heb een levensvraag’

**Het Centrum voor Levensvragen is er voor wie behoefte heeft aan een gesprek over levensvragen en zingeving. Om het hart te luchten, om een ander perspectief te zien, om diepere gevoelens onder woorden te brengen.**

Levensvragen zijn alledaagse vragen: wat maakt voor iemand de dag de moeite waard, waar 'doet iemand het voor'? Het zijn ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven.

Levensvragen komen meestal op als je leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar en vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis, geboorte of dood, ziekte of beperking, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma.

Geestelijk verzorgers bieden professionele aandacht, begeleiding bij zingeving en levensbeschouwing. Zij zijn er voor iedereen, ongeacht levensfilosofie of geloofsovertuiging.

Er is een subsidieregeling voor wie thuis woont, en aan één van deze drie criteria voldoet:

- Je bent 50 jaar of ouder, of
- Je bent ernstig ziek, of
- Je naaste is ernstig ziek

Door de subsidieregeling worden de kosten vergoed voor een beperkt aantal gesprekken. In andere gevallen neemt u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

In 't Gooi bestaat al langere tijd het Centrum voor Levensvragen (Questio) waaraan ook meerdere Humanistisch geestelijk verzorgers meewerken, zij zijn te bereiken via 06 - 38 84 02 77 of via [info@stichtingquestio.nl](mailto:info@stichtingquestio.nl)

Info vindt u op de website: [www.stichtingquestio.nl/](http://www.stichtingquestio.nl/)

In Almere bestaat sinds enige tijd het Centrum voor levensvragen Flevoland, te bereiken via

06 - 15 17 14 48 of via [info@cvl-flevoland.nl](mailto:info@cvl-flevoland.nl)

Info: [www.cvl-flevoland.nl/](http://www.cvl-flevoland.nl/)

Cindy Kooijman is Humanistisch geestelijk verzorger in Almere, telefoon 06 - 39 49 06 81





---

# Humanistisch Verbond

## Meerjarenbeleidsplan

Op de ALV van 25 juni is het Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van het Humanistisch verbond door de leden goedgekeurd. Het is een goed leesbaar stuk met een positieve houding en aanknopingspunten voor beleid. U kunt het downloaden op <https://www.humanistischverbond.nl/strategie2026/>



### De missie van het Humanistisch Verbond is:

‘Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke beweging die streeft naar een zinvol en waardig leven voor iedereen. Geïnspireerd door de rijke humanistische geschiedenis zoeken we zingeving waarmee de veerkracht van individuen en van de samenleving als geheel wordt versterkt, en dragen we bij aan het vormgeven van een rechtvaardige en duurzame samenleving.’

### De visie van het Humanistisch Verbond luidt:

‘In een seculariserende, globaliserende en diverse samenleving zijn mensen op zoek naar waarden die houvast bieden. Doorgeschoten individualisering, ongelijkheid en toenemende polarisatie vormen maatschappelijke bedreigingen. Een menswaardig bestaan staat onder druk door de manier waarop we omgaan met de aarde en andere levende soorten. Als tegenwicht biedt het Humanistisch Verbond een nieuw perspectief, hoopvol en optimistisch. We strijden voor vrijheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid, met ruimte voor zingeving, diversiteit, reflectie en dialoog.’

Het humanisme daagt ons uit hoopvol te zijn. We zijn niet naïef, we erkennen de uitdagingen waar we voor staan. Maar we geloven ook in de mogelijkheden van de mens, die zelf verantwoordelijk is voor zijn handelen. Natuurlijk zien we hoe we in staat zijn schade aan te richten, aan onszelf, aan andere mensen en aan alle levende soorten om ons heen. Maar we zijn ook in staat die schade weer te herstellen. Het humanistische gedachtegoed is optimistisch. We zijn ervan overtuigd dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een humane samenleving. We staan midden in die samenleving. Een samenleving die humanistische vragen stelt en antwoorden zoekt.

## Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere

### Bestuur

Ties Grijpstra, voorzitter

Eerste Nieuwstraat 55, 1211 JP Hilversum

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Betsy Ooms, secretaris

Telefoon: (036) 523 05 22

E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl

Arjen Schouten, penningmeester

Telefoon: 06 - 51 64 74 56

E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl

Lique Jobben

Telefoon: 06 - 46 39 40 89

E-mail: l.jobben@icloud.com

Winneke Kornet

Telefoon: 06 - 34 77 16 91

E-mail: Winnekek@hotmail.com

Leonore Meijboom

Telefoon: (0294) 26 19 24

E-mail: lameijboom@gmail.com

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

IBAN: NL 31 TRIO 0198 3781 57

t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. 't Gooi, Vecht, Almere

### Landelijk Bureau

[www.humanistischverbond.nl](http://www.humanistischverbond.nl)

Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam

Kantoor: Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam

E-mail: [info@humanistischverbond.nl](mailto:info@humanistischverbond.nl)

Telefoon: (020) 521 90 00

### Humanistische uitvaartbegeleiding

Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding  
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (€ 0,15 p/m) of

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding,

Ambonplein 73, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.

Telefoon: (020) 521 90 11

E-mail: [contact@humanistischeuitvaart.nl](mailto:contact@humanistischeuitvaart.nl).

Website: [www.humanistischeuitvaart.nl](http://www.humanistischeuitvaart.nl)

### Humaniscoop – redactieadres

Jannie de Groot | Grafische vormgeving

Noorderweg 96C - 3<sup>e</sup> etage, 1221 AB Hilversum

E-mail: [info@janniedegroot.nl](mailto:info@janniedegroot.nl)

### Meer informatie

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

## Afdeling 't Gooi

### Bestuur

Cor van der Voet, voorzitter

E-mail: v.d.voet@hotmail.com

Ties Grijpstra, secretaris

E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl

Alex Maas, penningmeester

E-mail: amaas001@gmail.com

Nel Barendsen, lid

Sebastiaan Cobelens, lid

Hans Beekman, lid

Nathalie Niestadt, lid

### Websitemaster

Ellen Roling, kopij via tegrijpstra@upcmail.nl

### Projectcoördinatoren

Steun bij verlies en rouw:

Anneke Malferink (coördinator), 06 – 51 13 75 55

Simona Wagner (coördinator), 06 – 35 11 81 84

Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97

Vriendschappelijk huisbezoek:

Richard Vervoort (coördinator), 06 – 51 48 92 27

Frances Admiraal (coördinator), 06 – 57 34 59 17

Thuisadministratie:

Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90

Anja Simons (coördinator), 06 – 13 76 35 97

Peter Scholze (coördinator), 06 – 35 11 79 90

Ferrie Willemse (coördinator), 06 – 83 81 12 04

### Bureaucoördinator

Carola van Henten

Kantoor: Willem Barentszweg 17<sup>A</sup>

1212 BK Hilversum

Telefoon: (035) 628 60 93

E-mail: tgooi@humanitas.nl

IBAN: NL87 RABO 0393803066

t.n.v. Humanitas 't Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten van Humanitas kunnen contact op nemen via:

Humanitas, afd. Almere/Zeevolde

Busplein 26, 1315 KV Almere

Telefoon: (036) 539 70 40

E-mail: almere@humanitas.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via:

Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Marshalllaan 289, 3527 TH Utrecht

Telefoon: (030) 252 40 30

E-mail: utrecht@humanitas.nl

### Landelijk Bureau Humanitas

www.humanitas.nl

Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam

Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam

Telefoon: (020) 523 11 00

E-mail: info@humanitas.nl



Port Betaald

Humanistisch Verbond afdeling 't Gooi, Vecht, Almere | **Humanitas** afdeling 't Gooi

# Gezamenlijk Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond en Humanitas

Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum