

Cursus

Kennismaken met humanisme

Donderdag 6 oktober
Almere



Elkaar ontmoeten

20^e-dag-tafel

Maandag 21 november
Restaurant Bregje, Bussum



Augustus 2022

't Gooi, Vecht, Almere
HUMANISTISCH
VERBOND

humanitas



Rondleiding

'De Nieuwe Vrouw'

Donderdag 13 oktober
Singer Laren



Cursus

Stoicijs denken en doen

Woensdag 26 oktober
Bussum



In dit nummer

Programma najaar 2022

Woensdag 14 september e.v.

Filosoferen over gedichten 5

Dinsdag 20 september

20^e-dag-tafel, de Eendracht, Hilversum 4

Maandag 26 september

Humanistisch Filosofisch café, 30ML, Hilversum 6

Donderdag 6 oktober

Cursus 'Kennismaken met humanisme' 7

Zaterdag 8 oktober

Verdiepingsdag 'De dialoog', Kapel Hilversum 8

Donderdag 13 oktober

Rondleiding Singer Laren 10

Woensdag 26 oktober, 2-9-16 november

Cursus Stoïcijn denken en doen, Filmhuis Bussum 9

Maandag 21 november

20^e-dag-tafel, Bregje, bussum 4

Maandag 28 november

Humanistisch Filosofisch café, 30ML, Hilversum 6

Verder in dit nummer

Boekgroepen 11

Levensverhalen schrijven 12

Humanitas Bestuur 13

Namen, adressen en telefoonnummers 14-15

De Humaniscoop wordt vanaf 2022 gedrukt op 120 grams natuurpapier, fsc-gecertificeerd.

In verband met de organisatie (zaal, catering) helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor de activiteiten via:

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

We zijn gewend dat we in ons land elke mening mogen hebben en elke levensbeschouwing. Je kunt in een god geloven, in allah, in natuurgoden, in de zonnegod.

Je mag je levensbeschouwing vrijelijk uitdragen op straat of in de media, en er ook een gebouw voor stichten om het te beleven. Je kunt natuurlijk ook atheïst zijn, of humanist of vrijdenker.

Maar we weten dat in een groot deel van de wereld die vrijheid onder druk staat. In 12 landen is het verlaten van je geloof een criminele daad die kan worden bestraft met de doodstraf, in 144 van de 196 landen worden humanisten gediscrimineerd als ze leven naar hun geweten. Hoe zit dat met de uitvoering van een eerlijke rechtspraak?

Tot mijn verbazing las ik in Trouw van 3 juni een artikel over onder andere Mubarak Bala. Hij is voorzitter van het Humanistisch Verbond in Nigeria. Echter, hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar wegens blasfemie. Hij had, aldus Trouw, op whatsapp onthuld dat God niet bestaat.

Laten we ons steeds weer realiseren dat we blijven opkomen voor de vrijheid om te beslissen over je eigen leven, liefde, denken en dood.

Ties Grijpstra

In de Humaniscoop maken we steeds vaker gebruik van een QR-code.

De QR-code (Quick Response code) is een streepjescode die je kunt scannen met gebruik van de camera op je smartphone of tablet.

Je mobiele toestel stuurt je middels een link naar de desbetreffende pagina. Zo kun je snel meer informatie vinden over een onderwerp.

Dit zijn de QR-codes naar de webpagina's van het Humanistisch Verbond en Humanitas, afdeling 't Gooi en omstreken.



't Gooi, Vecht, Almere
HUMANISTISCH
VERBOND



humanitas

De 20^e-dag-tafel

Het Humanistisch Verbond en Humanitas organiseren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen we graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken. We doen dat als vast ritme rond de 20e dag van de oneven maanden. Deelnemers melden zich steeds aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen, het gaat door bij minimaal zes personen. De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Dinsdag 20 september

Restaurant 'De Eendracht'

's Gravelandseweg 62, 1217 ET Hilversum

3-gangen-keuzemenu € 37,50, of kaartgerechten

Maandag 21 november

Restaurant 'Bregje'

Wilhelminaplantsoen 7, 1404 JA Bussum

3-gangen-keuzemenu € 17,50

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

hv.gooialmere@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98



**Humanistisch Verbond
't Gooi, Vecht, Almere
op Facebook**

Ook onze afdeling staat op Facebook.
Zo kunnen wij jullie naast de Humanscoop
en mail nog beter bereiken.

<https://www.facebook.com/Humanistisch-Verbond-t-Gooi-Vecht-Almere-1929953003923267/>



Heeft u al Facebook of zou Facebook willen
installeren maar u weet niet hoe?
Mail uw vragen over Facebook naar:
hv.gooialmere@upcmail.nl

Filosoferen over gedichten

Woensdag 14 september van 14.00-16.00 uur,
19 oktober, 30 november, 18 januari, 1 maart,
12 april

Plaats: de Kapel

's Gravelandseweg 144, 1211 GA Hilversum

Prijs: € 40 (leden, met subsidie bestuur),
€ 60 (niet-leden)

Frances Admiraal heeft in de afgelopen jaren cursussen 'Socratisch gesprek' gegeven.

Voor dit jaar heeft ze een andere opzet gekozen: in een zestal bijeenkomsten gaan we filosofische gesprekken voeren aan de hand van een gedicht.

Het gaat er hierbij niet om uit te vogelen wat de schrijver er mogelijk mee bedoeld heeft. Want zoals de dichter Rutger Kopland het verwoordt:

'De vraag naar de persoon "achter het werk", naar zijn bedoelingen, zijn levensbeschouwing, zijn wereldbeeld enz., het zit er allemaal zo in verwerkt dat het ons naar onze eigen persoon doet vragen.'

Het gaat om onze eigen esthetische ervaring.

Wat is het toch dat een gedicht, een paar regels, iets teweeg kunnen brengen, iets met ons laten gebeuren, dat lijkt op het losspringen van een slot.

In iedere bijeenkomst staat één gedicht centraal.

Eerst nemen we rustig de tijd om het te lezen, het in te laten werken, onze gedachten erover te laten gaan.

Vervolgens gaan we met elkaar erover van gedachte wisselen, op zo'n manier dat er zich levensvragen uitkristalliseren.

Eén vraag gaan we nader onderzoeken om, in een gezamenlijk gesprek en vanuit diverse invalshoeken, meer inzicht te krijgen.

De gespreksvorm varieert per bijeenkomst.

De oogst van het gesprek evalueren we tot slot.

Houdt u van gedichten, van stilte, van nieuwe inzichten opdoen, van diepgang en ook weer van luchtigheid, dan bent u van harte welkom.

Aanmelden

Bijdrage van € 40,-/60,- storten op bankrekening
NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch
Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, vermelding
van 'Cursus Frances'.

Humanistisch filosofisch café (max. 12 personen)

Let op: ons nieuwe onderkomen is Coffee ML, zaal achterin 's Gravelandseweg 14, 1211 BS Hilversum

Frances Admiraal en Ties Grijpstra organiseren tweemaandelijks op de laatste maandag van de oneven maanden een filosofisch café.

Een filosofische café is een ontmoetingsplaats voor mensen die antwoorden zoeken op vragen of uitgedaagd willen worden om na te denken over vragen die betrekking hebben op het menselijk bestaan.

Het café is bedoeld voor iedereen die wil nadenken, luisteren naar aanleiding van een thema, waarbij we de verbinding zoeken met de huidige samenleving. De toegang is gratis, Ieder betaalt ter plaatse koffie/thee, etc.



**Maandag 26 september 14.30-16.30 uur
(aanmelden vanaf 12 september)**

Thema: Privacy

Aan de hand van een aantal stellingen gaan we dit keer in gesprek rond het thema Privacy.

Ter inspiratie alvast deze:

Het gebied waar we ons bevinden kent zoveel grijstinten dat opzij zetten van grondrechten nooit de oplossing mag zijn.

**Maandag 28 november 14.30-16.30 uur
(aanmelden vanaf 14 november)**

Thema volgt

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden is noodzakelijk.

Cursus Kennismaken met humanisme

Donderdag 6 oktober van 19.30-22.00 uur

Plaats: Buurtcentrum Parkwijk

Haagbeukweg 42, 1326 CP Almere

**(dichtbij station Parkwijk, voldoende parkeer-
gelegenheid)**



Hoe kan je bijdragen aan meer verbondenheid? Hoe blijf je kritisch én open, ook als iemands mening sterk verschilt met de jouwe? Hoe kan je omgaan met tegenstrijdigheden tussen je kernwaarden en je leefstijl? Wat geeft het leven zin? Ontdek in 2,5 uur wat het humanisme kan betekenen voor je (nieuwe) antwoorden. Denkers als Erasmus, Arendt en Manschot helpen je hierbij. Je krijgt inzicht in je eigen, praktische wijsheid en wat jij belangrijk vindt.

Deze cursusavond is interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in humanisme, met elkaar in gesprek wil gaan en nieuwe inzichten wil opdoen. Je kunt ook eigen vragen inbrengen. Doe mee op donderdag 6 oktober in Almere en geef je op.

Cursusleider

Maudy van Klaveren, afgestudeerd Humanistica en werkzaam als HGV'er in een ziekenhuis, waar ze ook cursussen geeft.

Aanmelding

[www.humanistischverbond.nl/
agenda/cursus-kennismaken-met-
humanisme-hilversum/](http://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-kennismaken-met-humanisme-hilversum/)



Informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Verdiepingsdag 'De Dialoog'

Zaterdag 8 oktober van 10.00-16.00 uur

Plaats: de Kapel

's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Het beoefenen van de dialoog vraagt een open, onderzoekende en nieuwsgierige houding. Met aandacht, stilte en 'een verdiepend luisteren naar de ander', vanuit waarden als 'gelijkheid' en 'openheid'. Samen denken om tot een diepere reflectie van de werkelijkheid en elkaars ideeën te komen. Een belangrijk onderdeel van het humanisme.

Het publiek debat verhardt. Naast stelling nemen op cruciale momenten om vrijheden te beschermen, moet er ruimte zijn om (weer) te verbinden. Door ons inlevingsvermogen aan te spreken en het perspectief van de ander te willen begrijpen, ook als dat heel anders is dan het jouwe. Het (be)oefenen van de dialoog kan ons hierbij helpen.

Vrijdenken is nieuwsgierig zijn en buiten je eigen bubbel durven gaan. Hoe doe je dat, ook als meningen stevig botsen? Dat vraagt een open, onderzoekende houding. De dialoog kan ons hierbij helpen. Op deze verdiepingsdag (be)oefen je samen de dialoog, onder begeleiding van twee ervaren gespreksleiders. Doe mee op zaterdag 8 oktober in Hilversum.

Op deze verdiepingsdag ga je aan de slag met verschillende dialoogmethodieken en theorieën. De belangrijkste bron van wijsheid ben je echter zelf en de andere deelnemers. Je (be)oefent samen de dialoog, onder begeleiding van een ervaren docent.

Docenten

Rogier van der Wal en Christa Gerritsen

Aanmelding

www.humanistischverbond.nl/agenda/verdiepingsdag-de-dialoog-hilversum/



Informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Cursus Stoïcijns denken en doen

Door Remko van Broekhoven

Woensdag 26 oktober, 2, 9, 16 november

van 13.30-16uur

Plaats: Filmhuis Bussum

Brediusweg 1, Bussum

**Kosten: € 40 (leden, bestuur betaalt gedeelte),
€ 50 (niet-leden)**

Het bestuur biedt een actieve cursus aan met een reeks van vier bijeenkomsten waarin we bekijken hoe we het denken van de stoïcijnse filosofen – Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius – kunnen hanteren in deze wereld en in ons eigen leven. We maken dat duidelijk aan de hand van vier verschillende actuele thema's. Steeds verbinden we bij deze issues onze eigen ervaringen met het lot van de samenleving als geheel, net zoals bovenstaande denkers dat deden.

We verkennen de volgende onderwerpen: overeind blijven in crisistijd; levenskunst & persoonlijke ontwikkeling; de macht van (sociale) media; en de toekomst van onze democratie.

We zullen zien hoe de stoïcijnen van toen – maar ook 'neo-stoïcijnen' als Miriam van Reijen, Martha Nussbaum en Remko van Broekhoven (;-) – wellicht onverwachte perspectieven bieden voor de problemen van deze tijd. En we zullen ontdekken dat in ons dagelijks leven evenwicht te vinden is tussen uitersten, met een houding van onverstoorbare betrokkenheid.

Remko van Broekhoven (1967) kreeg het filosoferen mee van zijn moeder, de stoïcijnse filosofe Miriam van Reijen. Hij doceert bij onder meer The School of Life en het Hoger Onderwijs voor Ouderen; publiceerde de boeken 'Staat van Tederheid' (2007); 'Verbeter de wereld, begin om halfelf' (2011); en 'De Wereld Omgekeerd' (2020); en opereert op het raakvlak van ethiek, levenskunst en politieke filosofie.



Aanmelden

Bijdrage van € 40,-/50,- storten op bankrekening
NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch
Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, vermelding
van 'Cursus Remko'.

Rondleiding **Singer Laren** **'De Nieuwe Vrouw'**

Donderdag 13 oktober om 11.00 uur én 13.00 uur
Singer Laren

Oude Drift 1, 1251 BS Laren

Prijs rondleiding € 7 (leden), € 10 (niet-leden)

Entree met museumkaart gratis, anders € 17

'De Nieuwe Vrouw' vertelt het verhaal van veranderende maatschappelijke posities van vrouwen, gereflecteerd in de Nederlandse kunst van de 20ste eeuw. In de schijnwerpers staan vrouwen die de barricade op gaan, nieuwe werkvelden betreden, meesterwerken scheppen, collecties aanleggen, een sigaret opsteken, met hun korte (of lange) coupe flaneren of op de fiets springen. Vrouwen die – keer op keer – tornen aan de ideeën van wat typisch 'vrouwelijk' of 'mannelijk' is, die met conventies breken en grenzen verleggen.



De tentoonstelling stelt vragen over de macht om te kijken en bekeken te worden, in een tijd waarin vrouwen verandering opeisen van wetgeving en moraal. Centraal staat de beeldvorming van de vrouw, tegen de achtergrond van de voortschrijdende emancipatie. Met schilderijen en tekeningen van zowel vrouwelijke als mannelijke makers, die getuigen van vrouwelijke kracht, talent, doorzettingsvermogen én schoonheid. Het zwaartepunt ligt op de periode 1880-1950. Er zal werk getoond worden van onder anderen Charley Toorop, Marlene Dumas, Else Berg, Jan Sluijters, Iris Kensmil, Lou Loeber, Eva Besnyö, Isaac Israëls, Helen Verhoeven, Thérèse Schwartz, Rineke Dijkstra en Leo Gestel.

De rondleiding wordt weer verzorgd door Anna Kielstra

Aanmelden met vermelding 11.00 of 13.00 uur

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Bijdrage van € 7,-/10,- storten op bankrekening
NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch
Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, vermelding
van "Singer'en 11.00 of 13.00 uur'.

Boekgroepen

Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroepen.

BOEKGROEP 1

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 is op woensdag 24 augustus en bespreken dan 'Veranderen, methode' van Edouard Louis. Zij komen bijeen bij één van de deelnemers. Als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u contact opnemen met: Heleen Kruys, telefoon 035 – 621 01 27.



BOEKGROEP 2

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 is op woensdag 31 augustus om 20 uur. We bespreken dan 'Klara en de zon' van Kazuo Ishiguro. De bijeenkomst is in het kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, Hilversum. Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met tegrijpstra@upcmail.nl of 06 – 10 83 21 98 (Ties). Er is een reservelijst.



Levensverhalen schrijven

Na de lezing van Fokke Obbema bleek dat er belangstelling was voor het schrijven van een levensverhaal. Binnen het Humanistisch Verbond 't Gooi en Humanitas 't Gooi is hier geen aanbod. Ons lid Wouter Beekman schreef het volgende aanbod van 'Het Gilde' in Bussum en we willen dat graag onder uw aandacht brengen:

Het leven van ieder mens is interessant. Kinderen, kleinkinderen en anderen zijn geïnteresseerd in hoe uw leven was. Vaak hebben ze allerlei vragen over dingen die ze altijd al wilden weten. Wat waren belangrijke personen in uw leven? Wat waren belangrijke gebeurtenissen? Wat zijn de grote lijnen van uw leven?

Het opschrijven van uw levensverhaal is heel waardevol, voor uzelf en voor uw naasten. Als u geen kans ziet om uw levensverhaal zelf te schrijven, kan een vrijwilliger u daarbij helpen. Die hulp kan verschillende vormen hebben. Zo kan de vrijwilliger uw zelfgeschreven tekst uittikken en waar nodig corrigeren en aanvullen. Maar de vrijwilliger kan ook met u in gesprek gaan over uw leven. Op basis van een reeks gesprekken schrijft de vrijwilliger dan uw levensverhaal. Dat legt hij aan u voor en u kunt het corrigeren. Zo ontstaat geleidelijk een mooi verhaal over uw leven.

Uw levensverhaal kan in boekvorm worden gedrukt, ook in kleine oplagen. In het boekje met uw levensverhaal kunnen naast de tekst ook foto's worden opgenomen. De boekjes kunt u aan uw naasten geven. Vaak ontstaan door het lezen van een levensverhaal nieuwe vragen en mooie gesprekken.

Bij Gilde Gooi-Noord zijn twee vrijwilligers die levensverhalen schrijven: Corry van Eendenburg en Wouter Beekman. Aan het werk van deze vrijwilligers zijn geen kosten verbonden, reiskosten worden wel in rekening gebracht. Eventueel drukwerk is voor uw eigen rekening.

Als u geïnteresseerd bent in hulp bij het schrijven van uw levensverhaal, kunt u contact opnemen met Gilde Gooi-Noord. In een kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen graag.

Corry van Eendenburg,
telefoon 06 - 23 60 42 30,
e-mail info@gildegooinoord.nl

Voor ons project 'Thuisadministratie' hebben we een vierde coördinator kunnen benoemen, Ferrie Willemse. Hij was al een aantal jaren als vrijwilliger werkzaam en we zijn blij dat hij deze functie op zich wil nemen en wensen hem veel succes.

Onze twee coördinatoren van 'Steun bij verlies en rouw' hebben aangegeven dat ze na een aantal jaren, waarin ze met veel inzet hebben gewerkt, per 1 september willen stoppen. Mirjam van Kreel en Marielle Timmer hebben hard gewerkt aan dit project en hebben het project 'Steun bij rouw' weten uit te breiden met 'verlies'. We bedanken hen zeer voor wat ze voor Humanitas hebben betekend.

In de afgelopen weken is via advertenties moeite gedaan om de vacatures snel op te vullen en daarin zijn we geslaagd.

Twee nieuwe coördinatoren zijn zich aan het inwerken: Simona Wagner uit Bussum en Anneke Malferink uit Hilversum. Beide hebben diverse opleidingen gedaan in de verpleegzorg en werk(t)en daarin in diverse functies.

We zijn blij dat ze in september de taak van Mirjam en Marielle kunnen overnemen en wensen hen veel werkplezier bij Humanitas.

Seniorenmarkt Gooisemerén

Op zaterdagmiddag 1 oktober wordt er weer een Seniorenmarkt georganiseerd in het gemeentehuis in Bussum rond 'Wonen, Zorg en Welzijn'.

Humanitas 't Gooi en het Humanistisch Verbond 't Gooi-Vecht-Almere zullen daar gemeenschappelijk met een kraam staan, waarin u informatie kunt ontvangen. We vinden het gezellig als u even langs komt.

Cor van der Voet, voorzitter Humanitas 't Gooi

Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere

Bestuur

Ties Grijpstra, voorzitter

Eerste Nieuwstraat 55, 1211 JP Hilversum

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Betsy Ooms, secretaris

Telefoon: (036) 523 05 22

E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl

Arjen Schouten, penningmeester

Telefoon: 06 - 51 64 74 56

E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl

Ineke Kerkhoff-Meeuwis

Telefoon: 06 - 53 75 31 52

E-mail: inekekm@hetnet.nl

Helma Ketelaar

Telefoon 06 - 50 51 13 23

E-mail ketelaar@merkbaarresultaat.nl

Leonore Meijboom

Telefoon: (0294) 26 19 24

E-mail: lameijboom@gmail.com

Raymond Middelveld

Telefoon (035) 694 98 48

E-mail: middelveld@hetnet.nl

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

IBAN: NL 31 TRIO 0198 3781 57

t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. 't Gooi, Vecht, Almere

Landelijk Bureau

www.humanistischverbond.nl

Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam

Kantoor: Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam

E-mail: info@humanistischverbond.nl

Telefoon: (020) 521 90 00

Humanistische uitvaartbegeleiding

Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (€ 0,15 p/m) of

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding,

Ambonplein 73, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.

Telefoon: (020) 521 90 11

E-mail: contact@humanistischeuitvaart.nl.

Website: www.humanistischeuitvaart.nl

Humaniscoop – redactieadres

Jannie de Groot | Grafische vormgeving

Noorderweg 96^c - 3^e etage, 1221 AB Hilversum

E-mail: info@janniedegroot.nl

Meer informatie

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Afdeling 't Gooi**Bestuur**

Cor van der Voet, voorzitter

E-mail: v.d.voet@hotmail.com

Ties Grijpstra, secretaris

E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl

Alex Maas, penningmeester

E-mail: amaas001@gmail.com

Nel Barendsen, lid

Sebastiaan Cobelens, lid

Hans Beekman, lid

Nathalie Niestadt, lid

Websitemaster

Ellen Roling, kopij via tegrijpstra@upcmail.nl

Projectcoördinatoren

Steun bij verlies en rouw: Mirjam van Kreel (coördinator), 06 – 35 11 81 84
en Mariëlle Timmer (coördinator), 06 – 51 13 75 55

Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97

Vriendschappelijk huisbezoek:

Richard Vervoort (coördinator), 06 – 51 48 92 27

Frances Admiraal (coördinator), 06 – 57 34 59 17

Thuisadministratie:

Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90

Anja Simons (coördinator), 06 – 13 76 35 97

Peter Scholze (coördinator), 06 – 35 11 79 90

Ferrie Willemse (coördinator), 06 – 83 81 12 04

Bureaucoördinator

Carola van Henten

Kantoor: Willem Barentszweg 17^A

1212 BK Hilversum

Telefoon: (035) 628 60 93

E-mail: tgooi@humanitas.nl

IBAN: NL87 RABO 0393803066

t.n.v. Humanitas 't Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten van Humanitas kunnen contact op nemen via:

Humanitas, afd. Almere/Zeevolde

Busplein 26, 1315 KV Almere

Telefoon: (036) 539 70 40

E-mail: almere@humanitas.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via:

Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Marshalllaan 289, 3527 TH Utrecht

Telefoon: (030) 252 40 30

E-mail: utrecht@humanitas.nl

Landelijk Bureau Humanitas

www.humanitas.nl

Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam

Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam

Telefoon: (020) 523 11 00

E-mail: info@humanitas.nl



Port Betaald

Humanistisch Verbond afdeling 't Gooi, Vecht, Almere | **Humanitas** afdeling 't Gooi

Gezamenlijk Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond en Humanitas

Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum