



Special 75 jaar Humanistisch Verbond en Humanitas

Lezing Mardjan Seighali

Vrijheid van denken

**Donderdag 14 oktober
de Kapel, Hilversum**



September 2021

't Gooi, Vecht, Almere

**HUMANISTISCH
VERBOND**

humanitas

Geologische wandeling

Westerheide

Woensdag 22 september



Lezing

Muziek met Joop van Velzen

**Donderdag 4 november
de Kapel, Hilversum**



In dit nummer

Programma najaar 2021

Maandag 20 september

20^e-dag-eettafel Restaurant 'Zusje', Hilversum 4

Woensdag 22 september

Wandeling Geologische wandeling, Hilversum 5

Maandag 27 september

Filosofisch café, Dudok, Hilversum 6

Dinsdag 5 oktober

Cursusavond Kennismaken met humanisme' 8

Donderdag 14 oktober

Lezing Mardjan Seighali, Kapel, Hilversum 10

Donderdag 4 november

Muzikale lezing Joop van Velzen, Kapel, Hilversum 7

Vrijdag 19 november

20^e-dag-eettafel Restaurant 'Borobudur', Bussum 4

Maandag 29 november

Filosofisch café, Dudok, Hilversum 6

Verder in dit nummer

Special



75 jaar Humanistisch Verbond en Humanitas 11-22

Humanistisch Verbond Bestuur 24

Humanitas Bestuur 25

Humanitas Even voorstellen 26-29

Namen, adressen en telefoonnummers 18-19

In verband met de organisatie (zaal, catering) helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor de activiteiten via:

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Humanitas en het Humanistisch Verbond, na de wereldoorlog opgericht, bestaan in 2021 al 75 jaar. In deze Humaniscoop besteden we daaraan uitgebreid aandacht door verhalen van leden.

Het jaar 2020-2021 was een moeilijk jaar voor contacten met leden en voor het organiseren van activiteiten. De coördinatoren en vrijwilligers van Humanitas hebben veel moeite gedaan om in contact te blijven met de deelnemers. Vaak gebeurde dit telefonisch, met mailcontact en daar waar mogelijk was met bezoek-op-afstand of met een bloemetje op de stoep. We zijn hen dankbaar voor hun blijvende inzet in deze tijd.

We zijn ook blij dat we met het Humanistisch Verbond weer enige activiteiten kunnen aanbieden, en hopen dat covid ons in het najaar daarin niet gaat storen. Belangrijker dan de activiteiten is soms toch wel dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Ties Grijpstra

Doet u mee? Werf leden

Humanitas 't Gooi wil in het komende jaar graag haar aantal leden verdubbelen. Een lidmaatschap kost slechts € 35 per jaar, en dat bedrag komt steeds ter beschikking van de afdeling. Bij honderd leden extra krijgen we dus € 3.500 ter beschikking voor onze projecten en dus mensen in moeilijke situaties hulp te bieden.

Misschien wilt u ons helpen om burens, vrienden, kinderen te vragen om lid te worden:

www.humanitas.nl/steun-ons/lid-woorden



De 20^e-dag-tafel

Het Humanistisch Verbond en Humanitas organiseren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen we graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken. We doen dat als vast ritme rond de 20^e dag van de oneven maanden. Deelnemers melden zich steeds aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen, het gaat door bij minimaal zes personen. De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Maandag 20 september

Restaurant 'Zusje' (proeverijen)
Herenstraat 10, 1211 CB Hilversum

Vrijdag 19 november

Restaurant 'Borobudur' (Indonesisch)
Stationsweg 36, 1404 AP Bussum

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie:

hv.gooialmere@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98

Elkaar ontmoeten

Als vanouds is er namens het Humanistisch verbond en Humanitas een koffie-ochtend in de HEMA te Hilversum, op de eerste woensdag van de maand om elf uur.

In deze tijd van corona kunnen die koffie-ochtenden uiteraard niet plaats vinden. Als de bijeenkomsten weer worden opgestart laten we dat weten.

De contactpersoon van deze koffie-ochtenden, Jo Aapkes heeft aangegeven dat ze gaat stoppen als contactpersoon, we zoeken dus iemand die dat overneemt om ermee door te kunnen gaan. En uiteraard bedanken we Jo voor haar jarenlange inzet, samen met haar man Henk.

Geologische wandeling

Woensdag 22 september 13.00-15.00 uur
Hoek Erfgooiersstraat / Graaf Wichmanstraat
Hilversum

Prijs: € 5 (leden), € 7 (niet-leden)

We nemen jullie mee door de verschillende tijden die de Westerheide of Bussumerheide hebben gevormd door natuurlijke processen en menselijke activiteiten. Tijdens deze twee uur durende wandeling maken jullie kennis met de zichtbare archeologische relictten en de geomorfologische verschijnselen van de Westerheide. De wandeling wordt begeleid door John van der Sar



WWW.LANDSCHAPPENINBEELD.NL

Verzamelen

We verzamelen en beginnen onze wandeling om 13.00 uur op de hoek Erfgooierstraat / Graaf Wichmanstraat in Hilversum.

Aanmelden

hv.gooialmere@upcmail.nl of
06 - 21 19 87 13 en 036 - 523 05 22 (Betsy Ooms)

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van het Humanistisch Verbond of Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!

Humanistisch filosofisch café (max. 12 personen)

**Maandag 27 september 14.30-16.30 uur
(inloop 14.15 uur)**

Plaats: Café Dudok, bovenzaal (trap!)

Larenseweg 1a, 1221 CH Hilversum

Geen kosten, koffie/thee wordt u aangeboden.

Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden (vanaf 13 september) is noodzakelijk.

Frances Admiraal en Ties Grijpstra organiseren tweemaandelijks op de laatste maandag van de oneven maanden een filosofisch café.

Een filosofische café is een ontmoetingsplaats voor mensen die antwoorden zoeken op vragen of uitgedaagd willen worden om na te denken over vragen die betrekking hebben op het menselijk bestaan.

Het café is bedoeld voor iedereen die wil nadenken, luisteren naar aanleiding van een thema, waarbij we de verbinding zoeken met de huidige samenleving.

Op 27 september is het thema 'Technologische ontwikkeling'

De razendsnelle ontwikkelingen in de bio- en informatietechnologie zorgen voor verwarring. Zijn ze een zege of zijn we er bang voor, of allebei? Literatuur genoeg hierover, maar kan filosofie hierbij ook van belang zijn?

Welke filosofische vragen borrelen er bij u boven?

Aanmelden noodzakelijk

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Volgende café

Maandag 29 november (aanmelden vanaf 15 november) 14.30-16.30 uur (inloop 14.15 uur)

Plaats: wordt nog bekend gemaakt.

Lezing **Muziek met Joop van Velzen**

Donderdag 4 november 20.00-22.15 uur

Plaats: de Kapel

's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Prijs: € 8 (leden), € 10 (niet-leden)

Europese geschiedenis in relatie tot Klassieke Muziek, een lezing met veel mooie muziekfragmenten over de periode in de aanloop naar de '80-jarige oorlog', het verloop ervan, de afloop en de eerste 50 jaren, die daar op volgden. Dus zo'n beetje tot aan het begin van De Verlichting!



In deze ongeveer 140 jaar passeren er in De Nederlanden allerlei 'interessante zaken'; niet alleen de Spaanse overheersing en de Nederlandse Opstand daardoor, maar vinden er ook vanuit een cultureel/muzikaal kader allerlei boeiende ontwikkelingen plaats. Meer dan voldoende om die dan ook in een 'passend' muziekhistorisch perspectief te plaatsen!

Betaling

Bijdrage van € 8,-/10,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'Muziek'.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen nemen aan een activiteit? Neem contact op met een bestuurslid van het HV!

Lezing Kennismaken met humanisme

Dinsdag 5 oktober 19.30-22.00 uur

Plaats: Majellakapel

Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum

Bij de cursus ‘Kennismaken met humanisme’ ontdek je in 2,5 uur de beginselen van het humanisme en wat je ermee kunt in jouw dagelijkse leven nu.

De humanistische traditie vormt zich, beweegt mee met de tijd. Welke wijsheden van humanistische inspiratiebronnen als Socrates, Erasmus en René Gude kan jij inzetten bij het maken van keuzes?



De cursus wordt gegeven door Maudy van Klaveren.

Zij is opgeleid als humanistisch geestelijk begeleider aan de Universiteit voor Humanistiek (MA). Sindsdien is zij met veel plezier werkzaam als geestelijk begeleider in het Zaanse Medisch

Centrum.

Daarnaast werkt ze als cursusdocent voor het Humanistisch Verbond en de Vrije Academie, waar zij interactieve introductiecursussen geeft over humanisme, en werkt ze als geestelijk begeleider in de eerste lijn in de regio Noord-Holland.

Maudy: ‘Wat ik zo mooi vind aan geestelijke begeleiding is het maken van werkelijke verbinding met de mensen met wie ik werk. Ik vind het bijzonder om een tijdje met iemand op te mogen lopen. Uitgangspunt is voor mij: zonder opsmuk praten over dat wat er voor jou op dit moment werkelijk toe doet. Wat ervaar je? Wat is voor jou belangrijk? In mijn lessen zet ik mijn ervaring als geestelijk begeleider graag in voor het creëren van reflectieve diepgang als aanvulling op de theorie.’

Aanmelding en/of informatie

Deze cursus was vol, als u belangstelling hebt kunt u per mail informeren naar een plaats:

hv.gooialmere@upcmail.nl

Boekgroepen

Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroepen. We zouden voor beide groepen graag enkele nieuwe deelnemers willen begroeten. Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met hv.gooialmere@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98 (Ties).

BOEKGROEP 1

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 is op een woensdag in september.

Besproken wordt 'Werken op een kasteel in Schotland' van Josephine Rombouts. Zij komen bijeen bij één van de deelnemers. Als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u contact opnemen met: Heleen Kruys, telefoon 035 - 621 01 27.



BOEKGROEP 2

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 is ook op een woensdag in september om 20 uur.

We bespreken dan het boek 'De pelikaan' van Martin van Driessen. De bijeenkomst is in het kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, Hilversum.

Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met Ties: tegrijpstra@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98.



Lezing **Mardjan Seighali** **Vrijheid van denken**

Donderdag 14 oktober 20.00-22.00 uur

Plaats: de Kapel

's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Mardjan Seighali (1964) vluchtte in 1990 met haar twee kinderen uit Iran naar Nederland. Na een carrière in de hulpverlening en politiek is ze momenteel directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, de organisatie die haar ook steunde toen ze zelf studeerde. In 2019 ontving ze de Comeniusprijs voor 'haar betrokkenheid, wilskracht en inspirerend leiderschap'. Seighali is bestuurlijk actief bij verschillende maatschappelijke organisaties en de voorzitter van Humanistisch Verbond.

In januari 2021 verscheen haar boek 'Tot op de dag' dat ze samen met schrijver en journalist Job Hulsmans schreef. 'Tot op de dag' is een intiem en hoopgevend boek over volwassenwording, identiteit en een grensoverstijgende liefde. Het is een aangrijpend verhaal dat aanzet tot nadenken over een samenleving waarin mensen oog en oor hebben voor het verhaal van de ander – ook al komt die ander van ver. De reis, de dynamiek tussen haar en haar man en het aarden in een nieuw onbekend land zetten je aan het denken over je eigen leven en keuzes.



'Vrijheid in Nederland is niet vanzelfsprekend. Je moet het koesteren en we zijn er allemaal verantwoordelijk voor.' Voorzitter Mardjan Seighali over wat vrijheid voor haar betekent.

Aanmelding en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98



In het jaar 2021 vierden zowel het Humanistisch Verbond als Humanitas dat ze 75 jaar geleden zijn opgericht. Helaas was een feestelijke gebeurtenis in het coronajaar niet mogelijk.

Maar de afdeling 't Gooi-Vecht-Almere van het Humanistisch verbond en afdeling 't Gooi van Humanitas willen daaraan in deze Humaniscoop toch graag aandacht besteden. We doen dat met een inleidend artikel en met bijdragen van leden met hun ervaringen.

Humanistische inspiratie

't Gooi, Vecht, Almere
HUMANISTISCH
VERBOND

Het Humanistisch Verbond (HV) werd opgericht op 17 februari 1946 als reactie op

het 'geestelijk nihilisme' - dat mede had geleid tot de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog - en de achterstelling van niet-godsdienstigen in Nederland. Initiatiefnemers waren onder meer Jaap van Praag en Garmt Stuiveling. Doelstelling van het HV is het verenigen van alle humanisten en het verdiepen, verbreiden en verdedigen van de humanistische levensovertuiging. Onder het motto 'Vrij denken samen leven' koerst het HV op drie kerntaken:

- Het formuleren van humanistische perspectieven op actuele levensbeschouwelijke en persoonlijke vragen;
- Het opkomen voor vrijheden rond leven, liefde, denken en dood en een humane samenleving.
- De versterking en profilering van humanistische diensten, waaronder humanistische geestelijke verzorging, humanistische uitvaartbegeleiding en Humanistisch Vormingsonderwijs.

Al vóór de Tweede Wereldoorlog ontloopte Garmt Stuiveling zich als een exponent van het humanisme als wereldbeschouwing. Hij beschreef de bedreiging van humanistische en culturele waarden in de jaren dertig, in een brochure noemde hij fascisme en nationaalsocialisme cultuurverwoestend. In 1946 werd hij landelijk vicevoorzitter van het Humanistisch Verbond, waarvan hij jarenlang bestuurslid en spreekbuis was, onder andere via de radio. In zijn persoonlijk leven was hij geheelonthouder en pacifist. Van 1946 tot 1968 was hij voorzitter van onze afdeling 't Gooi, en tevens gemeenteraadslid van de PvdA in Hilversum.

‘Doen wat je moet doen’

humanitas

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 31 mei 1945, richtten een aantal bezorgde

sociaal democraten de 'Stichting voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag' op. De Stichting, 'Humanitas' genoemd, werd opgericht vanuit de behoefte aan maatschappelijk werk voor mensen die niet behoorden tot een van de kerkelijke gemeenschappen en daarom niet in aanmerking kwamen voor kerkelijke liefdadigheid. De gezinsverzorging groeide

uit tot één van de belangrijkste activiteiten. Andere werkterreinen waren hulp aan 'a-sociale gezinnen', remigranten, ouderenzorg, gezinsvoogdij en reclasering. In 1948 werd Humanitas betrokken bij de opvang van buitenlandse kinderen. Voor al deze doelgroepen streefde Humanitas toen, en nu nog steeds, naar integratie van mensen in de samenleving.

De geschiedenis van de vereniging Humanitas is kernachtig en beknopt te omschrijven als de geschiedenis van een beweging van praktisch ingestelde mensen. Mensen die van mening zijn dat het belijden van een humanistische levensovertuiging niet beter kan worden ingevuld dan door er naar te handelen. Door via concrete activiteiten zichtbaar te maken dat je als mens je niet alleen verantwoordelijk voelt, maar dat je ook aantoonbaar medeverantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen in de samenleving waarin je leeft.

Humanisme en Humanitas

Het feit dat Humanitas en het Humanistisch Verbond in hetzelfde jaar zijn ontstaan is niet verwonderlijk. Het trauma van de oorlogsjaren, en met name de grote maatschappelijke en ethische ontredde die er uit voortvloeide, deed de meeste bewust levende mensen zoeken naar nieuwe wegen om de samenleving hernieuwd op te bouwen. Beter en anders dan de samenleving die er in de vooroorlogse jaren geweest was en die te zwak was om de oorlogsdreiging te voorkomen.

Mensen buiten de kerkelijke gemeenschappen konden ook behoefte hebben aan geestelijke en/of materiële ondersteuning en bijstand. Sociale zorg voor buitenkerkelijken en randkerkelijken moest kunnen. Maar op welke grondslag dan? Want denken buiten een levensbeschouwelijke grondslag werd in die tijd zeker als bijna onmogelijk beschouwd.

Een groot deel van de leden van Humanitas 't Gooi is al een levenlang lid; dat geldt ook voor de leden van het Humanistisch verbond, waarvan er 13 zelfs meer dan 50 jaar lid zijn. Inmiddels verbinden steeds meer jongere mensen zich aan het lidmaatschap of worden actief bij Humanitas. Onderstaande levensverhalen geven ontroerend weer hoe mensen keuzes maakten in hun leven.

De voorzitters namens de besturen,
Ties Grijpstra en Cor van der Voet

Humaan gedrag

Geboren als RK-gedoopt kind en godsdienstig doorgeleefd tot na kerkelijk huwelijk en ook gedoopte kinderen. Na leven, ook als tijdelijk expat en terugkomst in NL, het katholieke geloof prijs gegeven rond 40 jaar oud met daaropvolgend toch idee dat er als 'denkend mens' een 'geestelijk leven' dient te bestaan. Daartoe na een reeks van jaren (niet actief) lid geworden van het Humanistisch Verbond. Op leeftijd van 86 jaar geen ambitie en zin om georganiseerd door te leven, maar wel achter de ideeën van het Humanisme te staan en te trachten als 'goed mens' te blijven leven. Iedereen weet wat dat inhoudt.

We hebben als denkende mensheid behoefte aan vrede, samenhang, 'goed gedrag' en met het bestaan van het Humanistisch Verbond is een mogelijkheid gecreëerd dat te verwezenlijken. Het woord 'Humaan' draagt de betekenis van het gedrag voldoende uit.

(anoniem)

Leven en laten leven

Humanisme? Thuis nooit van gehoord, maar mijn ouders hebben mij dat wel voorgeleefd!
Er kwamen bij ons thuis allerlei soorten mensen over de vloer: protestanten van alle soorten, katholieken en mensen die niet naar een kerk gingen, waaronder vrijmetselaars. Veel familieleden waren kerks. Bij ons was iedereen welkom onder het motto: 'Laat iedereen in zijn waarde! En ga op zondag niet buiten zitten breien als het kerkvolk langskomt.' En bijvoorbeeld altijd stilte vragen voor en na het eten als er gasten waren. Gewoon rekening houden met elkaar, zo simpel. Dat een bekende mij niet groette na zijn kerkgang, vond ik vreemd. Maar alla! Later merkte ik, dat humanisten zo nuttig waren om tegengas te leveren als 'de kerk' zich zó gedroeg, dat de eigen mensen bevoordeeld werden. Dat sprak mij aan. En dat ze onze grondrechten serieus namen; dat ieder mens zijn waarde heeft en de vrijheid om te leven en te denken zoals hij dat wil mits hij anderen niet benadeelt. Koot en Bie zongen het: 'Til het op, draai het om en zet het neer. Dan kijk je er weer anders tegenaan.' Een manier om tot begrip, medeleven en eventuele verandering te komen. Leven en laten leven!

Jo Aapkes

Geloof was geen thema, waar ik me druk om maakte

In 1960 moest ik in militaire dienst. De verdeling was heel eenvoudig. De katholieken gingen naar de aalmoezenier en de overige naar de veldprediker. Er werd niets georganiseerd voor buitenkerkelijken. Wel nieuwsgierig kocht ik voor fl. 2,50 een bijbeltje maar vond het wel veel leeswerk, waar ik toch niet wijzer van werd. Vooral het vele geweld stond me tegen.

Voor buitenkerkelijken was er in het leger niets. Mijn vader was gewoon ongelovig. Hij ging op in zijn werk en dat moest ook wel. In de crisis werden 100 van de 130 mensen op de buitenlandse expeditie van Philips in Eindhoven ontslagen. Humanistische organisaties waren er nog niet.

Als onderwijzer wilde ik uitsluitend in het openbaar of algemeen bijzonder (niet elitair) onderwijs werken en werd lid van de Vereniging Voor Openbaar Onderwijs.

Ongeveer 25 jaar geleden reageerden Jo en ik op een advertentie van Edith Bosch-Kelder, waarin bestuursleden voor Humanitas Hilversum gezocht werden. Later op een activiteiten markt op de Groest stonden we met ons kraampje samen met Edith Egter van Wissekerke naast de kraam van het HV. Ik weet niet meer met wie, maar we hebben toen elkaar over en weer lid gemaakt.

Henk Aapkes

De waarden van het Humanisme

Rond mijn 35ste ben ik lid van het HV geworden. Dat bracht mij prachtige waarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, vrijheid, zelfbeschikking, solidariteit, verdraagzaamheid en respect. Naar die waarden heb ik trachten te leven. Ze bepaalden mijn koers in het leven, ze inspireerden mij.

Na mijn pensionering heb ik me ingezet voor zelfbeschikking aan het einde van het leven. Bij het zelfgekozen levenseinde zijn nog werelden te winnen. In het bijzonder wanneer iemand zijn leven voltooid acht en zelf zijn waardige dood wil bewerkstelligen. Het HV zet zich daarvoor sterk in. Het is goed dat het HV het humanistische geluid laat horen.

Wouter Beekman

Waarom werd ik 40 jaar geleden lid van het Humanistisch Verbond?

1981: Ik was net gescheiden, was een alleenstaande moeder met een 9 jarige dochter, werkend als schoolpsychologe. Er stond in de Nivormatie (van het Nivon) een aankondiging voor een weekend voor leidinggevendenden te houden in een jeugdherberg. Daar ontmoette ik mensen, die een vooraanstaande positie hadden in het H.V. Er was daar o.a. een gezagvoerder van de KLM, die incognito was. Hij was voorzitter geweest in gemeenschap Amstelveen. Tijdens de retraite was een voorwaarde, opgelegd door de leidster: geen contact met de eigen achterban. Daardoor raakte ik in een soort 'losgeslagen toestand'. Met deze vriend heb ik met stokken zwaaiend door het bos gelopen-om mijn woede te koelen op alles, wat daar in het weekend naar boven kwam. Van huis uit was ik braaf katholiek. Deze vriend stelde me voor allerlei dilemma's. Voor hem bestond er geen God. Die hersenspoeling kon ik moeilijk aan. Ik nam hem mee naar de kerk, toen mijn dochter haar 1e Communie deed. Hij had overal commentaar op, op wat er gebeurde. Verderop in de kerk zat mijn ex-schoonfamilie. Het werd geen leuk feestje, zoals bij andere kinderen, die grote cadeaus kregen. Ik leerde wel om zelf na te denken en een eigen standpunt in te nemen. Ik ben ook een poos secretaris van het bestuur geweest. De bijeenkomsten waren op zondagochtend. Sommige aanwezigen ergerden zich aan de kerkklokken, die aan de overkant opriepen om ter kerke te komen (in Hilversum). Het communicatieblad werd nog door een vrijwilliger per fiets rond gebracht, zelfs naar Abcoude (waar ik woon)! Er was een leeskring, waar we 'de zwembadmentaliteit' lazen van Andreas Burnier. Die werd speciaal georganiseerd rondom de 'dolende piloot', die nooit op vaste tijden aan de grond was.

Ja, het leven heeft voor mij een heel andere wending genomen, sinds ik lid ben van het Humanistisch Verbond. Het is een stap geweest om me verder te ontwikkelen in een eigen richting. Ik vind het belangrijk voor mensen om lid te worden:

Om ergens bij te horen, maar toch jezelf te kunnen zijn, ervaren, dat er geen dogma's geaccepteerd hoeven te worden, interesse te krijgen voor andere culturen, vrouwenemancipatie, acceptatie van homoseksualiteit, anders leren denken, dan in vaste patronen, tolerantie van andersdenkenden.

Nellie Govers

School. Studie. Werk. Mantelzorg.

En dan houdt het plots allemaal op en kwamen bij mij de vragen.

Waarom, voor wie, hoezo, wat nu, met wie. Ik wist het niet meer zo goed. Het was stil en leeg om mij heen.

In ieder geval wilde ik graag mensen ontmoeten die zich vanuit niet religieuze vragen bezig hielden.

Ook de grote kloven in de wereld tussen ons, het rijke westen, en al die andere mensen die er zijn, was iets wat me altijd al erg bezig heeft gehouden. Dat was immers ook de reden dat ik altijd in de uitvoering van het maatschappelijk werk ben gebleven.

En vanuit deze positie is het in Nederland niet zo moeilijk om een organisatie te vinden die zich hiermee bezighoudt. Maar toch bleef de aarzeling nog even.

Vanuit mijn deelname in het dagelijks bestuur van de Seniorenraad Gooise Meren en de organisatie van de Seniorenmarkt in deze kernen kwam ik eveneens in aanraking met het Humanistisch Verbond. Een dubbele aanwijzing misschien dat ik het daar maar eens moest gaan proberen. En dat heb ik dat ook gedaan.

Omdat het mij ook vooral gaat om het samen denken, ervaringen delen, luisteren naar anderen en daardoor zelf op ideeën komen, heb ik met name dat deel tijdens corona heel erg gemist. De inspiratie die je opdoet samen met anderen.

Ik kan dan ook niet wachten om mij aan te melden voor inspirerende lezingen, intensieve cursussen en ook het gezellig samen eten zo af en toe.

Om kort te zijn, ik mis jullie.

Nanny Breugelmans

75 jaar Humanistisch Verbond, waar kijken we op terug?

Ons geestelijk welzijn moest na de oorlog gevoed en gevormd worden als tegenhanger van de Christelijke zuilenmaatschappij. Denken in vrijheid zonder zuilen of dogma's. Ook de Nederlanders wilden zich daarvoor inzetten. Zo kwam het Humanistisch Verbond als geestelijke stroming tot stand onder bezielend voorzitterschap van de heer J van Praagh.

Snel na de oprichting van het HV werd mijn moeder lid. Het tijdschrift 'Mens en Wereld' werd opgericht en aan alle leden toegestuurd. Hier ging een zeer educatieve werking van uit met als doel de mensen bewust te maken van de tijd en de situatie waarin we leefden.

Ook in radiotoespraken werden deze onderwerpen behandeld.

Op mijn 19^e sloot ik me aan bij de Humanistische Jongeren Gemeenschap. Vooral de vrijheid van denken in een gelijkgestemde groep met idealen sprak me aan. Ik heb geprobeerd me veel van deze zaken eigen te maken.

De HJG organiseerde bijeenkomsten, avonden, weekenden en kampen waarin we spraken over onze eigen ontwikkeling en over onze kijk op de wereldproblemen.

Een super 'leertijd'. Het HV heeft vele activiteiten, studies en opleidingen ontwikkeld. Elke eerste zondag van de maand kwam de afdeling Bussum van het HV bijeen voor een lezing met daarna gelegenheid voor gesprek onder voorzitterschap van de heer Zaalborn.

Ruim 65 jaar heb ik actief en passief aan HV meegedaan. Ik heb bij het HV een opleiding gevolgd tot docent Humanistisch Vormingsonderwijs waarmee ik ruim 25 jaar les heb gegeven aan basis en beroepsonderwijs.

Het HV heeft me gestimuleerd om de waarden en normen van het leven vaak te overdenken en deze proberen uit te dragen.

Annegien Tromp Kok

Humanisme en vorming

Mijn lidmaatschap van het HV dateert van begin jaren '70, toen onze kinderen naar een openbare lagere school gingen. Daar konden ze meedoen in een groepje 'humanistisch vormingsonderwijs', passend bij ons idee dat het belangrijk was dat ze zich bewust zouden worden van pluriformiteit, diversiteit en sociale betrokkenheid. In die jaren deed ik zelf niet actief mee met cursussen e.d., maar ik voelde me thuis bij mensen die dat wel deden en daaruit ontstonden waardevolle vriendschappen.

In een heel andere levensfase, na 1980 samen met mijn nieuwe partner, ben ik meer persoonlijk gebruik gaan maken van wat het HV bood: cursussen, lezingen, gespreksgroepen. Ik ben blij met wat de kennismaking met oude filosofen me gebracht heeft, bijvoorbeeld Aristoteles' deugdethiek en het Socratische gesprek, evenzeer als moderne zoals onder andere Arendt, Russel, Nussbaum. Het geeft me het gevoel wat relativerender naar de tegenwoordige ietwat onrustige tijd te kunnen kijken.

En uit heel wat incidentele waardevolle HV-activiteiten kies ik er één die ook nu nog na-echoot: wat was het goed om, in december 2014, in Den Haag de aanbieding aan de Tweede Kamer mee te maken van het IHEU/HV-rapport Freedom of Thought.

Anneke Hadders

De weg naar het Humanisme

Even voorstellen: wij zijn Dymph en Wim Kuiper, wij wonen sinds december 2000 met veel plezier in Almere Haven en zijn nu ca. 10 jaar lid van het Humanistisch Verbond.

Dymph is afgestudeerd als pedagoge aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voor haar studie aan de UvA, heeft zij de hoofdkte behaald aan de Pedagogische Bouwman Academie. Tijdens die periode is haar belangstelling voor het humanisme gewekt, onder meer door een boeiende lezing door een lid van het Humanistisch Verbond die zij daar bijwoonde. Dymph komt uit een Rooms-Katholieke familie en heeft gedurende haar gehele jeugd in Alkmaar gewoond. In die tijd heeft zij soms ervaren dat Rooms-Katholieke bestuurders niet altijd eerlijk waren, bijv. naar hun personeel, iets dat haar zeer tegen de borst stuitte. Na haar middelbare schooltijd heeft zij 9 maanden gewerkt in een kibboets in Israel. In die periode heeft zij ook een aantal uit de Bijbel bekende plaatsen in Israel bezocht. Wat haar daar in Jeruzalem opviel, was dat van een aantal plekken er soms 2 maal (of meer) 'the original place' bestond. Zo bevinden zich in Jeruzalem 2 of 3 plekken die allemaal beweren dat die plek de enige echte plek is waar Jezus of Maria in het graf heeft gelegen. Tijdens deze periode leerde zij ook het belang van de Dode Zee-rollen kennen en van het feit dat Jezus en zijn discipelen niet de enige rondtrekkende groep waren. Er waren meerdere vergelijkbare groepen die bijv. ook genezingen verrichtten, bijv. de Essenen. Hierdoor en door andere soortgelijke ervaringen heeft Dymph langzamerhand haar van huis uit meegegeven geloof verloren.

De overstap naar het humanisme kwam pas veel later, mede door de bovengenoemde lezing op de Bouwman Academie en door gesprekken met vrienden van ons die lid waren van het Humanistisch Verbond en daar ook actief in waren.

Wim is afgestudeerd als fiscaal jurist aan de Rijksuniversiteit Leiden en daarna ook aan dezelfde universiteit gepromoveerd. Tijdens zijn studie is de kiem gelegd voor zijn belangstelling voor het humanisme, onder meer door gesprekken met een pastor van de studentenecclesia.

Wim komt uit een orthodox protestante familie (voor de kenners: Art 31), grotendeels afkomstig uit een traditionele vissersgemeenschap in Scheveningen. Aanvankelijk deed hij gewoon hieraan mee, 'omdat iedereen in de familie het zo deed'. Tijdens de laatste

jaren op de middelbare school begon hij langzamerhand steeds meer te twijfelen aan wat er zoal werd verkondigd hoe men daar soms mee omging in de praktijk, vooral het gebrek aan tolerantie voor andersdenkenden. Eén ervaring die misschien wel bepalend is geweest voor zijn latere denken en opvattingen is het feit dat hij op een gegeven moment hoorde dat zijn grootmoeder (die in 1930 op 40-jarige leeftijd weduwe werd) niet bij de uitvaart van haar echtgenoot mocht zijn, omdat 'dat een mannenaangelegenheid was'. Heel erg vergelijkbaar met de beklemmende passage daarover in Jan Siebelink's boek 'Knielen op een bed violen'. Op het voortdurende zich afzetten tegen het Rooms-Katholicisme en het feit dat hem te kennen werd gegeven toch maar vooral niet met een vrouw van Katholieke huize thuis te komen, want 'twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen' stuitte hem steeds meer tegen de borst. Mede door gesprekken met een goede vriend van – oorspronkelijk – Katholieke huize groeide langzamerhand steeds meer het besef dat hij in zijn familie steeds meer een gevoel voor tolerantie miste.

Dit alles maakt wel duidelijk dat Wim zich langzamerhand steeds minder op zijn gemak begon te voelen in de kerkelijke gemeenschap van zijn jeugd. Tijdens zijn studie in Leiden werden zijn ogen pas echt geopend, onder meer door de pastor uit studentenecclesia (hoewel het niet zijn bedoeling was dat Wim zich van de kerk zou afkeren).

Na ons huwelijk zijn er nog een paar dingen gebeurd die stapje-voor-stapje er toe hebben bijgedragen om uiteindelijk zo'n 10 jaar geleden lid te worden van het Humanistisch Verbond. Maar eigenlijk voelden we ons al ruim voor die tijd humanist. Zo hebben we onze dochter bewust geen Christelijke opvoeding gegeven, maar haar vrij gelaten te kiezen voor wat zij zelf echt wilde. Uiteindelijk heeft zij zich in 2006 – in aanwezigheid van Wim's toen 86-jarige vader – laten dopen door een pastor van de Oud-Katholieke kerk. En haar opa was diep geroerd.

We bezoeken ook regelmatig bijeenkomsten die door het Humanistisch Verbond worden georganiseerd, waarbij voor ons met name van belang is of, en zo ja hoe, het behandelde of besprokene bijdraagt tot een meer gebalanceerd standpunt over de vragen van het leven. Wij hebben onder meer met heel veel genoegen deelgenomen aan de cursus over het Taöisme en aan diverse bijeenkomsten van het filosofisch café. En we hopen hier nog lange tijd mee door te kunnen gaan.

Wim en Dymph Kuiper

Belijdend humanist!

'Bent u ook belijdend humanist?' werd mij eens gevraagd tijdens een HV-ledenbijeenkomst. Alsof het om een nieuw niet-godsdienstig kerkgenootschap ging. Nee, om die reden was ik - van huis uit katholiek - geen lid van het HV geworden. Wel omdat ik het humanisme zie als een bij uitstek niet-dogmatische levenshouding. Waarbij je anderen met een onbevangen belangstelling tegemoet treedt, zelf de touwtjes in handen neemt om je bestaan zin te geven, maar stelling neemt zodra essentiële vrijheden beknot dreigen te worden. Dat stelling nemen doet het HV trouwens op een voortvarende manier. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Zelf maakte ik ruim 40 jaar terug kennis met het HV tijdens mijn militaire dienst, waar ik in een complexe dienstweigerprocedure belandde. Voortreffelijke en betrokken hulp kreeg ik toen van de humanistisch geestelijk verzorger. Dat was voor mij de reden om lid te worden. Dat ben ik nu al meer dan 35 jaar. En ik ben van plan het te blijven. Uit erkentelijkheid voor de hulp die ik destijds kreeg, maar ook omdat het nog steeds belangrijk is dat het HV zijn vrijheidslievend geluid laat horen.

Jan Harmen Baljet



Humanistisch Verbond 't Gooi, Vecht, Almere op Facebook

Ook onze afdeling gaat op Facebook. Zo kunnen wij jullie naast de Humanscoop en mail nog beter bereiken.

<https://www.facebook.com/Humanistisch-Verbond-t-Gooi-Vecht-Almere-1929953003923267/>



Heeft u al Facebook of zou Facebook willen installeren maar u weet niet hoe?

Mail uw vragen over Facebook ook naar:
hv.gooialmere@upcmail.nl

Misschien zoeken we u?

Bent u zeer bekend met Facebook en kunt u daarbij het bestuur helpen, meld u dan even bij Arjen Schouten, tel. 06-51647456

Oproep voor kleding

Als humanistisch geestelijk verzorger van de Penitentiare Inrichting Lelystad voer ik gesprekken met gedetineerden en bied ik ondersteuning aan hun tijdens de detentie.

Een praktische vraag die zich ieder jaar voordoet, is de vraag naar mannenkleding. Het gaat hierbij om jassen, truien, shirts en vooral lange broeken, maar ook schoenen vanaf maat 42 voor mannen.

Bel mij (telefoon 06 - 29 35 14 44) voor het afgeven van kleding. Mailen kan ook:
does__bootsma@versatel.nl of
hv.gooialmere@upcmail.nl

Jan van der Does, HGV-er in Lelystad.

Hans Afman is ruim 28 jaar bestuurslid van onze afdeling geweest, aanvankelijk van de afdeling Bussum-Naarden, en nu van de afdeling 't Gooi-Vecht-Almere. In deze periode was hij ook de penningmeester. Nu hij zijn 80^e leeftijd heeft bereikt heeft hij besloten om afscheid te nemen van het bestuur. Hij heeft een grote inbreng gehad, was altijd actief aanwezig bij lezingen en activiteiten, en tevens heeft hij goed op de penningen gepast.

Dank daarvoor!

Emmalien Springer gaat intussen ons bestuur versterken, dat is verheugend.

Maar we hebben nog wel een vacature en onze actieve afdeling wil dus graag een enthousiaste bestuurder benoemen. Wie zin heeft om mee te denken over ons programma, zeswekelijks een afdelingsvergadering kan bijwonen, en in overleg bij activiteiten aanwezig wil zijn, nodigen we graag uit om te melden:

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

De geplande cursussen 'Socratisch gesprek' en 'Verdiepingscursus Socratisch gesprek' van Frances Admiraal worden met de reeds aangemelde deelnemers van 2020 in september weer aangeboden in de Kapel in Hilversum.

We willen graag weer rondleidingen aanbieden in Singer, maar op dit moment is dit nog niet mogelijk i.v.m. de afstandsregels. Er komen in het najaar mooie tentoonstellingen, zoals 'de Ploeg', dus we houden u via de mailnieuwsbrief op de hoogte van mogelijke afspraken. Als u geen mailbrieven van ons ontvangt hebben wij uw mailadres niet. Geef dat even door aan hv.gooialmere@upcmail.nl

Ties Grijpstra,

Voorzitter Humanistisch Verbond

Onze bureaucoördinator Hein Roters heeft na vijf jaar afscheid genomen vanuit die functie en ook als bestuurslid. We zijn hem veel dank verschuldigd als spin in het web van onze organisatie, hij heeft de administratie beter opgezet en gecoördineerd. Bovendien heeft hij als bestuurder veel inbreng gehad in onze groeiende afdeling. Inmiddels hebben we Carola van Henten als nieuwe bureaucoördinator kunnen benoemen, we wensen haar veel werkplezier. In deze Humaniscoop stelt zij zich aan u voor.

Voor de Thuisadministratie hebben we een vierde coördinator benoemd, met name voor het toegenomen aantal vrijwilligers en deelnemers in Huizen en de BEL-gemeentes. Theo Albers, de nieuwe coördinator, stelt zich ook in deze Humaniscoop aan u voor. We wensen hem veel succes in deze functie.

Helaas is het project 'Kindervakantieweken landelijk en dus ook in onze afdeling beëindigd. Het werd steeds moeilijker om geschikte begeleiders te vinden, en de eisen daaraan werden steeds zwaarder. Dit betekende dat het niet meer verantwoord was om dit zo kindvriendelijke project voort te zetten. Met de enthousiaste coördinator Annelies van Amerongen zal worden besproken hoe ze voor een ander project kan worden ingezet.

Cor van der Voet,
Voorzitter Humanitas 't Gooi.

Carola van Henten
bureaucoördinator

Door een oud-collega ben ik attent gemaakt op de vacature bureaucoördinator. Hierop heb ik gereageerd en vervul nu deze functie sinds half mei 2021.

Ik ben 68 jaar, getrouwd met Aart en heb 2 zonen waarvan een zoon in Hilversum woont en de andere zoon in

Frankfurt am Main. We gaan dus graag en regelmatig naar Duitsland.

Ik heb mijn hele werkzame leven in de zorg gewerkt en dan met een uitzondering van een jaar in een verpleeghuis altijd in een ziekenhuis in Hilversum. Ik ben begonnen als klinisch chemisch analist wat ik een flink aantal jaren heb gedaan. Om meer uitdaging te vinden ben ik een uitwisseling van een jaar aangegaan met een analist uit Sydney. Dat was een leuke ervaring vooral omdat ik daar veel gereisd heb. Weer terug in Hilversum begon het werk toch weer snel te eentonig te worden en kon ik er geen uitdaging meer in vinden. Ik heb ontslag genomen en ben een aantal maanden later als afdelingssecrетаresse begonnen aan een administratieve loopbaan in het ziekenhuis. 's Avonds ben ik een MEAO gaan volgen. Ik heb gewerkt als secrетаresse Poliklinische Zorg, Klinische Zorg, Crediteuren, assistent-manager Neurologie/Geriatrie, assistent manager in een verpleeghuis, projectondersteuner Facilitair Bedrijf en als laatste projectondersteuner/secrетаresse Huisvesting en Vastgoed waarbij de Nieuwbouw mijn speerpunt was.

Ik ben sinds 2 jaar met pensioen en heb ik eerst rustig nagedacht wat ik wilde gaan doen. Dat was vooral veel lezen omdat dat wel enkele jaren tussen wal en schip was gevallen. Verder probeer ik 3x per week te sporten en houden mijn man en ik van fietsen. Bij mooi weer gaan de fietsen op de auto en gaan we ergens fietsen. Ik was op zoek naar flexibel vrijwilligerswerk en denk dat wel gevonden te hebben in deze functie bij Humanitas. Ik kan ook makkelijk vanuit huis werken en dus ook vaak zelfs tussendoor zaken als telefoon en mail afhandelen.

Theo Albers vrijwillige coördinator Thuisadministratie

Een ruim jaar geleden beëindigde ik mijn werk bij de Regionale sociale Dienst Kromme Rijn en Heuvelrug in Zeist.

Uitzwaaien eind maart 2020 deden we als collega's van een afstandje en de afscheidstoespraak van de directeur vond ook op gepaste afstand plaats.

Een apart einde aan een intensieve werkperiode, zeker de laatste 2,5 jaar bij deze sociale dienst die in het teken stond van reorganisatie en verandering.

En gelijk een start van een pensioenperiode in een tijd waarin veel niet kon zoals reizen, op bezoek aan dochters en kleinkinderen in België en Verenigd Koninkrijk, autotrip door VK en Ierland: beslist anders dan wij ons hadden voorgesteld en hadden gepland.

Wij, dat zijn mijn partner Agaath en onze drie dochters, waarvan er dus 2 “over de grens” wonen.

Dat eerste jaar hebben we veel zaken in en om ons huis in Huizen opgepakt en werkten mijn partner en ik hard samen.

Aan tuinklussen, straatwerk, schilderen, lekke dakgoten en noem maar op aan zaken die de afgelopen



jaren minder, te weinig tijd en aandacht kregen.

We zijn trots op de resultaten!

En gelukkig is en wordt het bezoek aan kinderen en kleinkinderen weer makkelijk en gaan we daar zeker tijd in steken.

Bij de start van de coronaperiode kocht ik een elektrische fiets waarmee ik/wij veel van de Gooi en Vechtstreek hebben gezien wat we eerder gemist hebben. En hebben wij fietstochten gemaakt elders in Nederland en Duitsland: prachtig en veelbelovend om dergelijke tochten te blijven doen!.

Al voor dat ik stopte met werken dacht ik na over vrijwilligerswerk: wat wil ik doen, wat past bij mij, hoeveel tijd wil ik er in steken etc.?

Toen eind maart de vacature vrijwillig coördinator Thuis administratie voorbij kwam, heb ik gereageerd.

De waarden van Humanitas spreken mij aan, de rol van zelf weer praktisch aan het werk én stukje coördinatie, meekijken bij ontwikkelingen (o.a. formulierensprekuren in diverse Gooise gemeenten) die nu spelen past mij zeker.

Ook ervaar ik goede samenwerking van de andere drie coördinatoren: we doen het echt samen en ik krijg de ruimte inbreng te hebben , maar ook tijd om mijn draai te vinden in praktische acties die ik niet meer gewend was in mijn werk.

En de elektrische fiets komt zeker iedere maandagochtend uit de schuur voor de reis naar het werkoverleg met de coördinatoren aan de Willem Barentzweg in Hilversum!



Mariëlle Timmer

Mijn naam is Mariëlle Timmer en sinds 2 jaar onderdeel van Humanitas 't Gooi, Steun bij Rouw. Naast het begeleiden van deelnemers, ben ik vorig jaar vol van enthousiasme in het coördinatorschap gestapt. We hebben een mooi en gemotiveerd team, die er staat voor onze deelnemers. En zo zie ik het coördinatorschap naar de vrijwilligers toe ook.

Ik ben geboren en getogen in Ouderkerk aan de Amstel en samen met mijn man sinds 8 jaar geworteld in Kortenhoef. Naast mijn dochter, mochten we daar nog een zoon en nog een dochter verwelkomen. Nu zij wat groter zijn, is er voor mij de ruimte om mijn vleugels wat verder uit te slaan en ben ik begonnen aan een studie Verlies en Rouw en heb ik mij in 2019 aangemeld bij Humanitas.

Door te zijn opgegroeid op een boerderij behoorde de dood en het bijbehorende verlies en verdriet als een vanzelfsprekendheid in mijn leven. Naarmate ik jongvolwassen werd, verwonderde ik mij hoe wij als mensen verschillend kunnen omgaan met verlies. Ik werd er nieuwsgierig naar.



Met name naar de situaties die niet gerelateerd zijn aan een overlijden maar die wel de toekomstbeelden en dromen ongewenst veranderen. Want dat zijn ook verliezen. Deze gedachte vond ik ook bij mijn collega Mirjam van Kreel. Samen met haar en het team zet ik het verlies in bredere zin op de kaart in 't Gooi. Naast het verlies van een dierbare, richten we ons nu ook op het verlies van gezondheid, zekerheid en relatie.

Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere

Bestuur

Ties Grijpstra, voorzitter

Eerste Nieuwstraat 55, 1211 JP Hilversum

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Betsy Ooms, secretaris

Telefoon: (036) 523 05 22

E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl

Arjen Schouten, penningmeester

Telefoon: 06 - 51 64 74 56

E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl

Emmalien Springer

Telefoon: 06 - 50 56 20 91

E-mail: emmalien.springer@gmail.com

Leonore Meijboom

Telefoon: (0294) 26 19 24

E-mail: lameijboom@gmail.com

Raymond Middelveld

Telefoon (035) 694 98 48

E-mail: middelveld@hetnet.nl

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

IBAN: NL 31 TRIO 0198 3781 57

t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. 't Gooi, Vecht, Almere

Landelijk Bureau

www.humanistischverbond.nl

Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam

Kantoor: Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam

E-mail: info@humanistischverbond.nl

Telefoon: (020) 521 90 00

Humanistische uitvaartbegeleiding

Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (€ 0,15 p/m) of

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding,

Ambonplein 73, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.

Telefoon: (020) 521 90 11

E-mail: contact@humanistischeuitvaart.nl.

Website: www.humanistischeuitvaart.nl

Humaniscoop – redactieadres

Jannie de Groot | Grafische vormgeving

Ruitersweg 101, 1211 KV Hilversum

E-mail: info@janniedegroot.nl

Meer informatie

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Afdeling 't Gooi**Bestuur**

Cor van der Voet, voorzitter

E-mail: v.d.voet@hotmail.com

Ties Grijpstra, secretaris

E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl

Alex Maas, penningmeester

E-mail: amaas001@gmail.com

Nel Barendsen, lid

Sebastiaan Cobelens, lid

Hans Beekman, lid

Nathalie Niestadt, lid

Websitemaster

Ellen Roling, kopij via tegrijpstra@upcmail.nl

Projectcoördinatoren

Steun bij rouw: Mirjam van Kreel (coördinator), 06 – 35 11 81 84

en Mariëlle Timmer, 06 – 51 13 75 55

Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97

Vriendschappelijk huisbezoek:

Richard Vervoort (coördinator), 06 – 51 48 92 27

Frances Admiraal (coördinator), 06 – 57 34 59 17

Thuisadministratie:

Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90

Anja Simons (coördinator), 06 – 13 76 35 97

Peter Scholze (coördinator), 06 – 35 11 79 90

Theo Albers (coördinator), 06 – 83 81 10 24

Kindervakanties: Annelies van Amerongen (coördinator), 06 – 35 11 93 62

Bureaucoördinator

Carola van Henten

Kantoor: Willem Barentszweg 17^A

1212 BK Hilversum

Telefoon: (035) 628 60 93

E-mail: tgooi@humanitas.nl

IBAN: NL87 RABO 0393803066

t.n.v. Humanitas 't Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten van Humanitas kunnen contact op nemen via:

Humanitas, afd. Almere/Zeevolde

Busplein 26, 1315 KV Almere

Telefoon: (036) 539 70 40

E-mail: almere@humanitas.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via:

Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Marshalllaan 289, 3527 TH Utrecht

Telefoon: (030) 252 40 30

E-mail: utrecht@humanitas.nl

Landelijk Bureau Humanitas

www.humanitas.nl

Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam

Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam

Telefoon: (020) 523 11 00

E-mail: info@humanitas.nl



Port Betaald

Humanistisch Verbond afdeling 't Gooi, Vecht, Almere | **Humanitas** afdeling 't Gooi

Gezamenlijk Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond en Humanitas

Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum