

Cursus

Kennismaken met Socratisch gesprek

Najaar 2020-voorjaar 2021
De Kapel, Hilversum



Lezing

Marc Chagall

Donderdag 15 oktober
Van Houtenkerk, Weesp



September 2020

't Gooi, Vecht, Almere
HUMANISTISCH
VERBOND

humanitas



Cursusavond

Kennismaken met humanisme

Dinsdag 10 november
Majellakapel, Bussum



Lezing

Ivar Schute archeologisch onderzoek naar Nazikampen

Woensdag 18 november
Majellakapel, Bussum



In dit nummer

Programma najaar 2020

Vrijdag 18 september

20^e-dag-tafel Borobudur, Bussum 4

Maandag 21 september

Cursus 'Socratisch gesprek', De Kapel, Hilversum 8

Donderdag 15 oktober

Lezing Marc Chagall, Van Houtenkerk, Weesp 11

Woensdag 21 oktober

Lezing 'Luisteren', Apostolisch Genootschap Hilversum 14

Dinsdag 10 november

Cursusavond 'Kennismaken met humanisme' 9

Woensdag 18 november

Lezing Ivar Schute: 'Beladen erfgoed, beladen onderzoek, archeologisch onderzoek naar Nazikampen', Majellakapel, Bussum 12

Vrijdag 20 november

20^e-dag-tafel 4

Zaterdag 21 november

ALV landelijk Utrecht 3

Maandag 30 november

Filosofisch café, De Kapel, Hilversum

Verder in dit nummer

Namen, adressen en telefoonnummers 18-19

In verband met de organisatie (zaal, catering) helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor de activiteiten via:

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen nemen aan een activiteit? Neem contact op met een bestuurslid van het HV!

Bij de publicatie van de Humaniscoop in maart konden we niet vermoeden wat ons in de komende maanden te wachten stond. We hadden leuke activiteiten gepland en moesten alles annuleren.

Ook de bezoeken van vrijwilligers van Humanitas werden gestopt, bezoek juist aan de ouderen was niet mogelijk. Gelukkig hebben de meeste vrijwilligers wel telefonisch contact kunnen houden en soms werd zelfs een bloemetje of een pannetje soep voor de deur van een deelnemer gezet.

Inmiddels zijn de meeste bezoeken weer hervat, mits met instemming van vrijwilliger en deelnemer, en mits er niet aan de gezondheid wordt getwijfeld. Het Humanistisch verbond heeft ook weer een aantal activiteiten gepland, met inachtneming van de RIVM-regels: handen wassen, 1,5 meter afstand, en gezond.

Ties Grijpstra

Algemene ledendag

Datum: zaterdag 21 november

Tijd: van 10.30 tot 16:00 uur

Locatie: Beatrixzaal van de Jaarbeurs, Utrecht

Op de algemene ledendag komen leden van het Humanistisch Verbond bij elkaar. Uit alle hoeken van het land. Op deze dag kijken we terug, blikken we vooruit en kunt u de koers mee bepalen. Zo interviewt Fokke Obbema op het podium twee leden in lijn met zijn Volkskrant-serie met als hoofdvraag: wat is voor u een zinvol leven?

En met Jodie Ras, die werkt als humanistisch geestelijk verzorger in een penitentiaire inrichting in Almelo. Tijdens de corona-lockdown zette zij verhalen van gedetineerden op papier.

Aanmelden (gratis)

<https://www.humanistischverbond.nl/ledendag/>

De 20^e-dag-tafel

Het Humanistisch Verbond en Humanitas organiseren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen we graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken. We doen dat als vast ritme rond de 20^e dag van de oneven maanden. Deelnemers melden zich steeds aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen, het gaat door bij minimaal zes personen. De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Vrijdag 18 september

Restaurant Borobudur
Stationsweg 36 1404 AP Bussum

Vrijdag 20 november

Restaurant wordt in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie:

hv.gooialmere@upcmail.nl of 06-10832198

Elkaar ontmoeten

Als vanouds is er namens het Humanistisch verbond en Humanitas een koffie-ochtend in de HEMA te Hilversum, op de eerste woensdag van de maand om elf uur.

In deze tijd van corona kunnen die koffie-ochtenden uiteraard niet plaats vinden.

Als de bijeenkomsten weer worden opgestart laten we dat weten.

De contactpersoon van deze koffie-ochtenden, Jo Aapkes heeft aangegeven dat ze gaat stoppen als contactpersoon, we zoeken dus iemand die dat overneemt om ermee door te kunnen gaan. En uiteraard bedanken we Jo voor haar jarenlange inzet, samen met haar man Henk.

Bestuur Humanistisch Verbond en corona

Het zalencentrum van de 'Witte kerk' in Naarden is gesloten. Naast Hilversum wilde het bestuur graag een plek in Bussum-Naarden hebben waar we activiteiten kunnen doen. We zijn daarin geslaagd met de vrijzinnige Majellakapel, met een ruime kerkzaal en een koffiekamer.

In De Kapel in Hilversum zullen we in deze coronatijd vooral gebruik maken van de kerkzaal daar.

Daarmee hebben we twee ruimtes waar we met een groep op 1,5 meter afstand bij elkaar kunnen komen.

Een aantal vaste activiteiten kunnen we nog niet opstarten:

- in Singer Laren worden er voorlopig geen rondleidingen gegeven. Vanaf 1 september is er de nieuwe tentoonstelling 'Schilders van licht' met Monet, Sluijters, Toorop en anderen waar we u graag attent op maken
- voor het filosofisch café is Doppio ongeschikt, we hopen in november te starten en dan in de kerkzaal van De Kapel.

Voor tussentijdse informatie maken we gebruik van de maandelijkse Nieuwsbrief; mocht uw mailadres bij ons niet bekend zijn dan nodigen we u uit dit bij ons te melden.

Activiteiten van HV 't Gooi-Vecht-Almere zijn toegankelijk voor iedereen; leden die vanwege een laag inkomen een bijeenkomst niet kunnen bijwonen kunnen een beroep doen om een tegemoetkoming bij het bestuur via hv.gooialmere@upcmail.nl

Vredeswandeling Gooisemerén

De jaarlijkse vredeswandeling van de verschillende levensbeschouwelijke groepen gaat i.v.m. corona niet door. Wel wordt de Vredespaal op 20 september uitgereikt in de tuin van de Koptische kerk aan de Ceintuurbaan 43. Nadere informatie daarover vindt u in de Nieuwsbrief.

75 jaar Humanitas en Humanistisch Verbond

Op 31 mei 2020 bestond Humanitas 75 jaar; helaas was het niet mogelijk om dat uitgebreid te vieren in coronatijd.

Op 17 februari 1946 is het Humanistisch Verbond opgericht door o.a. Jaap van Praag als reactie op het 'geestelijk nihilisme' na de oorlog. Het uitgangspunt van het Verbond is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen handelen maar daarnaast ook medeverantwoordelijkheid heeft voor de omgeving en voor anderen. Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Daarbij staat de keuzevrijheid van individuen en eigen verantwoordelijkheid centraal.



Uit de (Hilversumse) geschiedenis van Humanitas: Villa Heideheuvel.

Waar het einde van de oorlog voor de meeste Nederlanders bevrijding betekende, begon voor kinderen van NSB'ers de ellende pas. Via Humanitas kregen 350 van hen onderdak in de Hilversumse villa Heideheuvel, een voormalig herstellingsoord. Het was juli 1945.

Ze waren het kind van de rekening, zou je kunnen stellen. Hun omgeving had weinig met ze op en hun ouders zaten vaak vast. In Heideheuvel werden ze liefdevol opgevangen. Maar eerst kreeg de villa een flinke opknapbeurt en moest er huisraad en personeel komen. Een hele klus, zo vlak na de bevrijding.

Professor Henri van Praag zag toe op een cursus pedagogiek voor het personeel. Hij verwoordde het zo: 'Politieke heropvoeding is toch vóór alles het laten leven van de kinderen in een principieel democratische sfeer.'



Uit de geschiedenis van het Humanistisch Verbond: Jaap van Praag op een bijeenkomst van de Jongeren Vredes Actie in Friesland in de jaren dertig van de 20^e eeuw. (Foto: Tjidsger de Vries)

Als start van het 75 jarig jubileum wordt er een campagne 'Dat neigt naar humanisme' gehouden. De campagne is gericht op de persoonlijke inspirerende kant van het Humanistisch Verbond. Het gaat in deze campagne om de onderliggende waarden van het Humanistisch Verbond. Tegelijk met de start van de campagne wordt het allereerste representatieve onderzoek door het Humanistisch Verbond naar niet-gelovigen naar buiten gebracht.

We willen in de Humaniscope van januari 2021 aandacht besteden aan 75 jaar Humanistisch Verbond en 75 jaar Humanitas. Onder de 550 leden van het Humanistisch Verbond 't Gooi-Vecht-Almere en de 100 leden van Humanitas 't Gooi zijn mensen van alle leeftijden. Sommigen zijn net lid geworden, maar we hebben ook leden die meer dan 60 jaar lid zijn.

Het bestuur vraagt om uw medewerking

We zouden het leuk vinden om van jongere en oudere leden stukjes te ontvangen waarin ze schrijven

- wanneer ze lid zijn geworden, en waarom
- welke inspiratie halen ze uit het 'humanisme'
- misschien weten sommige leden nog anekdotes uit de eerdere tijd
- en wat u verder maar kwijt wilt in een stukje van maximaal 150 woorden

Uw stukje is zeer welkom op

hv.gooialmere@upcmail.nl

Cursus Kennismaken met Socratisch gesprek

Gespreksleider: Frances Admiraal
Maandag 21 september, 2 november, 14 december, 25 januari, 8 maart, 19 april, van 14.00-16.00 uur.
Plaats: De Kapel (voorlopig tijdens corona kerkzaal) 's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum
Prijs: € 42 (leden), € 54 (niet-leden)
zes bijeenkomsten

Een Socratisch gesprek is een filosofisch gesprek volgens de socratische methode, een dialoog op basis van samenwerking in de gespreksgroep.

Het is een gezamenlijk zelfonderzoek aan de hand van een uitgangsvraag die als een rode draad door het gesprek loopt en die we koppelen aan een eigen ervaring.



Vooroordelen zetten we opzij. Met een open mind gaan we het gesprek in. Socrates ging het om zelfkennis, inzicht krijgen in je eigen aard, in de doelen en drijfveren van je handelen. Daar zal het in deze gesprekken ook om gaan. Kritisch kijken naar jezelf, reflecteren en openstaan voor inzichten van de anderen bieden je een bredere en diepere kijk op levensvragen. Wie zin heeft in verdieping, daar de rust en tijd voor neemt, is van harte welkom.

Betaling

Bijdrage van € 42,-/54,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'socr.gesprek'.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

Cursusavond Kennismaken met humanisme

Cursusleider: Maudy van Klaveren
Dinsdag 10 november van 19.30-22.00 uur
Plaats: Majellakapel Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum
Prijs (inclusief koffie/thee): € 25 (leden), € 35 (niet-leden), € 15 (lid, minimum inkomen)

Wat geeft het leven zin, volgens humanisten? Hoe gaat het humanisme om met intolerantie? Hoe verhoudt het humanisme zich tot andere levensbeschouwingen? Wat is de visie van het humanisme op duurzaamheid en zorg voor de aarde? Ben je nieuwsgierig wat het humanisme voor jouw dagelijkse keuzes kan betekenen, of wil je beter kunnen verwoorden waar jij vandaag als humanist voor staat?

Bij de cursus 'Kennismaken met humanisme' ontdek je in 2,5 uur de beginselen van het humanisme en wat je ermee kunt in jouw dagelijkse leven nu. De humanistische traditie vormt zich, beweegt mee met de tijd. Welke wijsheden van humanistische inspiratiebronnen als Socrates, Erasmus en René Gude kan jij inzetten bij het maken van keuzes?

Door vragen te stellen en in gesprek met elkaar, onderzoek je wat het humanisme voor jou kan betekenen, en kom je samen tot (nieuwe) antwoorden. Zo komt de humanistische traditie tot leven en beoefen je een belangrijk aspect, namelijk de dialoog.

Maudy van Klaveren, afgestudeerd Humanistica en werkzaam als HGV'er in een ziekenhuis, waar ze ook cursussen geeft.



Betaling

Bijdrage van € 25,-/35,-/15,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'kennismaken'.

Aanmelding en/of informatie

<https://www.cursushumanisme.nu/#toon-kennis-maken-met-humanisme-of-hv.gooialmere@upcmail.nl>

Humanistisch filosofisch café (max. 12 personen)

Maandag 30 november, van 14.30 – 16.30 uur
(inloop 14.00 uur)

Plaats: we hopen in november te starten in de kerkzaal van De Kapel

Geen kosten, koffie/thee wordt u aangeboden.

Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden (vanaf 16 november) is noodzakelijk

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Frances Admiraal en Ties Grijpstra organiseren tweemaandelijks op de laatste maandag van de oneven maanden een filosofisch café.

Een filosofische café is een ontmoetingsplaats voor mensen die antwoorden zoeken op vragen of uitgedaagd willen worden om na te denken over vragen die betrekking hebben op het menselijk bestaan.

Het café is bedoeld voor iedereen die wil nadenken, luisteren naar aanleiding van een thema, waarbij we de verbinding zoeken met de huidige samenleving.

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van het Humanistisch Verbond of Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!

Lezing Marc Chagall



Door Ties Grijpstra

Donderdag 15 oktober van 10.00-12.00 uur

Plaats: Van Houtenkerk

Oudegracht 69, 1381 xx Weesp

Entree gratis, wel aanmelden

Op donderdag 15 oktober organiseert de bibliotheek van 10.00-12.00 uur in een themaachtend een lezing over leven en werk van Marc Chagall. De Joods-Russische kunstenaar Marc Chagall heeft in zijn lange leven vele schilderijen gemaakt, maar ook gebrandschilderde ramen in Franse kathedralen, mozaïek, en prachtige gedichten. Zowel zijn schilderijen als zijn gedichten spreken vaak over zijn jeugd, zijn ouders, zijn Russische dorp, zijn liefde, de oorlogsperiode en ballingschap. Ties Grijpstra geeft met veel beelden van zijn kunstwerken een presentatie van het leven van Chagall, en laat u kennismaken met zijn gedichten.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Lezing **Beladen erfgoed, beladen onderzoek, archeologisch onderzoek in ? naar Nazikampen**

Door Ivar Schute

Woensdag 18 november van 20.00-22.00 uur

Plaats: Majellakapel

Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum

Prijs: € 5 (leden), € 8 (niet-leden)

De laatste tien jaar wordt er in snel toenemende mate en in diverse landen archeologisch onderzoek uitgevoerd in door Nazi-Duitsland gebruikte kampen. Dit betreft werkkampen, concentratiekampen maar ook vernietigingskampen. De redenen dat dergelijk onderzoek gedaan wordt op dergelijke beladen plekken, kan forensisch van aard zijn, zoals het opsporen van massagraven, of wetenschappelijk, zoals het op archeologisch non-destructieve wijze in kaart brengen van resten en sporen in de ondergrond.



Het archeologisch onderzoek in vernietigingskamp Sobibor toont aan wat de waarde van dat bodemarchief kan zijn. Vanaf 2011 is hier grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek in Sobibor wordt onder grote spanning uitgevoerd en het stelt ons ethische vragen. Mag en kan je opgraven in een dergelijk kamp? Hoe geef je de herinnering vorm?

Het kamp Sobibor is nadat op 14 oktober 1943 een opstand en ontsnapping had plaatsgevonden, door de Nazi's afgebroken en de locatie gecamoufleerd door



Ivar Schute

bosaanplant. Het archeologisch onderzoek heeft echter grote delen van het kamp blootgelegd. Opvallend veel vondsten komen uit Nederland, meegekomen met de transporten vanuit Westerbork.

Ivar Schute studeerde prehistorische archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij trad in dienst bij van RAAP Archeologisch Adviesbureau. Sinds 2008 houdt hij zich bezig met archeologisch onderzoek naar sporen en resten uit de Tweede Wereldoorlog. Bekendheid verwierf hij met zijn onderzoek in de kampen Amersfoort, Vught, Westerbork, Bergen-Belsen, Treblinka en Sobibor. Kort geleden verscheen zijn boek 'In de schaduw van een nachtvlinder'.



Betaling

Bijdrage van € 5,-/8,- storten op bankrekening NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere, onder vermelding van 'Schute'.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

De ledenprijs van alle activiteiten geldt voor leden van Humanitas en van het Humanistisch Verbond

Event Thema 'Luisteren'

Woensdag 21 oktober van 20.00-22.00 uur

Plaats: Apostolisch Genootschap

La Rivierstraat 9, 1222 EP Hilversum



Het 'Platform voor bezinning en ontmoeting' waarin het Humanistisch Verbond, het Apostolisch Genootschap, de Kapel, de Soefibeweging en de Rozenkruisers samenwerken organiseert een avond op woensdag 21 oktober. Het thema zal zijn 'Luisteren' met een inleiding van Victor Pierau en luisteroefeningen. Nadere gegevens vindt u t.z.t. in de email-nieuwsbrief.

Aanmelding en/of informatie

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Telefoon 06 - 10 83 21 98

Oproep voor kleding

Als humanistisch geestelijk verzorger van de Penitentiare Inrichting Lelystad voer ik gesprekken met gedetineerden en bied ik ondersteuning aan hun tijdens de detentie.

Een praktische vraag die zich ieder jaar voordoet, is de vraag naar mannenkleding. Het gaat hierbij om jassen, truien, shirts en vooral lange broeken, maar ook schoenen vanaf maat 42 voor mannen.

Bel mij (telefoon 06 - 29 35 14 44) voor het afgeven van kleding. Mailen kan ook: does_bootsma@versatel.nl of hv.gooialmere@upcmail.nl

Jan van der Does, HGV-er in Lelystad.

Cursus Van Erasmus tot Rousseau

Docent: Patrick van Wageningen

Dinsdag 26 januari t/m dinsdag 30 maart 2021

van 10:30 tot 12:30

Plaats: De Pauluskerk

Brink, 3743 EC Baarn

Prijs: € 215,- leden HV krijgen € 25,- korting.

De prijs is inclusief een digitale syllabus.

Bij uw inschrijving kunt u tevens een geprint exemplaar bestellen à € 11,95 (incl. verzendkosten). Deze ontvangt u daags voor aanvang van de collegereeks per post thuis.

Acht hoorcolleges

Deze reeks is een samenwerking met de Vrije Academie. In acht interactieve colleges bekijkt u met uw docent de rol van humanisme in het verleden, het heden en de toekomst. Onderzoek met Erasmus hoe de mens in de renaissance anders ging denken over de ontwikkeling van het kind, de kijk op het onderwijs en de betekenis van Bildung. Leer met John Locke, Voltaire en Rousseau hoe de Verlichting heeft bijgedragen aan onze mensenrechten en met Nietzsche hoe het humanisme zich verhoudt tot het milieu en duurzaamheid. Ervaar hoe kunst en verbeelding een rol spelen bij zingeving. Kijk met Spinoza naar de relatie tussen humanisme, atheïsme en religie en hoe je het humanisme concreet in je eigen leven toe kunt passen. Je gaat de dialoog aan en leert hoe je jezelf tot de nieuwe geleerde kennis verhoudt.

Aanmelden

<https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/collegereeks-humanisme>



Boekgroepen

Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroepen. We zouden voor beide groepen graag enkele nieuwe deelnemers willen begroeten. Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met hv.gooialmere@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98 (Ties).

BOEKGROEP 1

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 is op woensdag 9 september om 20.00 uur. Besproken wordt 'Onmacht' van Yvonne Doorduyn.

Zij komen bijeen bij één van de deelnemers. Als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u contact opnemen met: Heleen Kruijs, telefoon 035 - 621 01 27.



BOEKGROEP 2

De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 is op woensdag 7 oktober om 20.00 uur in het kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, Hilversum.

We bespreken dan het boek 'Het hoge huis' van Roxanne van Iperen. Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met hv.gooialmere@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98 (Ties).



Humanistisch Verbond 't Gooi, Vecht, Almere op Facebook

Ook onze afdeling gaat op Facebook.

Zo kunnen wij jullie naast de Humanscoop en mail nog beter bereiken.

<https://www.facebook.com/Humanistisch-Verbond-t-Gooi-Vecht-Almere-1929953003923267/>



Heeft u al Facebook of zou Facebook willen installeren maar u weet niet hoe?

Mail uw vragen over Facebook ook naar: hv.gooialmere@upcmail.nl

Misschien zoeken we u?

Bent u zeer bekend met Facebook en kunt u daarbij het bestuur helpen, meld u dan even bij Arjen Schouten, tel. 06 - 51 64 74 56

Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere

Bestuur

Ties Grijpstra, voorzitter

Eerste Nieuwstraat 55, 1211 JP Hilversum

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Betsy Ooms, secretaris

Telefoon: (036) 523 05 22

E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl

Arjen Schouten, penningmeester

Telefoon: 06 - 51 64 74 56

E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl

Hans Afman

Telefoon: (035) 526 73 10

E-mail: hbaafman@xs4all.nl

Leonore Meijboom

Telefoon: (0294) 26 19 24

E-mail: lameijboom@gmail.com

Raymond Middelveld

Telefoon (035) 694 98 48

E-mail: middelveld@hetnet.nl

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

IBAN: NL 31 TRIO 0198 3781 57

t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. 't Gooi, Vecht, Almere

Landelijk Bureau

www.humanistischverbond.nl

Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam

Kantoor: Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam

E-mail: info@humanistischverbond.nl

Telefoon: (020) 521 90 00

Humanistische uitvaartbegeleiding

Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (€ 0,15 p/m) of

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding,

Ambonplein 73, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.

Telefoon: (020) 521 90 11

E-mail: contact@humanistischeuitvaart.nl

Website: www.humanistischeuitvaart.nl

Humaniscoop – redactieadres

Jannie de Groot | Grafische vormgeving

Ruitersweg 101, 1211 KV Hilversum

E-mail: info@janniedegroot.nl

Meer informatie

Telefoon: (035) 624 58 01

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

Afdeling 't Gooi

Bestuur

Cor van der Voet, voorzitter

E-mail: v.d.voet@hotmail.com

Ties Grijpstra, secretaris

E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl

Alex Maas, penningmeester

E-mail: amaas001@gmail.com

Nel Barendsen, lid

Sebastiaan Cobelens, lid

Hans Beekman, lid

Nathalie Niestadt, lid

Hein Roters, lid

Websitemaster

Ellen Roling, kopij via tegrijpstra@upcmail.nl

Projectcoördinatoren

Steun bij rouw: Sjoerd Barends en Mirjam van Kreel (coördinator), 06 - 35 11 81 84

Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97

Vriendschappelijk huisbezoek:

Richard Vervoort (coördinator), 06 - 51 48 92 27

Frances Admiraal (coördinator) 06 - 57 34 59 17

Thuisadministratie:

Knut Bouwman (coördinator), 06 - 35 12 05 90

Anja Simons (coördinator), 06 - 13 76 35 97

Peter Scholze (coördinator), 06 - 35 11 79 90

Kindervakanties: Annelies van Amerongen (coördinator), 06 - 35 11 93 67

Bureaucoördinator

Hein Roters

Kantoor: Willem Barentszweg 17A

1212 BK Hilversum

Telefoon: (035) 628 60 93

E-mail: tgooi@humanitas.nl

IBAN: NL87 RABO 0393803066

t.n.v. Humanitas 't Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten

van Humanitas kunnen contact op nemen via:

Humanitas, afd. Almere/Zeevolde

Busplein 26, 1315 KV Almere

Telefoon: (036) 539 70 40

E-mail: almere@humanitas.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via:

Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Marshalllaan 289, 3527 TH Utrecht

Telefoon: (030) 252 40 30

E-mail: utrecht@humanitas.nl

Landelijk Bureau Humanitas

www.humanitas.nl

Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam

Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam

Telefoon: (020) 523 11 00

E-mail: info@humanitas.nl



Port Betaald

Humanistisch Verbond afdeling 't Gooi, Vecht, Almere | **Humanitas** afdeling 't Gooi

Gezamenlijk Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond en Humanitas

Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum